

Israël nog steeds onder de Tijden der Heidenen

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-24.php, 14-6-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf>
en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Statenbeeld.pdf>

De “Tijden der heidenen” (Lukas 21:24)¹ verwijst naar de periode waarin Israël onder heidense heerschappij staat. Het begon toen de heidense koning Nebukadnezar Juda gevangen nam (2 Kronieken 36:1-21). Sindsdien “staat Jeruzalem onder heidense heerschappij” (Scofield).

Hoewel Israël na de Babylonische ballingschap naar haar land terugkeerde, is ze onder heidense controle gebleven, behalve tijdens de korte regering van de Makkabeeën. Toen Jezus werd geboren, stond Israël onder de heerschappij van Rome.

Dat Israël zich nog steeds onder “de tijden der heidenen” bevindt, is de reden waarom ze onder sterke invloed en controle staat van grote heidense mogendheden, zoals Amerika, de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof.

¹ “En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21:24).

Vaak is ze niet volledig vrij om haar eigen beslissingen te nemen, zelfs niet als haar welzijn op het spel staat. Dit gebeurt momenteel met de oorlog van Israël tegen Hamas.

De “Tijden van de heidenen” is de reden waarom Israël niet kan doen wat ze wil met haar eigen territorium op de zogenaamde “Westelijke Jordaanoever”, enz.

Dit is Gods wil voor het ogenblik, want Israël blijft in opstand tegen Gods wet en in verwerping van haar eigen Messias.

De tijden van de heidenen zullen eindigen wanneer Christus terugkeert en Israël berouw toont en bekeerd wordt. Het koninkrijk van Christus wordt door de profeet Daniël beschreven als de steen die zonder handen wordt uitgehouwen en die de bestaande heidense koninkrijken vernietigt (Daniël 2:44-45)².



Lees ook:

- “De Tijden der Heidenen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijden-der-heidenen.pdf>
- “Het Statenbeeld”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Statenbeeld.pdf>
- Rubriek “Het Boek Daniël”: <http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden” (Daniël 2:44).