

Is het tijd om te Kniezen?

Friday Church News Notes, 15-3-2013, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Er is een overvloed van slecht nieuws in onze dagen, zoals bv. de beslissing van het Hoogge-rechtshof in Canada dat een prediker tegen homoseksualiteit, schuldig verklaarde aan “haatmis-daad” jegens homoseksuelen (<http://www.lighthouse-trails-research.com/blog/?p=11157>)¹, en de vele dwaze beslissingen die gemaakt worden door hen die in het bestuur zetelen van de overheden van deze wereld; maar het is geen tijd om te kniezen, boos te worden of te vrezen.

Het is veeleer tijd om te demonstreren dat wij werkelijk geloofsmensen zijn door het gehoor-zamen van de woorden van de Psalmist: “Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:1-4).

Het is tijd om omhoog te kijken en uw hoofd te verheffen omdat uw verlossing nabij is. De homoseksuelenrechten agenda, de oecumenische beweging die alles verslindt wat op haar pad komt, het globalisme, Israël’s dilemma, zijn allemaal kenmerken van de tijd. Het uur is laat; laten we met onze lampen brandende² en onze lendenen omgord voor de dienst bevonden worden.

Het is tijd om God te vrezen in plaats van mensen, wetend dat mensenvrees een valstrik legt (Spreuken 29:25). Het is geen tijd om ons te verbergen en onze monden te sluiten in het aanzien van ’s mensen dwaze maatschappelijk-correcte denken. Het is tijd om met Petrus te zeggen: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen” (Handelingen 5:29).

Het is tijd om onze verbintenis in het gehoorzamen van God te versterken en Zijn Woord te prediken in deze boze generatie, wetend dat “de wereld voorbijgaat”³, en Jezus waarschuwde dat als wij ons schamen voor Hem in deze huidige generatie, Hij Zich zal schamen voor ons bij Zijn komst (Lukas 9:26). Laten we, in plaats van te kniezen over wat er gebeurt, God vertrouwen en Zijn Woord blijven prediken, “gelegen of ongelegen”⁴, zoals Daniël’s vrienden toen zij bedreigd werden door de Babylonische koning en zoals Daniël zelf toen hij bedreigd werd door de Perzische heerser.

Het is tijd om “bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven” te zijn als we Gods za-ken behartigen. Dit was Jezus’ instructie toen Hij Zijn discipelen uitzond om te prediken (Mattheus 10:16). Onze opdracht is het evangelie te prediken aan ieder mens; maar alhoewel deze prediking waarschuwingen inhoudt over zonde en de toorn van God (zie Romeinen 1-3) zien we de apostelen niet in de straten de “grootste” zonden van de overheid declameren, en geen spandoeken opsteken tegen homoseksuelen en abortusvoorstanders, of wat dan ook. Paulus’ manier was dat hij met hen in gesprek ging vanuit de Schriften (Handelingen 17:2). Allereerst moeten we getuigen van Christus. In Zijn toespraak op de Marsheuvel, te midden van de boze, afgodische, moreel besmette Atheners, predikte Paulus tegen zonde maar hij ging niet schelden of betogen tegen een bepaalde groep zon-daars. Paulus’ methodologie in Handelingen 14:16-31 is een voorbeeld voor ons vandaag

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Oorspronkelijk artikel: <http://christiannews.net/2013/02/28/canadian-supreme-court-rules-biblical-speech-opposing-homosexual-behavior-is-a-hate-crime/>.

² Mattheüs 25:1-13. Bespreking hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-laatste-dingen_Arentsen.pdf.

³ 1 Johannes 2:17.

⁴ 2 Timotheüs 4:2.