

In de Naam van Doelgerichtheid: de Waarheid offeren op het altaar van Eenheid

Uit het gelijknamige boek van Tamara Hartzell, <http://www.inthenameofpurpose.org/index.html>

In het opkomende intergeloof is er ...

één Waarheid, maar *vele theologieën*;

één God, maar *vele wegen*;

één Kerk, maar *vele expressies*;

één Goddelijk Leven, maar *vele kleine Christussen*.

De Waarheid wordt opgeofferd ...

wanneer *absolutisme* uit is, en *relativisme* in;

wanneer *gehoorzaamheid* uit is, en *pragmatisme* in;

wanneer *doctrine* uit is, en *dialogoog* in;

wanneer *zo zegt de Heer* uit is, en *consensus van opinies* in;

wanneer *Schriftoordeel van goed en kwaad* uit is, en *eenheid ten koste van alles* in;

wanneer *de smalle weg* uit is, en *de brede weg* in.



De Waarheid:

De Waarheid ligt niet links, niet rechts of in het midden
De Waarheid ligt op haar plaats (M.V.)

