

Ik hou van Israël

Bron: David Cloud, <https://www.wayoflife.org/reports/i-love-israel.php>, 14-9-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, schema en voetnoten door M.V.



Gebeden aan de westelijke muur (Klaagmuur)

“Zo zegt JaHWeH¹, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, JaHWeH¹ van de legermachten is Zijn Naam. 36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt JaHWeH, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!” (Jeremia 31:35-36).

Israël is het onderwerp geweest van valse leer en onbijbels denken onder belijdende christenen sinds de tijd van de zogenaamde kerkvaders, en de uitvinding van de vervangingstheologie en de daaropvolgende trieste geschiedenis van Jodenvervolging door belijdende christenen. Deze ketterijen werden door de Rooms-Katholieke Kerk overgenomen en maakten deel uit van de ketterse bagage die door veel protestanten uit Rome werd meegenomen. Luther haalde zijn ideeën over het verbranden van synagogen niet uit een recht gesneden Woord van de waarheid (2 Timotheüs 2:15).

Ik ben de afgelopen dagen verbaasd en bedroefd geweest om te horen van een groeiende (hoewel kleine) beweging onder fundamentele baptisten om de oude ketterij van de vervangingstheologie over te nemen.

Ik hou van Israël, en ik hou van Israël omdat ik van de Bijbel hou. Het is niet zo dat ik van Israël hou omdat ik een “christenzionist” ben. Ik hou van Israël omdat de Bijbel me leert om Israël lief te hebben.

Ik heb Israël lief omdat JaHWeH God Israël liefheeft en zegt:

“Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt JaHWeH¹” (Jeremia 31:37).

De Heer Jezus leerde me Israël lief te hebben toen Hij aan de vooravond van Zijn kruisiging over haar weende (Lukas 19:41) en aan het kruis zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (Lukas 23:34), en toen Hij opstond uit de dood en gebood dat het evangelie gepredikt zou

¹ Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH.

worden te beginnen bij Jeruzalem: “En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem” (Lukas 24:47).

De apostel Paulus leerde me Israël lief te hebben door zijn grote christelijke liefde voor haar, zelfs in haar opstandige, evangeliestorende toestand (Romeinen 10:1-4) en door zijn levenslange bediening aan Israël, zelfs in het licht van haar koppige vervolging van het evangelie (16 keer in Handelingen lezen we over zijn prediking in de synagogen) en door zijn onderwijs dat het evangelie “eerst voor de Jood” is (Romeinen 1:16).

Ik hou van het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Ik heb Israël 44 jaar bestudeerd, sinds ik gered werd, voornamelijk door de Bijbel te bestuderen, maar ik heb ook elk aspect van Israël bestudeerd vanuit een groot aantal bronnen. Ik ben geen expert op het gebied van Israël, maar ik ben een ernstige student van Israël. Ik heb een paar honderd boeken over Israël gelezen en afgeroomd, en ik heb veel eigen boeken over Israël gepubliceerd. Ik heb Israël bestudeerd in musea en andere locaties in Amerika, Engeland, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Jordanië en Turkije. Ik heb haar geschiedenis bestudeerd, haar wetten, haar profetieën, haar vijanden, haar topografie, haar klimaat vroeger en nu, haar volk, haar cultuur, haar archeologie, haar diaspora. Ik heb de Talmoed, het zionisme, de kibboetsen, de Rothschilds, de moderne oorlogen van Israël, haar leger, haar leiders, haar ontwikkeling, haar vindingrijkheid, haar technologie bestudeerd. Ik heb haar rebellie tegen God bestudeerd, haar koppigheid zoals die door haar eigen profeten aan de kaak werd gesteld, en haar verbazingwekkende afwijzing van haar eigen Messias. Ik heb Israël meerdere keren in het land bestudeerd, van de Rode Zee tot de berg Hermon. Ik heb de hele lengte van de Jordaan bereisd, een boot genomen die volledig rond het Meer van Galilea is gegaan, de vlakte van Megiddo vanuit een hot air balloon geobserveerd en naar veel plaatsen gegaan waar toeristen zelden of nooit komen, waaronder berg Meron, Jezreel, berg Gerizim, Eglon, Gath, Ashkelon, Shiloh, Timna, Eilat, de Scorpion Ascent, Zin, Yodfat, Harod Spring, de Elah Vallei, Shaaraim, Ziklag, Gibeon, Bethpage, Anathot, berg Gilboa, Nain, Endor, Shunem, Gezer, berg Arbel, Tabgha, Katzrin, Dor, Bet Shearim, Avdat, Tel Sheva, Garar, Lachish, Maresha, Machpelah, Jericho, berg Tabor en Ein Gev. Ik heb Netafim-ingenieurs en Biobee-vertegenwoordigers geïnterviewd, bananen-, mango- en melkveebedrijven bezocht, en veel van de kibboetsen en een groot aantal musea van Israël bezocht.

Ik weet dat Israël nog steeds in opstand verkeert tegen God, net zo zeker als toen Jeremia 2.600 jaar geleden predikte, maar ik hou van Israël en kijk uit naar haar redding.

Ik weet dat Israël in de voorhoede van de dood van Christus stond, dat de Joodse leiders Pilatus onder druk zetten om Hem te kruisigen, maar ik heb Israël lief en kijk uit naar de dag waarop een overblijfsel naar Hem zal opzien “Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind” (Zacharia 12:10).

Ik weet dat het rabbijnse Jodendom een valse religie is, maar ik hou van Israël en kijk uit naar de dag dat ze zich van deze “lekkende bakken”² zal afkeren naar de levengevende woorden van de levende God. Ik heb de Talmoed en Kabbala en wereldgeschiedenis en Joodse geschiedenis en Amerikaanse geschiedenis en chassidisch Jodendom en Nachman en de Na Nach-beweging en Schneerson en de Chabad-beweging bestudeerd. Ik heb allerlei complottheorieën bestudeerd. Ik heb de geschiedenis van valse Joodse Messiassen bestudeerd. Ik ben naar de berg Meron geweest en heb de occulte Kabbalah rituelen waargenomen bij de graven van de rabbijnen. Ik heb beelden gezien van de heidense dierenriem en de Griekse zonnegod op de vloeren van oude synagogen. We zijn getuige geweest van atheïstische Joden en homoseksuele Joden. We weten dat Israël een broeinest is van relativistische moraliteit, een mekka voor ‘homo’s’, en dat de Israël Defense Force (IDF) een proeftuin is voor transseksuele rechten.

Ik weet hoe vreselijk verloren Israël vandaag de dag is, maar noch de geschiedenis, noch de huidige gebeurtenissen, noch de afvalligheid van Israël, noch de Bijbel leren ons dat God klaar is met Israël of dat Israël vandaag niet Israël is, of dat de kerk Israël is.

² Jeremia 2:13.

Als wedergeboren gelovige in Jezus Christus ben ik een zoon van Abraham door geloof, maar ik ben geen zoon van Jakob. En het is Jakob die gered en hersteld zal worden (Jesaja 59:20)³.

Ik weet dat het moderne Israël niet de vervulling is van de koninkrijksprofetieën, dat het moderne Israël een onrechtschapen seculiere staat is, maar ik hou van Israël en kijk uit naar wanneer de woestijn zal bloeien als een roos als een goddelijk wonder en niet als gevolg van druppelirrigatie (Jesaja 35:1)⁴ en “verdriet en gezucht zullen wegvluchten” (Jesaja 35:10)⁵ en “een rechtvaardige SPRUIT” zal heersen: “Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde” (Jeremia 23:5).

Ik zou niet willen aansluiten bij de “christenzionisten” om ook maar één cent te geven aan het programma van het Tempel Instituut om de Derde Tempel te bouwen, wetende dat deze zal worden bezet door de Antichrist in plaats van de Christus, maar ik hou van Israël en ben gefascineerd door de vervulling van profetie voor mijn ogen in deze voorbereidingen.

Het is onmogelijk voor mij om de hand van God niet te zien in het moderne Israël, in haar gedeeltelijke terugkeer na 2000 jaar zwerven tussen de naties, in de opstanding van haar oude taal, in het winnen van haar oorlogen tegen alle verwachtingen in, in de ontwikkeling van het land in het licht van grote en voortdurende moeilijkheden en bijna wereldwijde tegenstand.

Om het moderne Israël te begrijpen, wend ik me tot de grote profetie van Ezechiël 37, die leert dat Israël in twee fasen zal terugkeren uit haar diaspora, hetgeen wordt beschreven in termen van een vallei des doods, en in de eerste fase zal ze terugkeren in een geestelijk dode toestand (verzen 7-10). Vers 8 zegt: “En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, MAAR ER WAS GEEN GEEST IN HEN”.

Dit is precies *wat* Israël vandaag is en *waar* Israël vandaag profetisch is.

Het moderne Israël zet de weg vrij voor de vervulling van de laatste fase van Daniëls profetie van de 70 jaarweken⁶ (Daniël 9:24-27), die het geheel van Gods handelen met Israël beschrijft vanaf de tijd van de Babylonische ballingschap tot de wederkomst van Christus. Er wordt specifiek gezegd dat de profetie betrekking heeft op Daniëls volk, Israël, en er wordt specifiek gezegd dat het de voltooiing van Israëls overtreding beschrijft, het maken van verzoening voor haar ongerechtigheid en het binnenbrengen van eeuwige gerechtigheid, die zal beginnen met de wederkomst van Christus (vers 24). Door deze profetie weten we dat er nog één profetische week van zeven jaar overblijft van Gods laatste omgang met Israël, en aan het begin van die week zal de Antichrist opstaan en een zevenjarig verbond sluiten met velen in Israël en halverwege de zeven jaar zal hij het verbond verbreken en de derde tempel ontheiligen en ervoor zorgen dat de hernieuwde offers ophouden, die de laatste helft van de zeven jaar zal initiëren, en die in het Nieuwe Testament de Grote Verdrukking wordt genoemd (Mattheüs 24:15-22).

Het moderne Israël zet de toon voor deze gebeurtenissen. Ze is terug in haar eigen land, gedeeltelijk teruggekeerd uit de naties. Ze bereidt zich voor op de bouw van de derde tempel. Ze is op zoek naar een vrede stichtende, tempelbouwende Messias, wat een perfecte definitie is van de Antichrist aan het begin van zijn heerschappij.

Als ik Israël bezoek, heb ik het gevoel dat de hele plaats als het ware vibreert, in afwachting van de vervulling van profetie.

Het podium is klaar!

2 Thessalonicenzen 2:6-8 legt uit waarom de 70^{ste} week van Daniëls profetie nog niet in vervulling is gegaan en dat het te maken heeft met Gods grote liefde voor zondaars. Degene die “het geheimenis van de wetteloosheid” van de duivel weerhoudt om de Antichrist op de troon van de wereld te zetten, is een Persoon. Degene die de wetteloze weerhoudt, wordt in vers 7 “iemand” en “hij” genoemd. Dit is niemand minder dan de Heilige Geest, die in de wereld kwam om de heiligen te machtigen tot

³ “En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt JaHWeH”.

⁴ “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos”.

⁵ “Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten”.

⁶ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70jaarwekenDaniel.pdf>

wereldevangelisatie tijdens het kerkelijk tijdperk zoals beschreven in Handelingen 1:8 “totdat hij uit het midden verdwenen is” (vers 7) in de zin van de opheffing van Zijn huidige weerhoudende bediening tegen het programma van de duivel. De Heilige Geest is alwetend en is altijd in de wereld geweest en kan de wereld niet verlaten, maar Paulus heeft het over een bepaalde bediening van de Heilige Geest tijdens het kerkelijk tijdperk.

Waarom wacht God? Petrus legt uit. “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). God blijft een volk uit de volkeren roepen voor Zijn Naam (Handelingen 15:14).

Ik hou van Israël. Ik ben bedroefd over haar koppige afwijzing van Gods Woord, maar ik kijk uit naar haar bekering en verder naar het regeren met de verlostten van Israël in Christus’ duizendjarige koninkrijk en daarbuiten, in het Nieuwe Jeruzalem, waarvan de poorten zijn genaamd naar de twaalf stammen van Israël en de fundamenten van de muur zijn genaamd naar de “twaalf apostelen van het Lam” (Openbaring 21:12-14).

De kerk en Israël zijn verschillende lichamen en hebben verschillende programma’s in Gods grote eeuwige plan, maar ze zijn nauw met elkaar verbonden omdat ze dezelfde vader, Abraham, en dezelfde Redder, Jezus Christus, hebben en ze zullen voor altijd in dezelfde Stad wonen.

Lees ook:

- Rubriek over Israël: <http://www.verhoevenmarc.be/#Israel>
- Cartoons over Israël: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm>
- Het boek Daniël: <http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm