

Homoseksualiteit en het Bestuur van Terreur

McMahon, T.A., <http://www.thebereancall.org/content/homosexuality-and-reign-terror> , 26-9-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door M.V.

>> Toestanden in de VS en Canada vertellen wat evenzo bij ons kan gebeuren en ook gebeurt <<



De titel van dit artikel kan bij sommigen de roep van “homofobie!” uitlokken, zelfs bij hen die niet betrokken zijn bij de Lesbische, Homo-, Biseksuele en Transgender (LHBT)¹ gemeenschap. Iemand kan op voorhand tot deze conclusie komen, maar zulke gedachten reflecteren een vooroordeel, gebaseerd op onwetendheid. Voordat ik echter overga tot een verklaring van de titel zal ik de beschuldiging van “homofobie” aanpakken, een label dat door velen op grote schaal wordt opgeplakt door hen die in discussie treden over homoseksualiteit.

De *Merriam-Webster Dictionary* definieert “ho-

mofobie” als een “irrationele vrees voor, of aversie tegen, of discriminatie van homoseksualiteit en homoseksuelen”. Andere meningen spreken van “haat en vooroordeel jegens homo’s en lesbiennes”, “fanatisme” en zelfs “racisme. Zonder twijfel zijn er personen die deze karakteristieken manifesteren, maar het toepassen van deze woorden op hen die kritisch staan tegenover de praktijk van homoseksualiteit is een flagrant misbruik van een term.

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), het belangrijkste naslagwerk voor psychotherapeuten, met daarin alles wat beschouwd wordt psychologische fobieën te zijn, zegt niets over *homofobie*. Dit kan aangeven dat het woord geen intrinsieke waarde heeft bij de American Psychiatric Association (APA), die elke editie produceert van *DSM*. Het APA kan moeilijk beschouwd worden als bevooroordeeld met betrekking tot zogenaamde homofobie, gezien, na onder druk gezet te zijn door de LGBT (holebi) Task Force in 1973, het de term *homoseksualiteit* verwijderde uit de *DSM*, wat het eerder had gedefinieerd als “sociopatische persoonlijkheidsverstoring” en “seksuele afwijking”. Homofobie kan dan afgedaan worden als niets meer dan een belachelijk scheldwoord dat valselijk diegenen karakteriseert die enig aspect van homoseksualiteit tegenstaan.

Waarom gaf ik de titel “Homoseksualiteit en het Bestuur van Terreur”? Op dit moment lijkt dat een

ZOALS
SODOM
Maken zij hun zonden
openlijk bekend,
zij verbergen ze niet.
WEE HUN ZIEL,
want zij doen zichzelf
kwaad aan

JESAJA 3:9

¹ LHBT: bij ons spreekt men van “holebi” gemeenschap, een samentrekking van homoseksueel, lesbisch en biseksueel.

overstatement, en misschien zou de titel beter "... het Bestuur van Intimidatie" genoemd worden. Men hoeft niet begiftigd zijn met een groot inzicht om de richting te zien die de ernstige juridische incidenten die tot dusver plaatsgevonden hebben aangeven. Bijvoorbeeld, hier (VS) en in Canada hebben we de opkomst gezien van "mensenrechten organisaties" die de onderwerpen gerelateerd aan homoseksualiteit als belangrijkste zaak nemen, en die het schrijven en spreken tegen deze praktijk vervolgt als "hate crimes".

Eén Canadese columnist geeft zijn perspectief weer: "Meer dan twintig jaar heb ik geschreven tegen mensenrechten organisaties, die quasi-legale macht hebben en die aanstootgevend zouden moeten zijn voor de burgers van een vrij land. Zij zijn "kangaroo courts"² [wetteloze gerechtshoven] waarin het recht van de beklagde op een voorgeschreven rechtsgang wordt genegeerd. Zij spreken oordelen uit op basis van iets wat geen vaste wet is".

Hier in Oregon hebben wij ons eigen kangaroo court systeem. Aaron en Melissa Klein zijn bakkers die weigerden een huwelijkstaart te maken voor een homoseksueel huwelijk. Het lesbische koppel dat de taart trachtte te bestellen legde een klacht neer bij het Oregon Bureau of Labor and Industries (OBLI). De Labor Commissioner (commissaris v.d. arbeiderspartij) vorderde een geldboete van \$135.000 en legde een spreekverbod op, opdat de Kleins niet zouden spreken over hun geloof dat hun weigering teweegbracht om dit lesbische koppel te eren met een huwelijkstaart. In zijn recensie van het proces noteerde C.H. Fisher: "De Kleins werden niet beschuldigd en berecht in een traditionele rechtbank. Er was geen voorgeschreven rechtsgang, geen jury van hun gelijken, en hun constitutionele rechten werden met de voeten getreden, inclusief het Eerste Amendement over vrijheid van religie. Dit draagt bij tot christenvervolging, zoals ook in buitenlandse naties".

Nu hebben we niet enkel kangaroo courts in de plaats, maar we hebben ook een recente beslissing van het Hooggerechtshof van dit land dat zich uitsprekt ten voordele van homoseksueel huwelijk. Als consequentie van dit bestuur vinden rechtszaakscenario's plaats die zich richten op kerken die weigeren twee mannen of twee vrouwen te huwen. Pastors staan bloot aan rechtszaken aanhangig gemaakt door dezen die beweren dat zij psychologisch beschadigd werden door zo'n weigering. Men moet maar eens kijken naar de lijst van meer dan vijftig klachten (wenen, ontgoocheling, hervatting van rookgewoonte, verstoorde maag, enz.) die naar voor gebracht werden door de twee lesbische vrouwen tegen de Kleins om zo uit te zien naar financiële beloning (\$135.000), en voor elkeen die beroep doet op de gerechtshoven.

Bijbelvaste kerken gaan een hoop problemen tegemoet, zowel legale als sociale. Zij vormen spijtig genoeg een klein overblijfsel uit de massa's kerken die beweren christelijk te zijn maar die onchristelijk handelen. De Schrift geeft dit profetisch aan, en dit is wat wij zien gebeuren doorheen dit land (VS). De Apostel Paulus, onder de inspiratie van de Heilige Geest, schreef dat de meeste christenen in de laatste dagen niet de leringen en instructies van de Bijbel zullen volgen: "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten" (2 Timotheüs 4:3).

Deze toestand kan veel onenigheid teweegbrengen *binnen* het Christendom, in het bijzonder in het Westen. Naarmate overheden meer druk uitoefenen op het Christendom middels hun wetten, met dreigementen belastingsuitzonderingen op te heffen, wegens hun groeiende oppositie tegen de Bijbelse waarden, zullen massa's onernstige kerken zich overgeven om zichzelf legaal en financieel te beschermen. Valse herders en valse leraren zullen hun compromissen met de wereld verdedigen om diegenen aan te vallen die vast in het geloof blijven staan.

Leerstellige disputen, ver terug in de kerkgeschiedenis, hebben geleid tot moorddadige consequenties. De katholieke inquisities waren afgrijselijk. Zelfs de hervormers maakten zich schuldig aan dodelijke vervolgingen met betrekking tot leerstellige onenigheden. Zou alles wat plaatsvindt in oppositie van de Schriftleer leiden naar een scenario van een bestuur van terreur? Het Boek Open-

² A **kangaroo court** is a judicial tribunal or assembly that blatantly disregards recognized standards of law or justice, and often carries little or no official standing in the territory within which it resides. Merriam-Webster defines it as a "mock court in which the principles of law and justice are disregarded or perverted". The term may also apply to a court held by a legitimate judicial authority who intentionally disregards the court's legal or ethical obligations. (Wiki).

baring geeft een helder antwoord op deze vraag. De meest intense vervolgingen vonden plaats tegen hen die zich tot Jezus wendden en zij zullen consequent gemarteld worden tijdens de Grote Verdrukking, die zal plaatsvinden na de Opname van de kerk. Maar ook zal de kerk, vóór die tijd, omstandigheden ervaren die gelijken op een bestuur van terreur, zoals nooit tevoren gekend in de VS.

Enkele karakteristieken van het Bestuur van Terreur staat in verband met wat zich vandaag ontwikkelt in de VS – waar de zaak van homoseksualiteit in het centrum staat. Het is om van versteld te staan dat de LGBT gemeenschap, die uit minder dan 4% van de VS-bevolking bestaat, zoveel macht en invloed heeft gekregen over de media en in onze legale instituties en daarbij in staat blijkt te zijn om haar wil op te leggen aan de menigten.

Men moet maar eens zien wat onder invloed van de LGBT beweging geïmplementeerd werd in onze schoolsystemen, vanaf de kleuterschool tot de middelbare school, en men moet maar eens kijken naar de pro-gay hulpbronnen die opgelegd werden voor gebruik door schoolbesturen doorheen het hele land.

Veel van de LGBT-propaganda heeft veel christenen in verwarring gebracht, in het bijzonder jonge volwassen christenen die de verbijstering van de kerk zien over hoe te reageren. Zij bestrijden beschuldigende termen, zoals liefdeloos, intolerant en bekrompen. De enige overtuigende respons voor ieder die zich *bijbels* christen noemt (zij die de Bijbel onderzoeken en gehoorzamen) is te volharden in het Woord van God.

De apostel Paulus, in het eerste hoofdstuk van Romeinen, geeft in niet mis te verstane woorden Gods zienswijze weer over homoseksualiteit:

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn **verdwaasd** in hun overwegingen en hun **onverstandig** hart is **verduisterd**. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij **dwaas** geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart **overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren**. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de **leugen**, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan **oneervolle hartstochten**, want ook hun vrouwen hebben de **natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke**. 27 En evenzo hebben ook de mannen **de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven**, en zijn **in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen** en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan **verwerpelijk denken**, om dingen te doen die niet passen” (Romeinen 1:20-28).

Alle zonden scheiden de mensheid van God: “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:2); “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). De “dood” betekent hier afscheiding. Voor hen die Christus’ vrije gave van redding weigeren is die afscheiding voor altijd. Bij hen die het evangelie geloofd hebben, maar in zonde vallen, is hun tijdelijke relatie met God aangetast, maar dit kan onmiddellijk hersteld worden wanneer zij berouw tonen en zich afkeren van die zonde.

Zowel heteroseksuele zonden (bv. overspel, ontucht) als homoseksuele zonden (mannen met mannen, vrouwen met vrouwen) resulteren in afscheiding van God. Maar er is een groot verschil, homoseksualiteit is een aanslag op de manier waarop God de dingen maakte – Zijn scheppingsorde. Dit gaat veel verder dan ongehoorzaamheid aan Zijn instructies: het verheerlijken van mensen en het corrumperen van natuurlijke seksualiteit is een belediging van de Schepper van de natuur.

Homoseksualiteit gaat over seksuele immoraliteit, punt uit. Alle propaganda die verspreid wordt door de LGTB proponenten is gericht op het verduisteren van dit simpele feit. Het is een ernstige verstoring van wat God oorspronkelijk heeft geschapen als iets goeds. De Schrift zou niet duidelijker kunnen zijn in haar oppositie van homoseksuele daden. De Herziene Statenvertaling onder-

streept de Bijbel zijn verachting in gewone taal: “verdwaasd”, “verduisterd”, “overgegeven aan de onreinheid”, “hun lichamen onder elkaar onteren”, “oneervolle hartstochten”, “tegennatuurlijke omgang”, “in wellust voor elkaar ontbrand”, “verwerpelijk denken”, “dingen doen die niet passen” (zie Romeinen 1:20-28).

De Schrift leert echter ook duidelijk dat de God-Mens Jezus Christus, de Schepper van de mensheid, door Zijn offer op het kruis, de onmetelijke straf betaalde voor de zonden van *elk* mens. Hij deed dat alhoewel wij mensen Zijn vijanden waren. Verbazingwekkende liefde! Zijn vergiffenis is beschikbaar voor elke zondaar – heteroseksueel of homoseksueel – die zich bekeert door zich te keren tot God in geloof, Zijn vergiffenis ontvangt, en gelijk daarmee Zijn gave van eeuwig leven. Dat is de enige weg voor de mensheid om verzoend te worden met God.

Hoe dan zullen wij reageren op wat plaatsvindt in onze maatschappij en in onze kerken – misschien wel in onze eigen families – met betrekking tot homoseksualiteit? Wij moeten de dingen doen op Gods manier. Wij moeten Zijn instructies gehoorzamen, want dit is de enige manier waarop elke inspanning ons ten goede komt en wij God ook behagen.

Andermaal: homoseksualiteit is een seksuele zonde. Zij die zulke dingen plegen brengen verwoesting en Gods toorn over henzelf als zij zich niet bekeren. Zij die strijden met die zonde binnen het lichaam van Christus moeten hulpverlening krijgen, gepaard met medeleven, in de wetenschap dat Jezus, onze Heer en Redder, reeds de prijs betaalde voor die en alle zonden.

“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. 2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus” (Galaten 6:1-2).

Een gelovige die vast is komen te zitten in homoseksualiteit moet een hart hebben dat bereid is berouw te tonen en zich te bekeren van die seksueel immorele praktijk. Zij moeten hulpverlening krijgen in een geest van zachtmoedigheid, maar de praktijk van deze zonde mag nooit geaccepteerd worden binnen een gemeenschap van ware gelovigen.

De aanstelling van praktiserende homoseksuelen en het ondersteunen van het homohuwelijk binnen het Christendom neemt toe, maar dit is in directe contradictie met Gods Woord. Als een gemeenschap trouw wil blijven aan de Schrift, zal hun positie ten aanzien van homoseksualiteit duidelijk gemaakt worden. Homoseksualiteit kan door gelovigen niet beoefend worden.

Hoe zullen wij reageren op de wetten van onze maatschappij die homoseksualiteit ondersteunen? De enige respons die een christen kan hebben ligt in de door God geïnspireerde woorden van Petrus en de andere apostelen: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen” (Handelingen 5:29).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>