

Hoeveel verlossingsdeuren zijn er?

Door Ken Ham, 23-3-2024

https://twitter.com/aigkenham/status/1771520702891401248?ref_src=twsrc%5Etfw

<https://answersingenesis.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en appendix door M.V., 25-3-2024



Hoe zou je antwoorden als iemand je zou vragen of een bepaalde groep mensen naar de hel zou gaan?

Tijdens een interview met een seculiere verslaggever was ik niet zo verbaasd toen mij werd gevraagd: “Gelooft u dat moslims naar de hel gaan?”

Het antwoord dat ik gaf ging ongeveer als volgt:

“Mijn gezagsbron is de Bijbel — Gods Woord. God zegt me in Zijn Woord dat ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien’ (Johannes 3:3). In Romeinen wordt ons ook verteld ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden’ (Romeinen 10:9)”.

Ik concludeerde: “Dus, of je nu een baptist, katholiek, presbyteriaan, moslim of hindoe bent – als je niet wedergeboren bent zoals de Bijbel zegt, en niet de gratis gave van redding in Christus hebt ontvangen, leert de Bijbel duidelijk dat je de eeuwigheid niet in de hemel zult doorbrengen met onze Schepper en Verlosser. Je zult in de hel zijn, afgescheiden van God – voor altijd”.

Ik deelde ook een aantal andere verzen, zoals:

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

“Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Johannes 11:25).

“Voorwaar, voorwaar, Ik [Christus] zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover ... 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen ... 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden” (Johannes 10:1, 7, 9).

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God”.
(1 Johannes 5:12-13).

“10 ... de Naam van Jezus Christus, de Nazarener ... 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”. (Handelingen 4:10-12).

De bijbel leert dus duidelijk dat er maar één weg, slechts één deur, naar de hemel is, Jezus Christus.

Terwijl ik nadacht over mijn reactie op de verslaggever, gingen mijn gedachten naar de tentoonstelling over de Ark van Noach in ons Creation Museum. De Ark is natuurlijk een beeld van verlossing. Net zoals Noach en zijn familie door een deur moesten gaan om gered te worden, zo moeten wij ook door een deur (d.w.z. de Heer Jezus) gaan om gered te worden (Johannes 10:9). Jezus is de enige Ark van Verlossing voor ons om eeuwig leven met onze Schepper te ontvangen.



Jezus Christus is de Weg en de Deur.
De Ark wijst heen naar de verlossing in Christus.
Gods oordeel kwam over allen die niet in de Ark waren!
Bent u al binnengegaan?

In 2008 toonde een enquête van het Pew Forum (een onpartijdige, niet-belangenbehartigende organisatie) aan dat 57% van de mensen in Amerika die een “evangelische kerk” bezoeken, geloofden dat er meer dan één weg - of deur - naar de hemel is! Dit had predikers in dit land ertoe moeten brengen een “noodserie” te maken over het fundamentele christendom. Helaas is de situatie in de loop van de tijd waarschijnlijk verslechterd. In deel 2 van de resultaten van het Pew-onderzoek lezen we:

“Uit de enquête blijkt dat de meeste Amerikanen [inclusief christenen!] een niet-dogmatische benadering van hun geloof hebben; De meesten geloven bijvoorbeeld niet dat hun religie de enige weg naar verlossing is. Uit de enquête blijkt ook dat religie nauw verbonden is met politieke ideologie”.

57% van de evangelicals gelooft dat er meer dan één deur naar de hemel is. Degenen die zeiden dat ze naar een “evangelische kerk” gingen, werd gevraagd:

“... vertel me of de EERSTE of de TWEEDE verklaring dichterbij je eigen opvattingen komt, zelfs als geen van beide precies juist is. Ten eerste: Mijn religie is het ene, ware geloof dat tot eeuwig leven leidt, OF, ten tweede: vele religies kunnen tot eeuwig leven leiden”.

57% van de “evangelicals” (veronderstelde Bijbelgetrouwe christenen) antwoordde: “vele religies leiden tot eeuwig leven”. Maar Johannes 14:6 en de andere verzen hierboven laten duidelijk zien dat het christendom een weliswaar exclusieve religie is. Er is maar één weg – slechts één deur – naar de hemel.

Veel mensen in de huidige seculiere samenleving (en zelfs in de kerk) beschuldigen christenen die vasthouden aan deze exclusieve leer ervan intolerant en dogmatisch te zijn. Ik wil er echter op wijzen dat degenen die volhouden dat er vele wegen naar de hemel zijn, zelf intolerant zijn: van Gods Woord, dat zegt dat er maar één weg is. Mensen die hun visie op vele wegen die naar de hemel leiden laten gelden – en die de leer van de Bijbel dat er maar één weg is, verwerpen – onthullen hun eigen intolerante dogmatisme.

Uiteindelijk zijn er maar twee manieren om hiernaar te kijken: iemand is óf voor Christus óf tegen Hem. Iemand wandelt in het licht óf in de duisternis. Er zijn dus twee religies die met elkaar in conflict zijn: een die gebaseerd is op het gezaghebbende Woord van God en een die is gebouwd op de

feilbare ideeën/meningen van de mens. Het is in werkelijkheid hetzelfde conflict dat meer dan 6000 jaar geleden in de Hof van Eden begon toen Satan Eva verleidde – Gods Woord werd niet geaccepteerd en mensen besloten om zelf de waarheid te bepalen.

De fundamentele zondige aard van de mens is dat we Gods Woord niet willen vertrouwen, en dat we onze eigen god willen zijn en voor onszelf de “waarheid” willen bepalen. Dit is de natuur waar we dagelijks tegen moeten vechten. Gods Woord door bemiddeling van Paulus informeert ons over deze strijd:

“Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. ²⁰ Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. ²¹ Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.²² Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. ²³ Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. ²⁴ Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? ²⁵ Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. ²⁶ Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde”. (Romeinen 7:19–25)

Dit is de strijd die begon in de Hof van Eden toen de duivel Eva verleidde:

“De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? ² En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, ³ maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. ⁴ Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. ⁵ Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend”. (Genesis 3:1–5).

Omdat Adam en Eva bezweken voor de leugens van de duivel, en wij afstammelingen van hen zijn, wordt onze zondige natuur echt samengevat in Genesis 3:1 en Genesis 3:5 – we willen het woord van de mens boven Gods Woord stellen, en we willen onze eigen god zijn. Dus, in plaats van te luisteren naar Gods duidelijke Woord dat er maar één weg naar de hemel is, wil de zondige mens andere wegen toestaan!

Maar hoeveel verlossingsdeuren zijn er? Slechts één! Zoals de Bijbel zegt:

“En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”. (Handelingen 4:12).

Appendix: alleen de Heer Jezus redt !

- “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).
- “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven” (Johannes 11:25).
- “Ik [Jezus] ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden” (Johannes 10:9).
- “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:12).
- “Maar allen die Hem [Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).
- “Jezus Christus, de Nazarener ... En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:10-12).
- “Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid ... en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:22-24).

- “Want het loon van de zonde is *de* dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).
- Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. ... Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:9, 13).

En zie ook:

- “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19:10).
- “Ik zeg u: Wie Mijn [Jezus] woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven” (Johannes 5:24).
- “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17).
- “Want Hem [Jezus] Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21).
- “In Hem [Jezus] hebben wij de verlossing, door Zijn bloed” (Efeziërs 1:7).
- “Hoewel u Hem [Jezus] niet gezien hebt ... verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen” (1 Petrus 1:8-9).
- “Jezus Christus, onze Zaligmaker” (Titus 3:4-6).
- “Zo zal ook Christus ... zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid” (Hebreeënen 9:28).

Lees ook:

- Rubriek “Evangelisatie”: <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>
- Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/katholiek.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm