

# Hoeveel macht hebben Satan, zijn aanhangers en de Antichrist? Kunnen zij genezen?

Bron: The Berean Call, oktober 2023,  
<https://www.thebereancall.org/sites/2014.thebereancall.org/files/1023%20October%20LPNL.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling door M.V., 16-1-2024

## Vraag:

Hoeveel macht hebben Satan, zijn aanhangers en de Antichrist? Kunnen zij genezen?

## Antwoord:

Dat Satan veel macht heeft is onbetwistbaar, zoals Job hoofdstukken 1 en 2 demonstreren. Hij is echter beperkt in zijn macht: “De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand [binnen een bepaalde limiet]; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE” (Job 1:12). Echter, met betrekking tot een “bekwaamheid” om te genezen moeten we erkennen dat Satan niet de Schepper is en dat hij geen leven en genezing kan brengen. Zoals Paulus duidelijk zei tot de heidense filosofen op de Areopagus (of Marsheuvel): “Want in Hem [de Heer] leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij” (Handelingen 17:28). In Exodus verklaarde de Heer: “... want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester” (Exodus 15:26).

In contrast hiermee kan Satan enkel kwellen, aantasten, teisteren. Job 2 vertelt ons: “Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel” (Job 2:7). Alhoewel Satan kan kwellen kan hij ook de kwelling terugtrekken en zo **de indruk geven** van te kunnen genezen: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht” (2 Korinthiërs 11:14).

Tijdens Zijn aardse omwandeling ontmoette Jezus een vrouw die 18 jaar kreupel was door een geest (Lukas 13). Jezus identificeert haar kwaal als zijnde uit Satan: “En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten ... En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en **die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had**, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?” (Lukas 13:11, 16). Satans macht is reëel maar gemakkelijk te overwinnen door onze Heer. Jezus’ wonder van genezing toonde duidelijk Zijn gezag over Satan.

Het waarmerk van Satans eindtijdse bedrog wordt gevonden in 2 Thessalonicenzen 2:8-10: “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; <sup>9</sup> hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, <sup>10</sup> en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden”. Hij is de meester van bedrog, en als “genezing” diegenen zal aantrekken die bedrogen worden, zal hij een valse genezing opvoeren.