

# Hoe kon een goede God mensen creëren waarvan Hij wist dat ze eeuwig zouden lijden?

Bron: The Berean Call, januari 2024,

<https://www.thebereancall.org/sites/2014.thebereancall.org/files/0124%20January%20LPNL%20final.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V., 16-1-2024

## Vraag:

U rechtvaardigt God voor het zenden van mensen naar de hel omdat Hij voor hen redding heeft voorzien in Christus [maar zij Hem niet willen aannemen]. Maar dat werkt niet. Miljoenen en misschien miljarden zullen toch de eeuwigheid in de hel doorbrengen ... God wist dat. Hoe kon een goede God mensen creëren waarvan Hij wist dat ze eeuwig zouden lijden?

**Antwoord:** God wil niet dat iemand naar de hel gaat. Hij heeft redding voorzien voor allen<sup>1</sup> in Christus die Hij in de wereld gezonden heeft “opdat de wereld door Hem behouden zou worden”. “Hij ... wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen<sup>1</sup> tot bekering komen” (2 Petrus 3:9), maar Hij wil “dat alle<sup>1</sup> mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). Dezen in de hel hebben het enkel aan zichzelf te wijten wegens het afwijzen van de volle vergeving van zonden en het aanbod van eeuwig leven voor allen<sup>1</sup> als een vrije gave van Gods genade door Christus’ plaatsvervangend dragen van de straf voor hun zonden.

Waarom zou God mensen creëren waarvan Hij weet dat zij het Evangelie zouden afwijzen? Waarom creëerde God, die alles weet overeenkomstig Zijn voorkennis, niet enkel diegenen die het Evangelie zouden geloven?

Maar het menselijke ras kan niet op die manier opgedeeld worden. Zij die Christus afwijzen zijn ouders of kinderen, neven en nichten, tantes en nonkels van degenen die geloven! Het niet creëren van ongelovigen zou ook gelovigen elimineren.

God zal zelfs verheerlijkt worden in<sup>2</sup> degenen die in de Hel zijn [zie TBC, april 2001 — <https://bit.ly/41s5isx>] omdat Hij Zijn verlangen niet opgaf om miljarden eeuwig te zegenen in Zijn aanwezigheid, en evenmin Zijn Woord brak en Zijn gerechtigheid compromitteerde door onrechtvaardig dezen te vergeven die de redding afwezen die Hij gratis ter beschikking stelde. Er is geen manier om de fout bij God te leggen voor het creëren van de mensheid. Hij houdt van alle mensen<sup>3</sup> met een hogere liefde en wil dat allen gered worden.

## Lees meer:

- o Rubriek “Over God”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> Christus stierf voor allen: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

<sup>2</sup> Uiteraard niet “door” degenen die in de hel zijn.

<sup>3</sup> Zie “Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf> & zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf> & zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>.