

# Het Evangelie samengevat

M.V., 4-12-2024. Update 7-7-2025 (voetnoten)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

## Volgende 8 elementen omvatten het Evangelie van Christus:

1. **God.** Jezus Christus is God (Johannes 1:1-3<sup>1</sup>), de Zoon van God (Mattheüs 26:63-64)<sup>2</sup>, de Schepper (Johannes 1:3 en Kolossenzen 1:16<sup>3</sup>) en Hij maakte de mens.
2. **Zonde.** De mens kwam in opstand tegen God (Genesis 3:6<sup>4</sup>), en daardoor kwam de zonde de wereld binnen. God legde de vloek (Genesis 3:17-20<sup>5</sup>) op de aardbodem en op de mens (de dood) – zie **Genesis**: het fundament.
3. **Vleeswording.** Jezus Christus kwam naar de aarde en is vlees geworden (Johannes 1:14)<sup>6</sup>.
4. **Kruis.** Jezus onderging vrijwillig dezelfde vloek van de dood aan het kruis in plaatsvervangende zin (als losprijs) voor de zonden van alle mensen (Hebreeën 2:9<sup>7</sup>; 1 Timotheüs 2:3-6<sup>8</sup>; 1 Johannes 2:2<sup>9</sup>; 2 Korinthiërs 5:21<sup>10</sup>).
5. **Opstanding.** Jezus stond lichamelijk op uit de doden (Mattheüs 28:6-10<sup>11</sup>; Lukas 24:46<sup>12</sup>).
6. **Redding.** Allen die tot Hem komen in geloof en bekering (Handelingen 3:19<sup>13</sup>) kunnen terugkomen (verzoening: 2 Korinthiërs 5:20<sup>14</sup>) in de volmaakte liefdesrelatie met God, die verloren ging in de Hof van Eden. Dat is de redding.

---

<sup>1</sup> Johannes 1:1-3: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is".

<sup>2</sup> Mattheüs 26:63-64: "En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. 64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd".

<sup>3</sup> Kolossenzen 1:16: "Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen".

<sup>4</sup> Genesis 3:6: "En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan".

<sup>5</sup> Genesis 3:17-19: "Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebod: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren".

<sup>6</sup> Johannes 1:14: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond".

<sup>7</sup> Hebreeën 2:9: "Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven".

<sup>8</sup> 1 Timotheüs 2:3-6: "... Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen".

<sup>9</sup> 1 Johannes 2:2: "En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld".

<sup>10</sup> 2 Korinthiërs 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons *tot* zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem".

<sup>11</sup> Mattheüs 28:7: "En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden".

<sup>12</sup> Lukas 24:46: "En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag".

<sup>13</sup> Handelingen 3:19: "Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere".

<sup>14</sup> 2 Korinthiërs 5:20: "Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen".

7. **Genade en Geloof alleen.** Deze redding is door Gods genade alleen, los van werken, door geloof in Jezus Christus en Zijn werk alleen (Romeinen 3:21-25<sup>15</sup>; 4:4-5<sup>16</sup>; 11:6<sup>17</sup>). Let op: Geloof en bekering horen onafscheidelijk samen.
8. **De hoop** van het Evangelie: de hele schepping lijdt onder de gevolgen van de zonde en takelt langzaam af, maar alle dingen worden hersteld (tot de volmaaktheid) wanneer Jezus Christus terugkomt om Zijn verzoenings- en verlossingswerk af te maken (Handelingen 3:19-21<sup>18</sup>; 2 Petrus hoofdstuk 3).

## Het fundament van het Evangelie ligt in **Genesis**:

In onze toenemende seculiere maatschappij onderscheiden de mensen het goede nieuws van Jezus Christus niet, tenzij u eerst het slechte nieuws verklaart. Dit vereist dat u teruggaat naar het uiterste begin en u hen het hele verhaal vertelt, zoals God het heeft verteld vanaf Genesis.

Het Genesisverslag gaat over de zondeval van de mens → de realiteit van zonde → de dood → natuurlijke verdorvenheid → de behoefte aan een Verlosser.

De Verlosser keerde de doodstraf over de mens om, door de doodstraf Zelf te dragen (plaatsvervangend), waardoor de mens vrij kwam, conform Gods gerechtigheid en Liefde die samenkomen in het kruis.

1 Korinthiërs 15:22, 45: "Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden".



Schepping    **ZONDEVAL**    Zondvloed    Verspreiding    Christus    **KRUIS**    Eindoordelen

### Zie verder:

- o Rubriek "Evangelisatie": <http://www.verhoevenmarc.be/evangelisatie.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

<sup>15</sup> Romeinen 3:21-25: "Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God".

<sup>16</sup> Romeinen 4:4-5: "Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. 5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid".

<sup>17</sup> Romeinen 11:6: "Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer".

<sup>18</sup> Handelingen 3:19-21: "Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen".