

# Pas op voor Henri Nouwen

Bron: [https://www.wayoflife.org/database/beware\\_of\\_henri\\_nouwen.html](https://www.wayoflife.org/database/beware_of_henri_nouwen.html)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, inlassen en voetnoten door M.V.



Henri J.M. Nouwen (1932-1996) was een rooms-katholieke priester die doceerde aan Harvard, Yale en de Universiteit van Notre Dame. Nouwen heeft een enorme invloed gehad binnen de emerging church en het evangelicalisme in het algemeen door zijn geschriften, en hij is een invloedrijke stem geweest binnen de contemplatieve beweging. Uit een enquête van het tijdschrift *Christian Century* in 2003 bleek dat Nouwens geschriften een eerste keuze waren voor de katholieke en protestantse clerus. Nouwen wordt gepromoot door christelijke leiders zo divers als Robert Schuller en Rick Warren (die Nouwen's contemplatieve boek *In the Name of Jesus* ten zeerste aanbeveelt).

De biograaf van Nouwen zei dat hij “een homoseksuele geaardheid had” (Michael Ford, *Wounded Prophet*, 1999). Zie ook [https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri\\_Nouwen](https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen).

Nouwen instrueerde zijn lezers niet dat iemand wedergeboren moet worden door bekering en persoonlijk geloof in Jezus Christus om met God te kunnen communiceren. Het boek *With Open Hands*, bijvoorbeeld, instrueert lezers om zich open te stellen voor God en zich over te geven aan de stroom van het leven, in de overtuiging dat God onvoorwaardelijk van hen houdt en hen leidt. Dit is blind geloof. Nouwen schreef:

“Als we bidden, staan we met onze handen open voor de wereld. We weten dat God ons bekend zal worden in de natuur om ons heen, in mensen die we ontmoeten en in situaties waar we tegenaan lopen. We vertrouwen erop dat de wereld Gods geheim in zich draagt en we verwachten dat dit geheim ons getoond wordt” (*With Open Hands*, 2006, p. 47).

Nouwen instrueerde zijn lezers niet om op te passen voor valse geesten en om alles aan de Schrift te toetsen. Hij leerde hen veeleer erop te vertrouwen dat God in en door alle dingen leidt en dat zij de dingen moeten “testen” door hun eigen “visie”. Hij ontkende de Bijbelse leer dat de mens een gevallen schepsel is met een verduisterd hart dat alleen verlicht kan worden door de nieuwe geboorte.

Nouwen was diep betrokken bij de contemplatieve mystiek. Hij werd sterk beïnvloed door **Thomas Merton**<sup>1</sup> en schreef in 1972 een boek over hem (*Pray to Live: Thomas Merton--Contemplative Critic*). Nouwen noemde Merton ook in zijn boeken *Intimacy* (1969) en *Creative Ministry* (1971).

**Thomas Merton**, (1915-1968) wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele wegen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Citaten:

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom ... ik neem me voor een zo goed mogelijke boeddhist te worden als ik kan”.

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras ... Als zij [mensen] zich maar eens konden zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden vallen en elkaar zouden aanbidden ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet geraakt is door zonde en illusies ... Dit kleine punt ... is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen”. *Conjectures of a Guilty Bystander*

In zijn boek *In the Name of Jesus* zei Nouwen dat christenen “van het morele naar het mystieke” moeten gaan.

<sup>1</sup> <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-merton.pdf>

Nouwen beweerde dat contemplatieve meditatie noodzakelijk is voor intimiteit met God:

“Ik geloof niet dat iemand ooit een diep persoon kan worden zonder stil-zijn en de stilte”  
(geciteerd door **Chuck Swindoll**<sup>2</sup>, *So You Want to Be Like Christ*, p. 65).

Hij onderwees dat het gebruik van een mantra de beoefenaar in Gods tegenwoordigheid kan brengen.

“De stille herhaling van een enkel woord kan ons helpen om met de geest af te dalen naar het hart ... Deze manier van simpel gebed ... stelt ons open voor Gods actieve aanwezigheid” (*De weg van het hart*, p. 81).

**Henri Nouwen**, (1932-1996) wijlen Rooms-katholiek priester, doceerde in Harvard, Yale, promootte vele mystici en filosofen uit oosterse religies. Citaten:

“Vandaag geloof ik persoonlijk dat vermits Jezus de deur kwam openen van Gods huis, alle menselijke wezens door die deur kunnen stappen, of ze nu van Jezus afweten of niet. Vandaag zie ik het als mijn roeping om elke persoon **zijn of haar eigen weg tot God** te laten claimen”.  
*Sabbatical Journey*, p. 51, 1998.

“De stille herhaling van een enkel woord kan ons helpen met de geest af te dalen in het hart ... Deze manier van simpel gebed ... stelt ons open voor Gods actieve aanwezigheid”.

**Wikipedia NL**: “Pas na Nouwens dood kwam aan het licht dat Nouwen een geheim met zich meedroeg: hoe in dit leven in het reine te komen met zijn **homoseksualiteit** en het **celibaat**. In het boek *The Wounded Healer* getuigt hij er al van, maar vooral zijn biograaf David Gibson maakte postuum dit drama in Nouwens leven duidelijk in *The Coming Catholic Church: How the Faithful Are Shaping a New American Catholicism* (2008). Zijn vriend Michael Ford heeft dit bevestigd”. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri\\_Nouwen](https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen)

Hij zei dat mystiek en contemplatief gebed oecumenische eenheid kunnen creëren omdat christelijke leiders leren “de stem van de liefde” te horen:

“Door de discipline van contemplatief gebed moeten christelijke leiders leren luisteren naar de stem van [de] liefde. ... Wil christelijk leiderschap in de toekomst werkelijk vruchtbaar zijn, dan is een beweging van het morele naar het mystieke nodig” (*In the Name of Jesus*, pp. 6, 31, 32).

In feite, als christenen luisteren naar de stem van de ware en levende God, zullen ze leren dat liefde gehoorzaamheid aan de Schrift is. “Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden in acht nemen, en zijn geboden zijn geen zware last” (1 Johannes 5:3).

Nouwen combineerde, net als Thomas Merton en vele andere katholieke contemplatieven, de leer van oosterse goeroes met oude katholieke praktijken. In zijn boek *Pray to Live* vertelt Nouwen goedkeurend over Mertons zware betrokkenheid bij hindoe-monniken (pp. 19-28).

In zijn voorwoord in Thomas Ryan's<sup>3</sup> boek *Disciplines for Christian Living* zegt Nouwen:

“De auteur toont een prachtige openheid voor de gaven van het boeddhisme, het hindoeïsme en de islamitische religie. Hij ontdekt hun grote wijsheid voor het geestelijk leven van de christen en aarzelt niet om die wijsheid mee naar huis te nemen” (*Disciplines for Christian Living*, p. 2).

Nouwens betrokkenheid bij de mystiek bracht hem tot een vorm van universalisme<sup>4</sup> en pantheïsme<sup>5</sup> (God is in alle dingen).

“De God die in ons innerlijke heiligdom woont, is dezelfde als degene die in het innerlijke heiligdom van elk menselijk wezen woont” (*Hier en Nu*, p. 22).

<sup>2</sup> <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ChuckSwindoll.pdf>

<sup>3</sup> Thomas Ryan: katholiek priester; zie in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/5dingen-contemplatief.pdf>

<sup>4</sup> Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.

<sup>5</sup> Pantheïsme: God is IN iedereen en alles. Pantheïsme: God IS iedereen en alles.

“Gebed is ‘zielenwerk’ omdat onze zielen die heilige centra zijn WAAR ALLES ÉÉN IS ... Het is in het hart van God dat we tot het volledige besef kunnen komen van DE EENHEID VAN ALLES WAT IS” (*brood voor de reis*, 1997, 15 januari en 16 november).

In zijn laatste boek beschreef Nouwen zijn universalistische doctrine als volgt:

“Vandaag geloof ik persoonlijk dat terwijl Jezus kwam om de deur naar Gods huis te openen, alle mensen door die deur kunnen lopen, of ze nu van Jezus weten of niet. Vandaag zie ik het als mijn oproep om ieder mens te helpen zijn of haar eigen weg naar God op te eisen” (*Sabbatical Journey*, New York: Crossroad, 1998, p. 51).

Hij beweerde dat iedereen die in een hogere macht gelooft en zijn of haar visie op de toekomst volgt, van God is en Gods koninkrijk aan het bouwen is:

“We kunnen de visionair zien in de guerrillastrijder, in de jeugd met het demonstratiebord, in de stille dromer in de hoek van een café, in de zachtaardige monnik, in de zachtmoedige student, in de moeder die haar zoon zijn eigen weg laat gaan, in de vader die zijn kind voorleest uit een vreemd boek, in de glimlach van een meisje, in de verontwaardiging van een arbeider, en in ieder mens die op de een of andere manier droomt van het leven vanuit een visioen dat vooruit schijnt en dat alles overtreft wat ooit eerder gehoord of gezien is” (*Met open handen*, blz. 113).

“Bidden betekent de sluier van het bestaan doorbreken en je laten leiden door het visioen dat voor jou werkelijkheid is geworden. Of we dat visioen nu ‘de Onzichtbare Werkelijkheid’, ‘de totaal Andere’, ‘de Geest’ of ‘de Vader’ noemen, we beweren herhaaldelijk dat wij het niet zelf zijn die de macht bezitten om de nieuwe schepping tot stand te brengen. Het is veeleer een geestelijke kracht die ons gegeven is en die ons in staat stelt om in de wereld te zijn zonder er deel van uit te maken” (p. 114).

De radicale omvang van Nouwens universalisme blijkt uit het feit dat de tweede editie van *With Hands* een voorwoord heeft van **Sue Monk Kidd**<sup>6</sup>. Ze is een New Ager die de aanbidding van de godin promoot! Haar boek *The Dance of the Dissident Daughter: A Woman's Journey from Christian Tradition to the Sacred Feminine* werd gepubliceerd in 1996, een decennium voordat ze werd gevraagd om het voorwoord te schrijven van Nouwens boek over contemplatief gebed. Monnik Kidd aanbidt zichzelf.

“Vandaag herinner ik me die gebeurtenis voor het stralende mysterie dat het was, hoe ik mezelf omarmd voelde door [de] Godin, hoe ik mezelf in contact voelde met het diepste wat ik ben. Het was het moment waarop, zoals toneelschrijver en dichter Ntozake Shange het uitdrukte: ‘Ik vond god in mezelf / en ik hield van haar / Ik hield hevig van haar’” (*The Dance of the Dissident Daughter*, p. 136).

“Boven het altaar in mijn studeerkamer hing ik een mooie spiegel op, gebeeldhouwd in de vorm van een halve maan. Het herinnerde me eraan om de Goddelijke Vrouwelijke aanwezigheid in mezelf te eren, de wijsheid in mijn eigen ziel” (p. 181).

Sue Monk Kidd's reis, van het traditionele baptistengeloof (als zondagsschoollerares in een zuidelijke baptistengemeente) naar godin aanbidding, begon toen ze zich begon te verdiepen in katholieke contemplatieve spiritualiteit, het centreren van gebed en het bijwonen van katholieke retraites.

Nouwen leerde dat God alleen liefde is, onvoorwaardelijke liefde.

“Wees niet bang om je haat, bitterheid en teleurstelling aan te bieden aan Degene die liefde en alleen liefde is. ... [Bid] ‘Lieve God, ... wat U mij wilt geven is liefde - onvoorwaardelijke, eeuwige liefde’” (*Met open handen*, pp. 24, 27).

In feite is Gods liefde niet onvoorwaardelijk. Het is ondoorgrondelijk, maar niet onvoorwaardelijk. Hoewel God de mensheid liefheeft en Christus stierf om het voor iedereen mogelijk te maken gered te worden, is er een voorwaarde voor het ontvangen van Gods liefde en dat is het erkennen en bekeken van iemands zondigheid en het ontvangen van Jezus Christus als iemands Heer en Redder.

---

<sup>6</sup> <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sue-Monk-Kidd.pdf>

Verder is God niet *alleen* liefde<sup>7</sup>; Hij is ook heilig en rechtvaardig en licht en waarheid. Dit is wat het kruis van Jezus Christus noodzakelijk maakt. Er moest een aanvaardbare verzoening komen voor Gods gebroken wet.

We sluiten af met de volgende waarschuwing van Lighthouse Trails:

“Voor sceptici in christelijke kringen (professoren, voorgangers, leraren, enz.) die de geschriften van Henri Nouwen aanprijzen en promoten, laat het bekend zijn dat u de geschriften van Thomas Merton promoot - ze zijn één in hetzelfde. Ze geloofden allebei in het belang van meditatie in oosterse stijl, en ze gingen allebei geloven dat er vele wegen naar God zijn en dat goddelijkheid in alle dingen en mensen woont. Niet alleen zijn Nouwen's boeken hiervan het bewijs, maar er is ook verslag van bijna dertig jaar tijdschriften, artikelen, voorwoorden voor andere boeken, lezingen en interviews waarin Nouwen het pad van de mystiek omarmt” (“Waarom christelijke leiders Henri Nouwen niet moeten promoten”, Lighthouse Trails, 21 nov. 2008).

---

### Lees verder:

- Over Henri Nouwen:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-nouwen.pdf> (LHT, Ray Yungen)
- Nouwen's affiniteit met oosterse mystiek:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/henri-nouwen2.pdf> (LHT)
- Henri Nouwen: <http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm> (A.P. Geelhoed).
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief2.pdf>  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geestelijke-disciplines.pdf>  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Godinalles.pdf>
- Rubriek “Contemplatief, Centreren, Luisterend Gebed, Oosterse Meditatie”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>7</sup> Met AL Gods eigenschappen rekening houden!: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AL-gods-eigenschappen3.pdf>