

Hemelse onwaarheden

Mike Oppenheimer, <http://www.letusreason.org/current141.htm>, jan. 2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje, sterk ingekort door M.V.



http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boy_Who_Came_Back_from_Heaven

Gelovigen in Christus worden niet geacht te liegen of leugens te bestendigen, maar sommigen doen dat wel. In feite vinden leugens in vele kringen vaste grond. En het is schandelijk wanneer men een ervaring meedeelt die niet waar is over de heiligste plaats, die de Bijbel de hemel noemt.

Het is betreurenswaardig dat wij gelovigen zien die meer ontsteld zijn over hen die niet geloven dan over hen die een leugen trekken uit de waarheid!

Ieder die beweert gestorven en naar de hemel te zijn geweest zou moeten aan de kaak gesteld worden. Zoals ik al eerder zei, de enige manier waarop we kunnen bewijzen dat iemand het lichaam heeft verlaten in de dood, is door ingezette rigor mortis, dat resulteert in het stijf worden van de spieren.

Als christenen zouden wij argwanend moeten staan tegenover iemand die beweert zo'n ervaring gehad te hebben, een ervaring die exclusief was voor de apostelen (Paulus en Johannes).

De moderne kerk heeft dit "hemels toerisme" geaccepteerd. Maar het echte probleem ligt bij de velen die beweren van de hemel te zijn teruggekomen. Er zijn talloze verhalen, boeken, en films geproduceerd over hen die de hemel bezocht hebben. De Bijbel spreekt echter slechts van twee mensen die naar de hemel gingen en zij spraken ervan in de Schrift; beiden waren apostelen.

Paulus' reis naar de hemel:

2 Korinthiërs 12:2-4: "Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken".

Paulus mocht geen details geven, hij zei dat het niet geoorloofd is over zijn ervaring te spreken (waarover hij spreekt in de derde persoon). Hem werd een "doorn in het vlees" gegeven als herinne-

ring aan deze grote openbaring, en dit moest hem nederig houden (2 Korinthiërs 12:7-10). Paulus werd meer openbaring gegeven om de kerk te onderwijzen dan enige andere apostel, maar hij mocht niet over het inhoudelijke van de hemel spreken. Waarom geloven anderen dan dat zij daar geweest zijn, om boeken te kunnen schrijven over hun nieuwe openbaring. Hoe kan dit uit God zijn?

Business Insider rapporteert: “‘The Boy Who Came Back from Heaven’ Now Says He Made The Whole Thing”

De jongen (Alex Malarkey) die terugkwam uit de hemel’ zegt nu dat hij het hele ding verzonnen heeft. Hij is nooit in de hemel geweest. Hier het rapport: <http://uk.businessinsider.com/the-boy-who-came-back-from-heaven-recants-everything-2015-1?r=US>.

Lees het verhaal van Alex Malarkey hier:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boy_Who_Came_Back_from_Heaven

Twee belangrijke christelijke boekhandels, *Lifeway* en *Tyndale House*, hebben aangekondigd dat zij niet langer ‘The Boy Who Came Back from Heaven’ zullen verkopen.

De moeder van Alex Malarkey postte verleden april op haar eigen blog dat de inhoud van het boek niet waar is en dat ze zich vragen stelde bij de promotie ervan:

“It is both puzzling and painful to watch the book ‘The Boy Who Came Back from Heaven’ not only continue to sell, but to continue, for the most part, to not be questioned”. She goes on to say that the book is not “Biblically sound” and that her son’s objections to it were ignored and repressed. She also notes that Alex “has not received monies from the book nor have a majority of his needs been funded by it”.

Zij eindigt in frustratie: *“Alex’ naam en identiteit worden gebruikt tegen zijn wensen ... Hoe kan dit blijven voortgaan?”*

Hoe vaak zien we boeken populair worden om nadien te ondervinden we dat ze niet zijn wat ze aangaven te zijn. Geeft iemand het geld terug, of heeft iemand berouw over wat gedaan werd? Waarom wordt dit boek nog steeds verkocht en niet in vraag gesteld? ...

En toch is dit slechts één van de vele andere verhalen die circuleren en gepromoot worden door christelijke ondernemingen die koopwaar maken van de hemel. Zij die zeggen naar de hemel te zullen gaan, zullen daar op een dag binnengaan TENZIJ zal blijken dat hun verhalen alles zijn wat zij hebben.

Lees hierbij ook:

- Rubriek “Hemel gezien? / Jezus gezien?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/necromantie2.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm