

Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods!

– Handelingen 20:27 –

M.V. 21-01-2017; Update 26-6-2023

Paulus in Handelingen 20:27

“Ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben **al de raad Gods**” (SV).

“Ik heb niet nagelaten u **heel het raadsbesluit van God** te verkondigen” (HSV).

Er zijn veel bijbelleraars die maar een deel of, erger nog, slechts een fractie van de hele raad Gods prediken, en daarin wel bedreven kunnen zijn, maar die de rest van de leer verwaarlozen of er niets van bakken. Onder die “rest van de leer” ressorteren soms heel belangrijke dingen, zoals heiliging, geestelijke groei, bijbelse profetieën (1 Thessalonicenzen 5:20: “veracht de profetieën niet”!), het boek Openbaring (wordt door velen verwaarloosd!), eschatologie, de opname van de Gemeente (vóór de Verdrukking), de bedelingen of dispensaties (heel belangrijk!), helder inzicht in het wezen van Israel en Gemeente, eeuwige zekerheid van ware gelovigen, enz., enz.

Zij prediken TEN DELE, NIET DE HELE raad Gods, maar mensen gaan vaak wél hun *algemeen* vertrouwen in hen stellen ... wees voorzichtig hiermee! Om een voorbeeld te noemen: Kent Hovind¹ is wel een creationist maar tevens ook een neo-evangelical en hij prijst The Shack. Stel geen *algemeen* vertrouwen in bijbelleraars die NIET DE HELE RAAD Gods prediken, of nog erger: die ook (naast het goede) buiten de krijtlijnen van Gods Woord prediken!

Laat u niet meeslepen door de filosofie van “Eet de vis, laat de graten liggen”: lees hierover <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/visgraten.pdf>.

Bij dezen zijn er velen die de Waarheid opdelen in essentiële en niet-essentiële doctrines en zij menen dat zij buiten de “essentiële” leringen zowat alles kunnen tolereren of prediken. Lees <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/essentielleDoctrines.pdf> en een uitgebreid artikel hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/essentielleDoctrines2.pdf> en ook <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/essentielleDoctrines3.pdf>.

Wees op uw hoede!

De Schrift eist een STRIKT bijbelse positie:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/striktBijbels.pdf>. Wij moeten ons afscheiden van ALLE kwaad: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>.

ALLE dingen moeten grondig getoetst en AL het kwade moet gelaten worden (Handelingen 17:11; 1 Thessalonicenzen 5:21-22; 1 Johannes 4:1, 6; Openbaring 2:2).

Een prediker die Waarheid predikt, maar op andere vlakken zwijgt, daarin onkundig is of dwaalt, kan best gevaarlijk zijn – neem zo iemand niet in *algemeen* vertrouwen!

“Nothing less than a whole Bible can make a whole christian”

¹ Over Kent Hovind : <https://housetops.me/2015/08/16/kent-hovind-endorses-the-shack/>, <http://www.creationliberty.com/articles/hovind.php>, <http://ukapologeticslibrary.net/2015/08/16/kent-hovinds-support-for-an-anti-christian-pagan-teacher-and-jew-hating-holocaust-denier/>, <http://megiddoradio.com/2015/09/12/168-kent-hovinds-endorsement-of-the-shack/>, <https://matthew714ministries.wordpress.com/2015/11/07/kent-hovind/>, enz.

Kent Hovind heeft een lange gevangenisstraf uitgezeten wegens belastingsfraude en hij is al geruime tijd bedenkelijk in de leer : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KentHovind.pdf>.

Wat betekent het de hele raad Gods te prediken? Deze drie dingen samen:

- Predik het Woord (2 Timotheüs 4:1-2).
- Predik enkel het Woord (1 Petrus 4:11a).
- Predik het hele Woord (Handelingen 20:20, 27).

Samengevat:

Zij prediken niet de HELE raad Gods! – Handelingen 20:20, 27 –

Er zijn veel bijbelleraars die maar een deel of, erger nog, slechts een fractie van de hele raad Gods prediken, en daarin wel bedreven kunnen zijn, maar die de rest van de leer verwaarlozen of niet begrijpen. Onder die “rest van de leer” ressorteren soms heel belangrijke dingen, zoals heiliging, geestelijke groei, bijbelse profetieën (1 Thess. 5:20!), het boek Openbaring (wordt door velen verwaarloosd!), eschatologie, de opname van de Gemeente (vóór de Verdrukking), de bedelingen of dispensaties (bijzonder belangrijk!), helder inzicht in het wezen van Israël en de Kerk, eeuwige zekerheid van ware gelovigen, enz., enz.

Zij prediken TEN DELE, NIET DE HELE raad Gods, maar mensen gaan vaak wél hun *algemene* vertrouwen in hen stellen! Stel geen *algemeen* vertrouwen in bijbelleraars die NIET DE HELE RAAD Gods prediken, of nog erger: die ook (naast het goede) buiten de krijtlijnen van Gods Woord prediken!

Bij dezen zijn er velen die de Waarheid opdelen in essentiële en niet-essentiële doctrines en zij menen dat zij buiten de “essentiële” leringen zowat alles kunnen tolereren of prediken.

ALLE dingen moeten grondig getoetst en AL het kwade moet gelaten worden (Hand. 17:11; 1 Thess. 5:21-22; 1 Joh. 4:1, 6; Op. 2:2).

Een prediker die Waarheid predikt, maar op andere vlakken zwijgt, onkundig is of dwaalt, kan gevaarlijk zijn – neem zo iemand niet in *algemeen* vertrouwen!

“Nothing less than a whole Bible can make a whole christian”

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm