

De Hel en Gods karakter

Bronmateriaal: <http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Bewerking en voetnoten door M.V. 29-10-2015. Update 1-8-2022 (uitbreiding)

Het Van Dale woordenboek definieert de hel als volgt: “Verblijfplaats van verdoemden, plaats van verschrikking”.

Er zijn vandaag meer en meer mensen die niet geloven in een echte hel. Zij zeggen soms wel zoiets als volgt: “**Ik geloof niet dat een liefhebbende God ooit mensen zou pijnigen in de hel!**”

God is erg liefdevol, en God is heel vriendelijk, maar God is ook bijzonder HEILIG, JUIST en RECHTVAARDIG.

“Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan **goddeloosheid**; de **boze** zal bij U niet verkeren. De **onzinnigen** zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij **haat** alle werkers der ongerechtigheid” (Psalm 5:5-6)

Van God wordt gezegd:

“Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God! 11 Mijn schild is bij God, Die de **oprechten** van hart behoudt. 12 God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage **toorn**t. 13 Indien hij [= de goddeloze] zich niet bekeert, zo zal Hij **Zijn zwaard wetten**; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid. 14 En heeft dodelijke wapenen voor hem [= de goddeloze] gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen” (Psalm 7:10-14).

We mogen nooit vergeten dat God HEILIG is en dat Hij zonde HAAT. Vergelijk daartoe nog enkele bijkomende Schriftplaatsen:

- Psalm 11:5 De HEERE ... de goddeloze en hem die geweld liefheeft **haat** Zijn ziel.
- Psalm 45:8 Gij hebt gerechtigheid lief, en **haat** goddeloosheid
- Spr. 8:13 De vreze des HEEREN is, te **haten** het kwade.
- Spreuken 15:9 De weg der goddelozen is de HEERE een **gruwel**.
- Amos 5:15 **Haat** het boze, en hebt lief het goede.
- Romeinen 12:9 Hebt een **afkeer** van het boze.
- Hebrëen 1:9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid **gehaat**.
- Judas 23: U moet ook **haten** het kleed dat door het vlees bevekt is.
- Openbaring 2:6: dat u de werken van de Nikolaiëten **haat**, die ook Ik **haat**.

Zie verder “De haat van God”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>

Beschouw een menselijke rechter. Een rechter wordt verondersteld fair en rechtvaardig te zijn en de juiste beslissingen te nemen. Een rechter wordt geacht trouw te zijn aan de WET. Als een persoon de wet heeft overtreden dan is hij SCHULDIG en moet hij GESTRAFT worden. Als een persoon de wet niet heeft overtreden, dan is hij ONSCHULDIG en moet hij NIET gestraft worden. Faire en rechtvaardige rechters moeten “de rechtvaardige rechtvaardig spreken, en de onrechtvaardige **verdoemen**” (Deuteronomium 25:1).

Wat zou u van een rechter denken die het volgende tot een boef zegt:

“**Alhoewel u de bank hebt beroofd, en de kassierster hebt neergeschoten, zal ik doen alsof u niets gedaan hebt en zal ik u laten gaan, zonder straf, want ik ben een liefdevolle rechter**”.

Zou het RECHTVAARDIG zijn als die rechter zo zou handelen? Oefent deze rechter zijn beroep uit op de juiste manier? Is het werkelijk fair criminelen ongestraft te laten?

God is de VOLMAAKTE RECHTER. In Nahum 1:3 lezen we: “De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en **Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig**”.

Dit betekent dat de Heer de schuldige NOOIT ongestraft zal laten. Hij moet de schuldigen straffen! Dat is Zijn karakter en eigenschap van RECHTVAARDIGHEID.

En hoeveel mensen staan schuldig tegenover God (Romeinen 3:19, 23)? “de gehele wereld”.

Hoeveel mensen staan onschuldig tegenover God (Romeinen 3:10-12)? “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één”.

Hoe staat het met u. Bent u onschuldig of bent u schuldig? Verdient u straf? **Iedereen verdient het naar de hel te gaan**, maar het is verbazingwekkend dat “God de wereld zo lief had” (Johannes 3:16) dat ieder die in Zijn Zoon gelooft, niet naar de hel zal moeten gaan maar eeuwig leven zal ontvangen.

God heeft voorzien in een manier waarop zondige mensen kunnen gered worden van de hellestraf! Hij zond Zijn Zoon om in onze plaats gestraft te worden! Jezus Christus werd tot zonde gemaakt voor **ons** (2 Korinthiërs 5:21). “Want Christus heeft ook eens voor de **zonden** geleden, Hij **rechtvaardig** voor de **onrechtvaardigen** [dat zijn wij allen!], opdat Hij ons tot **God** zou brengen” (1 Petrus 3:18).

Wat leerde Jezus over de Hel?

De Heer Jezus geloofde in een echte hel (lees Markus 9:43-48). De Heer Jezus geloofde dat mensen in een **echte strafplaats** kunnen komen waar **echte pijn** gevoeld wordt (Mattheüs 25:41, 46). Dit goed beseffend, wat denkt u nu:

- Zou in de hel *letterlijk* vuur zijn, of gaf Jezus met dat vuur een *beeld* of *gelijkenis* (beeldspraak) van de pijniging in de hel (vergelijk Mattheüs 13:34, 35 en Markus 4:34)?
- Zou een lichaam in een *letterlijk* vuur “eeuwige” pijn voelen (zie Mattheüs 25:41, 46)?
- Zouden er *letterlijk* “wormen” zijn in de hel (zie Markus 9:44, 46, 48)?
- Wordt er bedoeld *letterlijk* uw “hand of voet af te hakken” of uw “oog uit te werpen” om niet in de hel te komen (zie Markus 9:43, 45, 47)?
- Van hen die in Openbaring 14:11 in de hel belanden wordt gezegd: “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid”. Is er *letterlijk rook* in de hel en kan *pijniging* zelf *letterlijk* roken?
- Zou de term “buitenste duisternis” (voor de hel) te rijmen zijn met het licht van een *letterlijk* vuur (zie Mattheüs 8:12; 22:13; 25:30)?

Het is niet de bedoeling om uw hand of voet *letterlijk* af te hakken – dat zou trouwens tegen Gods wet zijn – maar wel dat u grondig het probleem van de zonde zou aanpakken opdat u niet verloren zou gaan in de hel. Het vuur¹ van de hel is beeldspraak voor een ECHTE pijngewaarwording (hebt u uw hand al eens verbrand?). De “rook van hun pijniging” en de niet stervende worm duiden op een niet aflatende afgrijpselijkheid. Het gaat dus om figuurlijke taal of beeldspraak, maar die staan wel voor WERKELIJKHEDEN!

De Heer Jezus geloofde dus zeker in een echte, pijnlijke hel. In feite sprak Jezus meer over de hel dan Mozes, Jesaja, Petrus, Paulus of enig ander persoon in de Bijbel. Hij waarschuwde mensen voor de gevaren van de hel en voor de gevaren van een toekomstige eeuwige bestraffing.

Veronderstel dat u 's avonds laat langs een weg wandelt en u ziet vuur op het gelijkvloers van een huis. Stel dat de mensen in dat huis boven slapen. Als u van mensen houdt, zou u deze mensen dan niet verwittigen? Wat zou u dan doen?

De Heer Jezus houdt echt van ons en daarom waarschuwde Hij ons voor de hel. Wat zal u doen met deze waarschuwing? Denk opnieuw aan de mensen in het brandend huis. Stel dat u tot hen zou roe-

¹ Figuurlijk “vuur” vind je o.a. ook hier: Rom 12:20; 1 Kor 3:13, 15; 2 Thess 1:8; Hebr 1:7; 10:27; 12:29; Jak 3:6; 1 Petr 1:7; Jud 1:23; Openb 3:18. Vuur is een *beeld* van een *letterlijk* pijnlijke straf.

pen: “VUUR! VUUR BENEDEN! WORD WAKKER! GA UIT HET HUIS VOORDAT HET TE LAAT IS! HAAST U! VUUR!” Wat zullen deze mensen doen? Zij kunnen uw waarschuwing geloven dat er echt vuur is op het gelijkvloers en weglopen uit dat huis, of ze kunnen zeggen: “WIJ GELOVEN U NIET! U HAALT MAAR EEN GRAP UIT MET ONS! GA WEG EN GA OOK SLAPEN!”

Zij kunnen geloven en gered worden, of zij kunnen weigeren te geloven en verloren gaan. Hetzelfde is waar met betrekking tot Jezus' waarschuwingen over de hel.

Leven, verder dan het graf

De mens weet niet wat verder dan het graf ligt. Wij weten niet precies wat er gebeurt na de dood. Wij zijn nog nooit dood gegaan, en we hebben nog nooit iemand gesproken die stierf en terugkwam om ons zijn ervaringen te vertellen!

Er is Iemand die precies weet wat er achter het graf ligt! Er is Iemand die alles weet over de plaats waar mensen naartoe gaan nadat zij gestorven zijn! Deze Persoon is God Zelf! Dus, als we werkelijk iets willen weten over de plaats waar mensen naartoe gaan, dan zullen we Gods Woord de Bijbel moeten lezen. De Bijbel is het enige Boek waar mensen antwoorden kunnen vinden over leven en dood, hemel en hel. Laten we de Bijbel openen en zien naar de antwoorden.

De plaats genaamd Hades

In Lukas 16:19-31 leren we over een arme man die gered werd (Lazarus) en een rijke man die niet gered werd (zijn naam wordt niet opgegeven). Toen Lazarus stierf werd hij door engelen naar een plaats van troost en geluk gebracht waar Abraham en de andere geredde mensen waren (Lukas 16:22, 23, 25). Maar toen de ongeredde rijke mens stierf, kwam hij in een plaats terecht die “hel” heet (Lukas 16:22-23). Hij kwam daar in een plaats waar hij “smarten” leed (Lukas 16:24). Hij kon daar geen vertroosting vinden (Lukas 16:25). En hij wilde niet dat zijn broers in deze plaats zouden terechtkomen (Lukas 16:27-28).

Het woord HEL in Lukas 16:23 (Statenvertaling) staat voor het Griekse woord HADES². Beter zou dit woord vertaald worden met DODENRIJK³. Jezus noemde Hades een “plaats van pijniging” (Lukas 16:28) voor goddelozen. Ook wordt gezegd dat dit een plaats is waar mensen lijden in vuur (zie Lukas 16:24: “vlam”). Jezus beschreef Hades als een verschrikkelijke plaats van lijden en miserie voor de verlorenen. Het is ook een plaats waar zij geen verlichting van hun pijn kunnen krijgen (Lukas 16:24-26). De rijke man wilde slechts ÉÉN DRUPPEL water (de hoeveelheid water aan de punt van iemands vinger - Lukas 16:24), maar zelfs dat kreeg hij niet.

Maar eigenlijk is Hades de plaats waar ALLE doden naartoe gaan: Hades bevat immers zowel een comfortabele plaats waar Lazarus en Abraham waren (ook “de schoot van Abraham” genoemd) als die verschrikkelijke plaats van pijniging (Lukas 16:23-24).

Zoals we ook bij de Hel gedaan hebben, stellen we nu opnieuw de vraag of het in de Hades om *letterlijk* vuur gaat. We hebben daar de volgende bemerkingsen bij:

- Toen Jezus dit verhaal vertelde was de Opstanding nog niet gekomen, maar toch worden de bedelaar Lazarus en de rijke man in hun lichamelijke gezien. Mensen die sterven krijgen echter geen lichaam in het dodenrijk. Ze zijn louter zielen, geesten, tot op de Opstandingsdag in de toekomst. Zie in Openbaring 6:9-10 de martelaren uit het begin van de verdrukkingstijd: zij worden “zielen” genoemd, uiteraard omdat zij nog geen opstandingslichaam hebben. De opstanding voor deze zielen gebeurt pas in Openbaring 20:4 (begin van het vreedrijk).
- Het vuur kan geen letterlijk vuur zijn, want zielen of geesten worden door vuur niet aangetast. Het gaat om het beeld van de straf: er wordt pijn geleden in een aparte echt bestaande strafplaats.

² In: Mt 11:23; Mt 16:18; Lk 10:15; Lk 16:23; Hd 2:27; Lk 2:31; 1Ko 15:55; Op 1:18; Op 6:8; Op 20:13; Op 14.

³ De verwarring tussen Dodenrijk en Hel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>

- De “top van een vinger” in water gedoopt betekent symbolisch enige verlichting van de straf. Letterlijk kan dat niet zijn want water verdampt onmiddellijk in een vurige plaats. Bovendien kunnen zielen/geesten geen water drinken. Het heeft daar geen zin.
- Het pijnlijke gedeelte van de Hades (het dodenrijk) kunnen wij vandaag nog niet begrijpen. Het is een geestelijke omstandigheid in een plaats die we niet kennen. Vandaar dat de Heer Jezus vermenselijkte (antropomorfe) beelden aanvoert om ons te schetsen dat die plaats een werkelijkheid is waarin echte pijn en echt verdriet worden ervaren. Soortgelijke beeldspraak gebruikt de Heer ook met betrekking tot de Hel (Gehenna), zoals we reeds zagen op pagina 2 – één voorbeeld: “Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt” (Markus 9:48): Een letterlijke worm en een letterlijk vuur gaan niet samen. Het gaat om figuurlijke taal over werkelijkheden. Vuur of vlam is beeld van pijn: echte pijn, echte ellende, echt verdriet.

Waar gaan mensen naartoe wanneer ze sterven?

Mensen gaan naar HADES wanneer ze sterven. In Hades is een compartiment voor de geredden én een compartiment voor de verlorenen:

HADES (het dodenrijk)		
<p>Plaats voor de geredden</p> <p>Schoot van Abraham (Lukas 16:22)</p> <p>Paradijs (Lukas 23:43)</p> <p>LAZARUS en ABRAHAM</p>	<p>GROTE KLOOF GEVESTIGD (Lukas 16:26)</p>	<p>Plaats voor de verlorenen</p> <p>Plaats van vuurvlam (Lukas 16:24)</p> <p>Plaats van pijniging (Lukas 16:28)</p> <p>RIJKE MAN</p>

[Er zijn christenen die menen dat dit de toestand was vóór het kruis. Nadat Christus was opgestaan, en naar de hemel opvaarde zou hij de goede kant (“paradijs”) van Hades meegenomen hebben naar de hemel. Daar is echter geen uitsluitel voor.⁴ We houden het daarom bij dit schema].

De plaats genaamd Gehenna

Voor de HEL is er een ander grondwoord in het Nieuwe Testament, zoals in Markus 9:43-48 en andere plaatsen: het is het Griekse woord GEHENNA.⁵

In oudtestamentische tijden was GEHENNA een plaats gelokaliseerd buiten de muren van Jeruzalem. Het werd Ge-Hinnom en vandaar het “Dal van Hinnom” genoemd. In die tijden was Ge-Hinnom de plaats waar aan de afgoden werd geofferd. Men wierp er dieren en zelfs kinderen in het vuur, zoals koning Achaz deed (2 Kronieken 28:1, 3). Het was er een vreselijk gejammer - daar zinspeelde Jezus op met de uitdrukking: “daar zal men jammeren en tandenknarsen” (Mattheüs 13:42). In Jezus’ tijd was dit de vuilnisbelt van Jeruzalem. Zelfs kadavers van dode dieren en soms lichamen van niet-begraven criminelen werden na hun executie of kruisiging in de Gehenna geworpen. Het vuur bleef er jarenlang branden en de rook steeg er steeds omhoog.

Jezus gebruikte het woord Gehenna om de HEL te beschrijven (de plaats van eeuwig vuur – zie Mattheüs 25:41). In b.v. Mattheüs 5:29 wordt dit woord gebruikt (het woord Hel is het woord Gehenna). Het is een verschrikkelijke plaats, te zien aan de krachtige, beeldende taal die Jezus gebruikt om mensen te waarschuwen in Markus 9:42-48: er komt geen einde aan de foltering!

⁴ Zie hiervoor: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf> onder punt 4.

⁵ In: Mt 5:22; Mt 5:29; Mt 5:30; Mt 10:28; Mt 18:9; Mt 23:15; Mt 23:33; Mk 9:43; Mk 9:45; Mk 9:47; Lk 12:5; Jk 3:6.

Vele christenen zijn in vroegere eeuwen ter dood gebracht door verbranding op een brandstapel. Deze christenen wisten dat het vuur waar zij doorheen gingen hen slechts een korte tijd zou pijnigen (zij verbrandden spoedig en waren dan dood). Maar hun vijanden, die hen ter dood brachten, zouden op een dag voor *eeuwig* in een pijnlijke hel terechtkomen!

Polycarpus was een christen die in de tweede eeuw n.C. leefde. Zijn vijanden besloten hem op de brandstapel te zetten als hij Christus niet verloochende. Een van deze mannen zei: “Ik zal u verbranden met vuur tenzij u van gedachten verandert”. Polycarpus antwoordde: “U stookt een vuur dat een uur brandt en daarna dooft het uit. Maar u kent het vuur niet van het komende oordeel dat eeuwige bestraffing bestemt voor de bozen” (zie Mattheüs 25:41, 46). Het vuur waar Polycarpus een korte tijd doorheen ging was niets vergeleken met de bestraffing die de verlorenen voor **altijd** zullen moeten ondergaan!

De tijdelijke gevangenis en de uiteindelijke gevangenis

Wanneer een ongered persoon sterft gaat hij naar Hades (zoals we zagen in Lukas 16). Hades is voor hen als een tijdelijke gevangenis, een plaats van voorarrest. Ongeredde mensen zullen niet voor altijd in Hades verblijven. Zij zullen daar verblijven tot aan hun oordeel voor de Grote Witte Troon (ook het Laatste Oordeel genoemd - zie Openbaring 20:11-15). Na dit laatste oordeel zullen zij in de UITEINDELIJKE GEVANGENIS geworpen worden, en deze wordt genoemd “poel van vuur” (Openbaring 20:14-15, en zie ook Openbaring 21:8). DIT is de plaats die Jezus bedoelde wanneer Hij het woord HEL of GEHENNA gebruikte. Het is een plaats waar de straf (vuur) nooit ophoudt.

De “poel van vuur” is de uiteindelijke plaats waar de ongerechten tot in alle eeuwigheid zullen verblijven. Zij die in de “poel van vuur” terechtkomen, komen er nooit meer uit! Zij zullen voor altijd lijden in die gevangenis.

Deze “poel van vuur” heeft ook nog een andere naam: TWEEDE DOOD (Openbaring 20:14 en zie 21:8). “Dood” betekent AFZONDERING. De “tweede dood” is beeldspraak voor eeuwige afscheiding van God. Iemand heeft ooit gezegd: “**Zij die tweemaal geboren zijn (dat zijn de wedergeborenen) sterven eenmaal; zij die eenmaal geboren zijn sterven tweemaal**”. Dit betekent dat zij die wedergeboren zijn slechts eenmaal hoeven te sterven (zij sterven lichamelijk). Zij die niet wedergeboren zijn sterven niet enkel lichamelijk maar zij zullen ook in de “poel van vuur” geworpen worden welke de TWEEDE DOOD is. De TWEEDE DOOD is bestemd voor allen die niet wedergeboren zijn in Gods gezin. Dit is een van de redenen waarom Jezus zei: “Gij MOET wederom geboren worden” (Johannes 3:7).

Waarom ontkennen mensen de realiteit van de Hel?

De hel is een verschrikkelijke realiteit en wij willen er niet graag aan denken. Maar Gods Woord is absolute WAARHEID (Johannes 17:17) en vertelt ons over de hel. God wil dat we kennis hebben van de hel, en dat Christus stierf om ons daarvan te verlossen.

Mensen ontkennen of negeren de hel om twee redenen:

1° Zij begrijpen niet de verschrikkelijkheid van zonde in Gods ogen;

2° Zij begrijpen niet de ontzagwekkende, absolute heiligheid van God!

Als wij werkelijk deze dubbele waarheid zouden begrijpen, dan zouden wij geen probleem hebben met te begrijpen hoe het komt dat de bozen voor altijd in de hel moeten lijden.

Wat is de Hel?

Als u denkt aan de HEL dan moet u altijd aan twee dingen denken:

1° Afscheiding van God, 2° Bestrafing door God.

Zoek volgende verzen op:

1. Mattheüs 25:41

AFSCHEIDING: “Gaaf weg van Mij”.

BESTRAFFING: “in het eeuwige vuur”.

2. Mattheüs 25:46

AFSCHEIDING: niet in de hemel, maar zij zullen gaan ...

BESTRAFFING: “in de eeuwige pijn”.

3. 2 Thessalonicenzen 1:9 HSV

AFSCHEIDING: “weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht”

BESTRAFFING: “eeuwig verderf”

4. Namen voor de Hel:

AFSCHEIDING:	De Hel wordt “ DE TWEEDE DOOD ” genoemd en doet ons denken aan (is een beeld van) afscheiding
BESTRAFFING:	De Hel wordt “ DE POEL VAN VUUR ” genoemd en doet ons denken aan (is een beeld van) bestraffing

Jezus leed de Hel voor ons!

Lees Mattheüs 27:46. Toen Jezus stierf aan het kruis werd Hij AFGESCHEIDEN van God.

Lees Jesaja 53:4-6, 10 en 1 Petrus 3:18. Hij werd BESTRAFT door God.

Dit is in feite het goede nieuws dat in de Bijbel gevonden wordt! Jezus Christus werd van God afgescheiden opdat wij niet hoeven afgescheiden te worden van God! Jezus Christus werd door God gestraft opdat wij niet hoeven gestraft te worden door God! Jezus Christus stierf opdat wij nooit zouden beschadigd worden door de Tweede Dood (lees Openbaring 2:11)! Christus stierf om ons te verlossen van een “zo grote dood” (lees 2 Korinthiërs 1:10)!

Hebt u echt geloofd dat Jezus Christus dit voor u heeft gedaan? Hebt u Hem gedankt voor het feit dat Hij wilde afgescheiden worden van God opdat u gemeenschap zou kunnen hebben met God? Hebt u Hem gedankt voor het feit dat Hij wilde bestraft worden door God opdat u vergiffenis zou krijgen van God?

DE HEL IS HEEL ECHT, maar wat Christus deed aan het kruis is ook heel echt. Gods haat jegens zonde is heel echt én Gods liefde voor zondaars is heel echt.

HET KRUIS zal voor altijd bewijzen dat God zondaars liefheeft indien zij Jezus Christus en Zijn kruisoffer aannemen om zich met God te laten verzoenen.

DE HEL zal voor altijd bewijzen dat God zonde haat!

GELOVIGEN IN DE HEMEL zullen voor altijd bewijzen hoe genadig, liefdevol en goed God is jegens hen die Zijn Zoon ontvangen hebben als hun Verlosser. Hebt u dat al gedaan?

Bent u ECHT verlost of bent u ECHT afgescheiden van God? Bent u hier en nu veilig in Christus Jezus gesteld (Romeinen 8:1; Johannes 5:24), of staat u hier en nu nog steeds onder Gods toorn?:

“Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).

De hemel is ECHT. De hel is ECHT. Uw keuze is ECHT. **Uw beslissing zal uw eeuwige bestemming bepalen!**

Wat de Hel is – 4 waarheden

De Heer Jezus sprak meer over de hel dan over de hemel. In Mat 25:41-46 leert Hij ons 4 waarheden:

1. Ten eerste: de hel is een toestand van afscheiding van God.

Op de dag van het laatste oordeel zal Jezus tot alle ongelovigen zeggen: “**Ga weg van Mij**, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (vs. 41). Zie ook 7:23.

Afgescheiden zijn van God is afgescheiden zijn van alles wat goed is. Dit is moeilijk te bevatten omdat zelfs de meest miserabele persoon iets van Gods zegeningen geniet. Wij ervaren allerlei aspecten van Zijn algemene genade aan de mensen. De ongelovige zal voor altijd afgescheiden zijn van God in Zijn vriendelijkheid, genade, zegen en goedheid.

2. Ten tweede: de hel is een toestand van associatie

Jezus zei dat de hel “**voor de duivel en zijn engelen** bestemd is” (Mat 25:41). De mensen werden gemaakt voor God. De hel werd gemaakt voor de duivel. Maar mensen die in hun zonden sterven, zonder Jezus Christus als hun Heer en Redder te aanvaarden, zullen de eeuwigheid in de hel doorbrengen samen met een schepsel dat het meest tegengesteld is aan God. Zij die in dit leven niet geloven in de duivel (Satan), zullen voor eeuwig samen met hem (en zijn demonen) in de hel zijn.

3. Ten derde: de hel is een pijnlijke straftoestand

Jezus beschreef de hel als “vuur” (Mat 25:41) en een plaats van “pijn” (vs. 46). De hel is een plaats van vergelding, retributie, waar de gerechtigheid wordt gediend voor begane misdaden.

De bestraffing moet dus aangepast zijn aan de misdaad. De miserie en kwelling van de hel wijzen op de boosheid van de zonde. Zij die opstaan tegen de leer van de hel, als dat die buitensporig is, verraden hun ontoereikend besef van de slechtheid van de zonde. Indien zondaars aan iets minders zouden overgeleverd worden dan de hel, zou dat een falen betekenen van de Goddelijke gerechtigheid.

4. Ten vierde: de hel is een eeuwige toestand

Alhoewel sommigen graag de duur van de hel willen inkorten, zijn Jezus' woorden erg duidelijk. Hij gebruikt hetzelfde bijv. naamwoord voor het beschrijven van zowel de straftoestand als het leven in vers 46. Als de hel niet eeuwig is, dan is ook de hemelse toestand niet eeuwig.

Hoe kan God een oneindige straf eisen voor een eindige zonde? Ten eerste, omdat de Persoon tegen wie alle zonde is begaan oneindig is. Misdaden tegen de oneindig heilige, oneindig rechtvaardige, oneindig goede en oneindig hoge Heerser van de wereld verdienen oneindige bestraffing. Bovendien zullen zij die veroordeeld zijn tot de hel tot in eeuwigheid voortgaan met zondigen. Er is geen bekering in de hel, zodat de straf zal voortduren zolang als het zondigen voortduurt.

De liefdevolle God kan niet voorbijgaan aan Zijn absolute gerechtigheid. Daarom heeft Hijzelf, in Jezus, de straf gedragen voor ons. Dit was tegelijk een reusachtige daad van liefde. Zij die deze redding afwijzen, zijn niet gedekt door het Bloed van het Lam en zullen in hun verworpen toestand blijven. Zie het goddelijke principe van 2 Thess 1:8!

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hel.pdf>

Lees verder:

- ☞ Eeuwige straf in de Hel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwige-straf-in-de-hel.pdf>
- ☞ De verwarring tussen Dodenrijk en Hel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf>
- ☞ De rubriek “Eeuwige straf en Alverzoening”: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>
- ☞ De rubriek “Het dodenrijk en de dood”: <http://www.verhoevenmarc.be/#dodenrijk>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm