

# V.S. Katholieke bisschoppen wijden Amerika aan het heilig hart van Jezus

Bron: [https://www.wayoflife.org/friday\\_church\\_news/27-21.php](https://www.wayoflife.org/friday_church_news/27-21.php), 22-5-2026

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje, toevoeging en voetnoten door M.V.



De Amerikaanse Bisschoppenconferentie heeft gestemd om de Verenigde Staten te wijden aan het Heilig Hart van Jezus op het 250-jarig jubileum van de natie in juli 2026.

De beslissing werd genomen tijdens de herfstplenaire vergadering op 11 november 2025.

Het Heilig Hart van Jezus is een afbeelding van een gewond, vurig hart bekroond met doornen en bekroond met een kruisbeeld. Een ketterse praktijk zonder steun in de Schrift.

Het is gebaseerd op 17e-eeuwse visioenen van de non Margaretha Maria Alacoque in een klooster in Frankrijk. In deze vermeende visioenen beloofde Christus grote zegeningen voor hen die eer bewijzen aan het beeld, waaronder hun naam op zijn hart geschreven, “hun veilige toevlucht tijdens het leven, en

bovenal in de dood”, en “het zegenen van elke plaats waar een afbeelding van mijn Hart zal worden opgezet en geëerd”.

Voor degenen die deelnemen aan de mis op de eerste vrijdag van negen opeenvolgende maanden, beloofde het Heilig Hart Jezus “de genade van de laatste bekering”. Dit was duidelijk een demon die zich voordeed als Christus, want de ware Christus heeft in de Schrift al volledige eeuwige verlossing beloofd aan hen die Hem vertrouwen (Johannes 3:16, 18, 36).

Het Heilig Hart van Jezus predikt het evangelie van de valse werken van Rome.

Verder verbiedt Gods Woord de verering van beelden die betrekking hebben op God (Exodus 20:4-5).<sup>1</sup>

Er is in het hele Nieuwe Testament geen steun voor kaarsen, wierook, bellen, beelden, iconen, rozenkransen, scapulieren, wijwater en andere dergelijke dingen die zogenaamd het geloof bevorderen, maar in werkelijkheid het zuivere geloof van Jezus

<sup>1</sup> De RKK heeft het tweede gebod verwijderd! Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf>

Christus veranderen in een afgoderij, valse religie. “Alles wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23).

## Toegevoegd: het AI Overview in Google:

Het Heilig Hart van Jezus is een wijdverbreide katholieke devotie die het fysieke hart van Jezus vereert als symbool van zijn grenzeloze, goddelijke en menselijke liefde voor de mensheid. Het benadrukt Christus' mededogen, barmhartigheid en de oproep aan gelovigen om hun liefde en genoegdoening in ruil te bieden.

### Geschiedenis & Oorsprong

- **Sint-Margaretha Maria Alacoque:** De moderne devotie kreeg brede bekendheid aan het einde van de 17e eeuw door visioenen die deze Franse non ervoer. Jezus openbaarde zijn hart aan haar, benadrukte zijn lijden voor de mensheid en vroeg om een feest van genoegdoening.
- **Officiële Erkenning:** Paus Pius IX stelde het Heilig Hart Feest officieel in als een universele viering in 1856.

### Betekenis van het symbool

In religieuze kunst wordt het Heilig Hart meestal afgebeeld als een brandend hart, omringd door de doornenkroon en doorboord met een wond, vaak met lichtstralen. [1, 2]

- **De Vlammen & Licht:** Vertegenwoordigt het alle verterende vuur van Gods oneindige liefde.
- **De Doornenkroon:** Symboliseert het lijden dat Jezus heeft doorstaan voor de redding van de mensheid.
- **De Wond & Kruis:** Herinner de gelovigen aan zijn ultieme offer aan het kruis.

### Kern devotionele praktijken

- **Eerste vrijdagen:** Het bijwonen van de mis en het ontvangen van de Heilige Communie op de eerste vrijdag van negen opeenvolgende maanden, een praktijk die verbonden is met de 12 beloften aan Sint Margaretha Maria.
- **Heilig uur:** Een uur doorbrengen in eucharistische aanbidding, vaak om “genoegdoening” te doen voor zonden en overtredingen tegen Christus' liefde.
- **Intronisatie:** Een thuispraktijk waarbij een gezegend beeld van het Heilig Hart op een prominente plek in huis wordt geplaatst om Christus' heerschappij over het gezin te symboliseren.
- **Litanie & Gebeden:** Het reciteren van de “Litanie van het Heilig Hart van Jezus” om genade, troost en vrede te zoeken.  
[Zie <https://www.usccb.org/prayers/litany-sacred-heart-jesus> ]

---

### Lees ook:

- Rome en de Tien Geboden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf>
- Rubriek “Rooms-katholieke Kerk”: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>
- RKK-Studiemateriaal: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)