

Job: “Heelmeesters van niets”

Door M.H. Reynolds Jr., *Founding Editor, FOUNDATION Magazine*



<https://www.featoday.org/physicians-of-no-value/>, 11-4-2024

Tenzij anders aangegeven komen alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

De trouwe dienaar van God zei: “jullie zijn allemaal heelmeesters van niets” (Job 13:4). Dit waren Jobs woorden tot zijn drie “vrienden” nadat zij zijn oren hadden gevuld met hun woorden van wereldse wijsheid in hun humanistische pogingen om te midden van zijn diepe beproevingen troost te bieden. En toen Job hun raad op de weegschaal van de goddelijke waarheid woog, werd hij door de Geest van God geleid om hun duidelijk te zeggen: “Jullie zijn allemaal miserabele vertroosters” (Job 16:2b, KJV).

Job leed in grotere mate dan de meeste gelovigen ooit zullen lijden. In zeer korte tijd verloor hij zijn hele familie, met uitzondering van zijn vrouw. Hij verloor ook het grootste deel van zijn aardse bezittingen en leed bovendien aan de extreme fysieke kwelling van pijnlijke steenpuisten van top tot teen. Toegevoegd aan de zware beproevingen van Job was de noodzaak om zijn vrouw eraan te herinneren dat ze sprak als een van de dwaze vrouwen toen ze, in de frustraties van haar eigen teleurstellingen en verdriet, hem aanspoorde: “Zeg God vaarwel en sterf” (Job 2:9).

Bovendien moest Job niet alleen het advies van zijn vrouw afwijzen, maar ook van zijn drie beste vrienden, wier redeneringen enigszins plausibel klonken, ondanks het feit dat ze gebaseerd waren op de wijsheid van de mens in plaats van op de wijsheid van God. Het is belangrijk om te onthouden dat de enige manier waarop Job genade en kracht had kunnen ontvangen om van mening te verschillen met degenen die het dichtst bij hem stonden, om zijn integriteit te behouden en hun raad te verwerpen, was om stevig vast te houden aan de waarheden die God hem door Zijn Woord had geopenbaard.

Job kende niet alle redenen voor zijn lijden, maar hij kon en zei ook: “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft” (Job 19:25a). Hij kon en zei over zijn God: “Maar Hij kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen. ... Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen¹, meer dan het mij toegewezen deel” (Job 23:10, 12). Zo gebruikte God Job om Satans mond te snoeren en zijn valse beschuldiging te weerleggen dat Job God alleen liefhad en aanbad omdat Hij hem overvloedig had gezegend, zowel fysiek als materieel.

Er zijn veel belangrijke lessen die we vandaag kunnen leren door het getuigenis en de ervaringen van Job te bestuderen. Een van die lessen is zeker onze behoefte aan geduld. Lees aandachtig Hebréeën 10:35-37 en Jakobus 5:7-11. Trouwe gelovigen ervaren lijden op nieuwe manieren en met toenemende intensiteit. In zulke omstandigheden doet Satan zijn best om ons te laten twijfelen aan Gods goedheid en wijsheid. “Waarom zou deze beproeving over mij komen?” vragen we. Satan wil dat gelovigen vervuld zijn met angst in plaats van geloof. Maar we moeten standvastig zijn tegen alle listen van de duivel. We moeten erkennen: “dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt” (Jakobus 1:3), en dan moeten we “die volharding ook volledig [laten] doorwerken” (Jakobus 1:4).

Het is niet gemakkelijk om vandaag geduldig te zijn. Het is niet gemakkelijk om de aantrekkelijke beloften te verwerpen die Satan en zijn engelen van het licht gebruiken om de gelovige in een staat van

¹ KJV “gewaardeerd” (esteemed).

verwarring en depressie te duwen. De wereld om ons heen valt in rap tempo uiteen. Miljoenen mensen hebben pijn en schreeuwen om hulp. Veel stemmen schreeuwen om aandacht, elk beweert de antwoorden te hebben op de vragen van de mens en oplossingen voor zijn problemen. Helaas zijn de meeste van deze hulpaanbiedingen afkomstig van heelmeeesters die ongetwijfeld van geen waarde zijn. In plaats van behoeftige zielen de waarheid van Gods eeuwige Woord te geven, presenteren ze de wijsheid van mensen en stellen ze oplossingen voor die gebaseerd zijn op politiek, economie, onderwijs, filosofie, psychologie, sociologie en religie. Allen die van het Woord van God afwijken, worden onvermijdelijk “heelmeeesters van niets”.

Het is essentieel om te onthouden dat deze ‘heelmeeesters’ vrijelijk opereren binnen de belijdende kerk, en het is het toppunt van dwaasheid om hun voorschriften op te volgen, omdat iemand die waarheid en dwaling vermengt, zijn volgelingen onmogelijk kan helpen. Dwaling is nooit gevaarlijker en bedrieglijker dan wanneer het een laagje waarheid heeft, en zelfs de meest veelbelovende programma’s zijn gedoemd om uiteindelijk te mislukken wanneer bijbelse principes worden geschonden.

In onze tijd hebben we te maken met een situatie die identiek is aan die van Israël in de dagen van Jeremia. De vraag wordt gesteld: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar?” (Jeremia 8:22). De mensen verkeerden in wanhopige nood; ze hadden een balsem nodig, een dokter, maar overal waar ze kwamen, vonden ze alleen maar “heelmeeesters van niets”. Waarom? God legt in Jeremia 9:3a uit: “Zij spannen hun tong als hun boog. Met leugen en niet met betrouwbaarheid² zijn zij in het land sterk geworden”. Waar zijn de voorgangers, leiders en individuele gelovigen in deze tijd die “dapper voor de waarheid zijn”?² “Want de waarheid struikelt op de straat” (Jesaja 59:14); ze wordt onder de voet gelopen, maar weinigen lijken zich daar iets van aan te trekken. Als gevolg hiervan zoeken mensen hulp op de verkeerde plaatsen en vinden ze alleen “lekkende bakken” die geen water kunnen vasthouden dat de ziel bevredigt (Jeremia 2:13).

In onze tijd voldoen velen aan de bijbelse beschrijving van “heelmeeesters van niets”. Veel van dezen trekken grote menigten aan en krijgen veel volgers. Veel van de onheilige allianties die vandaag de dag worden gepromoot in naam van evangelisatie of vrede of zorg voor de armen, vinden brede steun. Waarom? Het is omdat te veel gelovigen nog niet beseffen wat er achter deze door mensen gemaakte pogingen zit om de duidelijke, onveranderlijke principes te omzeilen die in de Heilige Schrift worden uiteengezet.

Wat onze opdracht NIET is
“Ga in de wereld en wordt politiek en sociaal actief”
“Ga in de wereld en verander de wereld voor Christus”
“Ga en betoog tegen abortus”
“Ga en betoog tegen racisme”
“Ga en strijdt tegen sociale ongelijkheid”
“Ga en strijdt voor de rechten van Israël”
Wat onze opdracht WEL is
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld ” (Mattheüs 28:19-20).

De Pinkster/charismatische beweging groeit met grote sprongen, maar met elke dag die voorbijgaat, zijn er extra bevestigingen dat dit geen beweging van de Heilige Geest is, maar van een valse geest. Met claims van genezingen, wonderen en directe boodschappen van God, los van de Bijbel, kan de charismatische beweging alleen maar leiden tot grote ontgoocheling voor iedereen die haar onschriftuurlijke leringen en praktijken volgt. Het heeft gediend als een katalysator bij het samenbrengen van een breed scala aan christelijke tradities en denominaties door de veronderstelde “charismatische vernieuwingservaring” als

² KJV: “Valiant for the truth” (dapper voor de waarheid).

gemeenschappelijke noemer te gebruiken. Deze minachting voor de bijbelse waarheid draagt bij tot de bevordering van de vorming van de oecumenische wereldkerk die op Gods oordeel afstevent. De charismatische beweging wemelt van de waardeloze ‘heelmeesters’.

De nieuwe evangelische (new evangelical) beweging, vanaf het begin een nakomeling van compromissen, helpt ook bij dit inclusiviteitsdenken dat kenmerkend is voor de eerder genoemde oecumenische coalitie die samenwerkt met Rooms-katholieken en andere tradities die zich al lang geleden hebben gedistantieerd van de gezonde leer en praktijk. De nieuwe evangelicals hebben affiniteit met humanistische psychologie³ en de pragmatische benadering van christelijke bediening en ambt. De nieuwe evangelicals omarmen nootwendig de onbijbelse strategie van “infiltratie en accommodatie in plaats van afscheiding”, wat opnieuw resulteert in oecumenische gemeenschappen waar de gezonde leer terzijde wordt geschoven omwille van een holle eenheid. De daaruit voortvloeiende verwarring levert degenen die bij deze beweging betrokken zijn zeker de trieste titel op van “heelmeesters van niets”.

En wat kunnen we vandaag de dag zeggen over bijbelse fundamentalisten? Is het niet duidelijk dat er velen zijn die beweren fundamentalisten te zijn, maar die zwijgen als het gaat om het ontmaskeren van de valse leringen van de Rooms-katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk en de liberale Protestantse kerken? Hoe zit het met degenen die zichzelf fundamentalisten noemen, maar zwijgen over de compromissen van ongehoorzame broeders of zelfs hun ongehoorzaamheid onderschrijven door op hun podiums te verschijnen? Of, zoals steeds vaker voorkomt, hoe zit het met degenen die compromis sluitende broeders uitnodigen om op hun eigen conferenties te spreken? Vallen niet al deze fundamentalisten in dezelfde categorie als Jobs “vrienden”?

Te veel gelovigen zijn vandaag de dag Gods gebod in Psalm 97:10a vergeten, waar staat: “**U die de HEERE liefhebt, haat het kwade**”. Degenen die er niet in slagen het kwaad te haten, zullen snel ten prooi vallen aan slechte werkers wier uiterlijke verschijning zo aantrekkelijk is en wiens woorden zo aantrekkelijk zijn. Gods gebod aan Zijn volk wordt nog steeds uitgedrukt in Efeziërs 5:11: “**En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer**”. We moeten altijd in gedachten houden dat alles wat in strijd is met het licht van Gods Woord, in feite duisternis is. Het Woord van God is de standaard die waarheid van dwaling, licht van duisternis scheidt (Jesaja 8:20; Joh. 17:17; Hebreeën 4:12; 2 Petrus 2:19-21). Allen die gemeenschap hebben met de werkers van de duisternis kunnen God niet behagen. **Allen die er niet in slagen de onvruchtbare werken der duisternis te berispen, zijn “heelmeesters van niets”**.

De grote behoefte van onze stervende wereld van vandaag is om de duidelijke, zuivere boodschap van redding door genade te horen, door geloof alleen in Jezus Christus alleen. De grote behoefte van gelovigen vandaag de dag is om Gods Woord te bestuderen, Gods Woord te geloven en Hem te gehoorzamen, ongeacht wat anderen doen of zeggen. We moeten naar de Grote Heelmeester kijken voor de antwoorden op onze vragen en problemen in plaats van naar de vele “heelmeesters van niets” die tegenwoordig in overvloed aanwezig zijn. Alleen dan zullen we de echte antwoorden krijgen die we zo hard nodig hebben.

Lees ook:

- “Het Boek Job in het licht van het Evangelie”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Job.pdf>
- “De strijd wegens de smader”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spreuken27_11.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/#psychologie>