

Harde tijden in het vooruitzicht

Paul Proctor, 13 mei 2009
NewsWithViews.com

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Alhoewel Paul Proctor spreekt over toestanden m.b.t. de Verenigde Staten, is de kern van zijn be-
toog evenzo toepasbaar op toestanden in het “vrije”, “christelijke” Westen in het algemeen. (M.V.)

Het is tijd dat we ons voorbereiden op harde tijden. En, als u een bijbelgelovige Christusvolgende christen bent, geloof ik dat de komende jaren bijzonder lastig zullen zijn. Ik zeg: “bijbelgelovige Christusvolgende christen” omdat onze gedegeneerde cultuur de bijbelse definitie van het woord “christen” helemaal ontdaan heeft van het collectieve bewustzijn zodat het veel verloren heeft van haar schriftuurlijke betekenis, ook onder velen van de hedendaagse kerkgangers.

De vijanden van Christus zijn duidelijk opgerezen tot een grote macht in dit land en zijn, als ik dit schrijf, bezig met te proberen af te maken wat overblijft van de kerk met het doel ze te vervangen door een god en religie die meer geschikt zijn voor wereldbestuur. Alhoewel zij wel bezig zijn met de vele hoge-schulden megakerken en andere grote gebedshuizen in te palmen en deze om te vormen tot overheidsge subsidieerde gemeenschapscentra voor geloofsgebaseerde sociale diensten, zullen zij niet succesrijk zijn in het compleet tot zwijgen brengen of elimineren van het ware lichaam van Christus, dat gedwongen wordt hen te verlaten om Gods Woord ongecensureerd te kunnen horen en te verkondigen. Tenzij de Heer Zelf interenieert om de huidige loop van de gebeurtenissen te wijzigen, zullen zij die vandaag aan de macht zijn heel zeker een tijdje over ons heersen.

Als we de onbijbelse en ongrondwettelijke legislatuur beschouwen die bezig is, lijkt het er meer en meer op dat getrouwe christenen spoedig kunnen aanzien worden als vijanden van de staat, voor geen andere reden dan het Woord van God te hebben geloofd, verkondigd en gehoorzaamd. Niet enkel wordt de kerk aangevallen van buitenaf, ze wordt ook ondermijnd van binnenin door charlatans die ze willen veranderen in iets wat spiritueel meer plooibaar, sociaal nuttig en dialectisch inschikkelijk is.

Ik geloof dat christenen in de komende dagen andermaal zullen opgeroepen worden te kiezen voor wie zij zullen dienen, op manieren die meer vervolging en lijden zullen meebrengen dan we gewoon zijn. Dit zal vereisen dat wij over een geestelijke verziendheid zullen moeten beschikken en een verlangen naar de eeuwige dingen van God bóven de tijdelijke beloningen van deze wereld.

We moeten klaar staan. We moeten vastbesloten zijn. En we moeten versterkt worden, niet door een passioneel patriottisme maar door de Heilige Geest van God en Zijn Woord. Het is niet wij tegen hen - het is een boze en rebelse wereld tegen God, en wij zouden er goed aan doen dit in herinnering te brengen wanneer de duivel aan onze deur komt kloppen om meer tolerantie, diversiteit en eenheid te eisen!

Wij horen ons daarbij niet te wreken - dat is een zaak van de Heer, zoals Hij dat duidelijk zegt in Zijn Woord. Want “allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan” (Matt. 26:52).

Wanneer onze Grondwet en de Bill of Rights¹ helemaal geweken zijn voor de Nieuwe Wereldorde, is er geen weg meer terug naar de dingen die waren. Tegen de harde dingen in het verschiet zal enkel het Woord van God ons steunen om geestelijk aan te sterken, aan te moedigen en stand te hou-

¹ De “bill of rights” is een lijst of opsomming van rechten die belangrijk en essentieel geacht worden door de natie. Het doel ervan is deze rechten te beschermen tegen inbreuken door de overheid. De term “bill of rights” komt uit Brittannië, waar het verwijst naar een wetsontwerp dat door het parlement in 1689 werd goedgekeurd. (Wiki).

den. Zij die de kracht van het Woord kunnen begrijpen en appreciëren weten heel goed waar ik over spreek. De anderen negeren het Woord, tot hun eigen ondergang, want voor hen is het dwaasheid.

Het is beter dat wij ons **nu** ernstiger met het Woord bezig houden en vooral ter harte nemen, als voorbereiding op een tijd waarin de Bijbel niet meer recht verstaan mag worden, dan geestelijk onwetend en schriftuurlijk ongewapend bevonden te worden wanneer de verleidingen en moeilijkheden toenemen.

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” - Hebreëen 4:12.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm