

# Bijbelse bezwaren tegen Halloween

Samengesteld door M.V, 27-10-2021



## 1. In acht te nemen bijbelse principes

De Schrift spreekt niet over Halloween, maar geeft ons wel enkele principes die wij in acht moeten nemen.

In het oudtestamentische Israël werd hekserij/toverij/waarzeggerij/dodenraadpleging (occultisme) bestraft met de dood (Exodus 22:18; Leviticus 19:31; 20:6, 27).

De nieuwtestamentische leer betreffende het occulte is duidelijk. Handelingen 8:9-24 geeft het verslag van Simon de tovenaer en toont aan dat occultisme en Christendom niet samengaan.

Het verslag van Elymas de tovenaer in Handelingen 13:6-11 onthult dat hekserij/toverij door Paulus gewelddadig werd tegengestaan. Paulus noemde Elymas een “duivelskind” en iemand die de rechte wegen van de Heer verdraaide.

In Handelingen 16, in Filippi, verloor een slavin haar waarzeggende krachten toen haar boze geest door Paulus werd uitgeworpen.

Handelingen 19 toont ons nieuwe bekeerlingen die abrupt braken met hun occultisme door belijdenis van hun boze daden en zij brachten hun magische boeken en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen (Handelingen 19:19).

Zie meer hier: “De Bijbel en het Occulte”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf>

## 2. Een aanvullend bijbels principe

We vinden dat in 1 Thessalonicenzen 5:22:

“Onthoudt u van alle **schijn** des kwaads” (SV/SV 1977).

“Abstain from all **appearance** of evil” (KJV).

Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over! Halloween, in welke gedaante ook, is verfoeilijk.

---

### Lees verder:

- Halloween, een waarschuwing (9 blz.): <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/halloween2.pdf>