

# Groot is het Geheimenis

Dave Hunt, <http://www.thebereancall.org/content/great-mystery>, 1-9-2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in mei 2003

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Niettegenstaande duizenden jaren van onderzoek van het universum, en de supertechnologie van de tegenwoordige computer-geholpen wetenschap, weten wij nog steeds bijna niets in vergelijking tot alles wat er te weten is. We weten niet wat energie is, of wat graviteit of licht of ruimte zijn. Verwijzend naar het fysieke universum verklaarde de Britse astronoom Sir James Jeans dat “wij nog steeds geen voeling hebben met de ultieme realiteit”.

Nog veel minder weten we wat leven is. Levende dingen zijn opgemaakt uit chemische machines. Het geheim van leven, echter, ligt niet in de correcte combinatie van chemicaliën waaruit levende dingen zijn gebouwd. Wetenschap zoekt te ontdekken hoe leven is meegedeeld aan anders dode materie, in de hoop het doodproces om te keren en daarbij eeuwig leven te creëren. Het juiste conglomeraat van chemicaliën dat een moment eerder nog leefde, is nog steeds intact, maar geen wetenschappelijk proces kan het leven herstellen dat het lichaam heeft verlaten. Dat geheim zal nooit onthuld worden door levende schepselen te onderzoeken omdat het leven dat zij hebben niet van hen is.

We weten nu wat Darwin zich nooit inbeelde, dat leven gebaseerd zou zijn op *informatie* die gecodeerd is in het DNA (zie *TBC* aug. 2002). Ontegensprekelijk is er geen informatie die ontstond door het medium zelf waarin het is gecommuniceerd.

Informatie kan enkel zijn oorsprong hebben bij een bewuste intelligentie, een kwaliteit die enkel gevonden wordt in persoonlijke wezens. Het is duidelijk dat de informatie die de instructies levert voor constructie, en die de ongelofelijk kleine en complexe machines exploiteert waaruit levende cellen zijn opgebouwd, slechts haar oorsprong kon hebben in een Intelligentie die ver buiten onze begripshorizon staat om te begrijpen.

Jezus beweerde de Bron van het leven te zijn: “Ik ben de Opstanding en het Leven” (Johannes 11:25), en Hij bewees dit door Zijn leven af te leggen en op te staan uit de doden. Hij zei: “Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen” (Johannes 10:18). En zo deed Hij.

Er is echter iets vitalers dan fysisch leven. Er is onbetwistbaar een niet-fysische kant aan de mens. Woorden en de conceptuele ideeën die ze uitdrukken (inbegrepen deze die in het DNA zijn ingeprent) maken geen deel uit van het dimensionale<sup>1</sup>, fysische universum. Het idee van “rechtvaardigheid” bijvoorbeeld, heeft niets te maken met, en kan niet beschreven worden in termen van enige van de vijf zintuigen. Het ligt in een ander domein.

Gedachten zijn niet fysisch. Ze vinden hun oorsprong niet in materie en evenmin bezetten zij ruimte. Onze hersenen denken niet, of we zouden de gevangenen zijn van die 1 tot 1,5 kilo materie in onze schedel, wachtend op de volgende orders die ze ons zouden geven. De mens heeft niet enkel een fysisch leven, maar ook een “intelligent” leven. Wat zou de bron daarvan zijn?

Van Jezus, zei Johannes: “In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen” (Johannes 1:4). Christus verklaarde: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Johannes 8:12). De verwijzing hier is niet naar een fysisch licht maar naar een geestelijk licht van waarheid - een ander abstract concept zonder enige relatie naar het fysische universum!

“Waarheid” voert ons verder dan dierlijk leven; ze heeft geen betekenis voor dieren: hun “intelligentie” weet niet van liefde, moraal, medelijden, genade of begrijpen maar is beperkt tot instinct en

---

<sup>1</sup> Lees over de fysische dimensies van ons universum: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/platland.pdf>

geconditioneerde responses op stimuli. B. F. Skinner trachtte de mens in dezelfde mal te laten passen, maar onze bekwaamheid om conceptuele ideeën te vormen en ze uit te drukken in spraak kan niet verklaard worden in termen van stimulus/respons reacties. Er is een onoverbrugbare kloof tussen mens en dier.

Intelligentie is niet-fysisch omdat het niet-fysische constructies bedenkt en gebruikt, die duidelijk niet voortkomen uit de materie van de hersenen of van het lichaam. Dit brengt ons verder dan het fysische universum, tot het rijk van de geest. Wij weten niet wat een ziel of een geest is, of wat het betekent dat God Geest is (Johannes 4:24) Die de mens naar Zijn beeld schiep (Genesis 1:27).

God heeft ons voldoende bewijs gegeven, dat we kunnen verifiëren, opdat wij compleet vertrouwen op wat Zijn Woord verklaart betreffende dingen die we niet tenvolle kunnen begrijpen. Daar is het dat het geloof binnenkomt. Er is veel dat we niet kunnen begrijpen, maar waarvan we weten dat het toch waar is. Dit is bijvoorbeeld het geval met het feit dat God zonder begin of eind is. Dat tarta onze hersenen, maar we weten dat dit waar moet zijn.

Alhoewel wetenschap de geheimen van het universum tracht te ontrafelen, negeert ze haar Schepper. Het universum kan mensen enkel op een dood spoor leiden, vermits ultieme kennis verborgen ligt in de God die alles tot ontstaan bracht.

Wetenschappers, universiteitsprofessoren, industriëlen, politieke leiders, ongeacht hoe briljant ze zijn, die Christus echter niet kennen, passen in de beschrijving in Romeinen 1 van dezen die het getuigenis van het universum afwijzen en in plaats daarvan de schepping alle eer geven in plaats van de Schepper. Het is ook voor christenen mogelijk verwickeld te raken in deze zelfde materialistische ambitie, en te missen *wat God ons aanbiedt in Zichzelf*.

Het was Paulus' ernstige verlangen voor alle gelovigen dat "hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn" (Kolossenzen 2:2-3).

Onze kennis van zowel het fysische als het spirituele is beperkt. Op een dag zullen we tenvolle begrijpen, wanneer we bij Christus zijn, in onze verheerlijkte lichamen. Wanneer we in Zijn tegenwoordigheid zullen zijn, dan zullen we Hem helemaal kennen zoals Hij is, en alle beperkingen zullen dan verdwenen zijn: "wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is" (1 Johannes 3:2). Het kennen van Christus betekent alles!

De seculiere kennis die nagestreefd wordt in onze universiteiten, kijkt in de verkeerde richting. De schatten van wijsheid en kennis verborgen in Christus kunnen nooit ontdekt worden door wetenschappelijk onderzoek, maar kunnen enkel onthuld worden door Zijn Geest, door Zijn Woord aan hen die in Hem geloven.

Het concept van de ene ware God die eeuwig bestaat in drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) wordt zelfs afgewezen door sommigen die beweren christen te zijn. Maar dit wordt geleerd doorheen de Schriften, in het Oude Testament zowel als in het Nieuwe Testament. Beschouw dit: "Kom nader tot mij, hoor dit: Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken; vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar..." Zeker, de spreker die altijd heeft bestaan moet God zelf zijn. Toch verklaart Hij: "En nu, de Heere JHWH<sup>2</sup> heeft mij gezonden, en Zijn Geest" (Jesaja 48:16). Wij kunnen het geheimenis van de Drie-eenheid<sup>3</sup> niet begrijpen, maar toch is dat geen reden om hieraan eraan te twijfelen, net zoals met andere zaken die waar zijn maar die we niet tenvolle kunnen begrijpen.

Als God een enkelvoudig wezen zou zijn (zoals moslims geloven dat Allah is, en de meeste joden geloven dat Jahweh is), dan zou Hij creaturen moeten scheppen opdat Hij de ervaring van liefde en gemeenschap zou kunnen hebben. Maar de bijbelse God IS liefde in Zichzelf, en Hij manifesteert meervoudigheid binnen de Godheid: "Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat

---

<sup>2</sup> Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. In ons taalgebied spreken we meestal van Jahweh.

<sup>3</sup> Zie over de Drie-eenheid deze rubriek: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>

Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert” (Johannes 5:20). God moet één zijn, maar Hij moet zowel enkelvoudigheid als meervoudigheid omvatten.

Enkel God kon de oneindige straf betalen die Zijn gerechtigheid vraagt voor zonden. Maar dat zou niet correct zijn want “God is geen man ...” (Numeri 23:19). De vleeswording is daarom essentieel - maar onmogelijk als God een enkelvoudig wezen zou zijn. “Dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld” (1 Johannes 4:14). Het was Jezus die stierf aan het kruis, niet de Vader, noch de Heilige Geest.

Evenmin kon louter een eindig schepsel - engel of mens - de oneindige straf betalen. Helemaal doorheen het Oude Testament, verklaart Jahweh dat Hij de enige Redder is (Jesaja 43:3, 11; 45:15, 21; 49:26; Hosea 13:4, enz.). Dus Jezus moest Jahweh zijn maar ook een mens. Toen God de Zoon een mens werd kon Hij niet ophouden God te zijn. Jezus was zowel God als mens.

Hoe kon God een mens worden? Andermaal is dat enkel mogelijk door de Drie-eenheid. De Vader werd geen mens, noch de Heilige Geest. Alhoewel we dit niet kunnen begrijpen, weten we dat het zo moet zijn. De straf voor onze zonden is oneindig omdat God en Zijn gerechtigheid oneindig zijn. Consequent hiermee zullen zij die Christus’ betaling (Zijn dood aan het kruis) afwijzen, afgescheiden worden van God, voor altijd.

Hoe het kwaad kon opkomen in Gods “goede” (Genesis 1:31) universum, is een geheimenis - “het geheimenis van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2:7). Dit zal zijn volheid bereiken in de Antichrist, door wie Satan de wereld zal regeren. In de Antichrist zal Satan manifest in het vlees zijn, zoals God was, en is, in Christus.

Satan moet briljant zijn, buiten ons begrip, blijkbaar de tweede na God in macht en begrip. Het is een geheimenis dat Satan, die de heilige en heerlijke aanwezigheid en kracht van God intiem moet gekend hebben, ooit kon durven en verlangd hebben te rebelleren! Hoe kon hij zich voorgesteld hebben dat hij ooit God zou kunnen verslaan? Zeker, dit is een groot geheimenis!

Satan werd niet opgevoed in een “gestoord gezin” of in een getto, en evenmin was hij “als kind misbruikt”. Geen van de standaardexcuses voor rebels en zelfzuchtig gedrag van hedendaagse psychologen is van toepassing op Satan - of op Adam en Eva. Zeker, de hedendaagse diagnose van “laag zelfbeeld” of “gebrek aan eigendunk” was niet Satans probleem!

De Schrift zegt dat hij vervuld was met trots: “... beschermende cherub... Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister” (Ezechiël 28:16-17). Hij is blijkbaar een zelf-bedrogen ego-maniak, verblind door trots in zijn eigen kracht en talenten.

Hier is het geheimenis van de wetteloosheid: In de aanwezigheid van God, werd in het hart van de cherub die het nauwst bij God stond, het uiterste kwaad bedacht. Door één noodlottige keuze, werd het mooiste, machtigste en intelligentste engelenwezen voor altijd het uiterste kwaad: de aartsvijand van God en mens: “de grote draak ... de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9; 20:2).

Paulus waarschuwt dat een man geen ouderling mag worden tenzij hij volwassen is in het geloof: “Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt” (1 Timotheüs 3:6). Dit zegt ons andermaal dat trots de val van Satan teweegbracht - en dat is evenzo de hardnekkige zonde bij mensen. “Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16:18).

Het is ook een geheimenis dat Eva de leugen van de slang wilde geloven die tegensprak wat haar Schepper had gezegd. Adam werd niet misleid (1 Timotheüs 2:14). Zonder twijfel uit liefde voor Eva, en omdat hij niet van Eva wilde gescheiden worden, deed hij mee aan haar ongehoorzaamheid, en hij kende nochtans de consequenties. Het blijft een geheimenis echter, dat iemand zou willen rebelleren tegen God, dat wie-dan-ook zou kiezen voor het genot van het moment, in ruil voor eeuwige afscheiding van God.

De kern van dit geheimenis is de autonomie van intelligent geschapen wezens die duidelijk zoiets hebben wat eigenwil genoemd wordt. Een aantal engelen (Satan en dezen die aan zijn rebellie mee-

deden) en alle mensen, hebben de macht van keuze. Ultieme rede wordt opzij gezet om zich te buigen voor de troon van het eigen “ik”. Wij zijn zelf onze ergste vijanden.

Het eigen “ik” had zijn afschuwelijke geboorte toen Eva haar keuze van ongehoorzaamheid maakte voor al haar afstammelingen. Christus zei dat er geen hoop is tenzij we ons eigen “ik” verloochenen: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Mattheüs 16:24). En de enige manier waarop dit kan gedaan worden is door effectief het kruis van Christus te omarmen als het onze, zodat we met Paulus kunnen zeggen: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij ...” (Galaten 2:20).

De oplossing voor het kwaad door de vleeswording is ook een geheimenis:

**“Groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid” (1 Timotheüs 3:16).**

“God is geopenbaard in het vlees”. Wat een geheimenis! God kon een foetus worden in de baarmoeder van Maria! Johannes de Doper, als 6 maanden oude foetus, sprong op in de buik van Elizabeth, in erkenning dat Maria zwanger was van de Messias (Lukas 1:41). Verbazingwekkend!

“Verschenen aan de engelen”. Deze hemelse schepselen moeten met stomme verbazing geslagen zijn. Hem Die zij hadden gekend als God de Zoon, één met de Vader, toen minstens 4.000 jaar oud, aardse tijd (we weten niet hoeveel eerder de engelen werden geschapen), groeide in de buik van Maria en moest spoedig geboren worden als een baby die moeders melk en zorg nodig had - waarlijk mens en tegelijk waarlijk God. Wat een geheimenis!

“Geloofd in de wereld”. De apostel Johannes spreekt met ontzag van Deze: “wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben ... aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard” (1 Johannes 1:1-2). In zijn Evangelie zegt Johannes: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid” (Johannes 1:14).

Ja, “geloofd in de wereld”. Zeker, Johannes geloofde, zoals Paulus, dat Jezus de Messias van Israël werkelijk “God, geopenbaard in het vlees” was. Om een christen te zijn moet men geloven dat Jezus Christus God is, gekomen als een mens om ons te verlossen. Wat een liefde van zo hoog te komen en Zich zo te vernederen - om afgewezen, gehaat, onbegrepen, bespot, belasterd, ontkleed, gegeseld en gekruisigd te worden, door dezen die Hij kwam redden!

“Opgenomen in heerlijkheid”. Toen Zijn offer aanvaard werd door de Vader, werd Hij verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader, en daar bemiddelt Hij voor ons (Romeinen 8:34). Maar zelfs vóór die komende grote ontmoeting van ons in Zijn aanwezigheid, in Zijn Vaders huis, wordt gezegd: “Wij allen nu ... worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt” (2 Korinthiërs 3:18).

Zeker, als de vleeswording het grote geheimenis van de godsvrucht is, moeten wij, om godvruchtig te leven, Christus in onszelf hebben wonen, zodat Hij Zijn leven leeft doorheen ons: “Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij” (Kolossenzen 1:27-28). Dit is “de hoop van Zijn roeping” (Efeziërs 1:18). Petrus verklaart “De God ... Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus” (1 Petrus 5:10). Wij worden gevormd naar Christus!

Wij worden getransformeerd door Zijn Woord, het Woord der Waarheid, waarmee wij ons geestelijk voeden. De geschreven instructies die God sprak in het DNA, en die essentieel zijn voor fysisch leven, presenteren een krachtig beeld van “de woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven” (Johannes 6:63). Dit is het levende Woord van God dat, als het geloofd wordt (1 Petrus 1:23-25), geestelijk leven creëert en voedt.