

Wat is er fout aan de Loterij?

Door George W. Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.



In dit artikel hebben we het over GOKKEN in het algemeen en de LOTERIJ in het bijzonder. Onze maatschappij wordt meer en meer hebzuchtig en materialistisch. De LIEFDE voor en BEGEERTE naar geld kan overal gezien worden. Moge onze algenoegzame Verlosser ons helpen deze dingen te zien en een afschuw te krijgen voor wat slecht is, zoals de zonde van gokken. Sommige duidelijke problemen met de LOTERIJ zijn deze:

1. **DE LOTERIJ ZET AAN TOT OVERTREDING VAN HET EERSTE GEBOD** (Exodus 20:3). De loterij is voor veel mensen een god. Ze denken er dagelijks aan. Zij denken eraan als middel om hun noden te lenigen en om de verlangens van hun hart te bevredigen. Zij staan dikwijls in de rij in een van haar vele heiligdommen om haar hun “tienden” te schenken. Hun vertrouwen en hoop gaat richting “Godin Geluk”.
2. **DE LOTERIJ ZET AAN TOT OVERTREDING VAN HET ACHTSTE GEBOD** (Exodus 20:15). Dr. G. Campbell Morgan zegt in zijn boek *De Tien Geboden*: “Gokken is stelen. De hele gewoonte van te gokken bezit het wezen van diefstal. Het is een middel waardoor men bezit verwerft in overtreding met de wetten waarop men bezit mag verwerven. Een mens die gokt steekt geld in zijn zak waarvoor hij geen eerlijk werk heeft verricht; en door dit feit berooft hij de mensen van wie hij het ontvangen heeft, en overtreedt hij de wet van de liefde. Gokkoorts is een grotere oorzaak van kleinzielige diefstallen en grootschalige fraudes dan enige andere vorm van zonde. Er is geen verraderlijker kwaad dat in een land integriteit en rechtschapenheid doet wegtrekken dan deze begeerte naar bezit zonder ervoor te werken, want dit ligt ten grondslag van alle gokken. Een gokker, ongeacht hoe fijn hij opgesmukt is, is in Gods ogen een dief, en behoort hij ook gezien te worden door alle eerlijke mensen”.
3. **DE LOTERIJ ZET AAN TOT OVERTREDING VAN HET TIENDE GEBOD** (Exodus 20:17). “Heb je gelezen van die vrouw die 10 miljoen won? Ik zou wat graag in haar plaats willen zijn. Kon ik maar het geluk hebben dat zij had en winnen wat zij won!” - Zie Lukas 12:15: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht”.
4. **DE LOTERIJ MOEDIGT AAN WAT ONWIJS EN DWAAS IS.** De *World Book Encyclopedia* (1958) zei dit over gokken: “Gokken betekent iets waardevols inzetten in een kansspel. Ware kansspelen vereisten geen vaardigheden aan de kant van de speler. Hun resultaat

hangt geheel af van geluk. Mensen gokken omdat zij hopen iets te winnen voor niets. Maar men kan gemakkelijk verliezen, en het verlies kan geld zijn dat verdiend werd door zware inspanningen en het kan moeilijk zijn dit te vervangen. Een ernstig verlies veroorzaakt dikwijls tegenspoed. Vandaar dat het niet wenselijk of wijs geacht wordt voor iedereen om te gokken". In 1958 werd zelfs door deze wereldlijke bron gewaarschuwd tegen de gevaren van gokken!

5. **DE LOTERIJ VERGROOT DE KANS OP GOKVERSLAVING.** In de nieuwsberichten horen we dikwijls over GROTE WINNAARS, maar we horen weinig over de verlaafden die GROTE VERLIEZERS zijn. Zij kunnen niet breken met hun gewoonte. Zij zijn eraan verhangen. Zij beheersen het gokken niet; het gokken beheerst hen.
6. **MET DE LOTERIJ SPELEN IS ERG ONTROUW RENTMEESTERSCHAP.** Alles wat de gelovige heeft behoort Christus toe (1 Korinthiërs 6:19-20) en hij moet een trouwe en verstandige rentmeester van deze dingen zijn. Hoe dwaas is het nonchalant geld te vergokken dat gebruikt kon worden voor nuttige doeleinden, en tot eer van de Verlosser. Dikwijls lijden gezinnen ten gevolge van gokken. Het is een afschuw wanneer een dronkaard geld neemt van zijn gezin om het aan de fles te spenderen; iets soortgelijks wordt gedaan door onverantwoordelijke gokkers en loterijspelers.
7. **DE LOTERIJ RENDEERT WEINIG EN IS EEN ENORME INVESTERING.** Als de risico's zo groot zouden zijn op de effectenbeurs als in de loterij, dan zou niemand investeren. Als gelovigen moeten we vooral investeren met het oog op de eeuwigheid en onze schat verzamelen waar hij werkelijk rendeert (vgl. Mattheüs 6:19-20).
8. **DE LOTERIJ KAN MENSEN DOEN DENKEN DAT HET EEN ZEGEN IS NIET TE HOEVEN WERKEN.** Velen hopen met de loterij veel te winnen opdat zij hun werk kunnen opzeggen en kunnen gaan rentenieren. Dit kan veeleer een vloek zijn dan een zegen. Niets voedt zonde zozeer als "zorgeloze rust" - zie Ezechiël 16:49 (de zonde van Sodom). De loterij promoot het ongodelijke idee dat een mens door het leven kan slenteren: "Ik zal de lotto winnen en de rest van mijn dagen een gemakkelijk leventje leiden" (vergelijk Lukas 12:15-20). Zie Paulus vermaningen met betrekking tot hen die weigeren te werken in 1 Thessalonicenzen 4:11-12; 2 Thessalonicenzen 3:6-15.
9. **DE LOTERIJ DOET MENSEN NAAR ONREALISTISCHE OPLOSSINGEN GRIJPEN VOOR HUN PROBLEMEN.** Zij die uitkijken naar de loterij als oplossing voor hun problemen worden ontgoocheld. Zelfs de "grote winnaars" ontdekken dat de loterij in wezen geen problemen oplost en niet tegemoet komt aan de diepste noden van het hart. In tegenstelling daarmee worden allen ruimschoots beloond die opkijken naar de levende God (Hebreeën 11:6).
10. **DE LOTERIJ PROMOOT HET ONGODDELIJKE IDEE DAT JE MET "WEINIG TE GEVEN VEEL KAN KRIJGEN".** "Geef een euro en win een miljoen euro!" Het bijbelse principe is echter: "Geef veel en krijg veel. Zaai zegenrijk en oogst zegenrijk. Zaai karig en oogst karig". Zie Galaten 6:7 en 2 Korinthiërs 9:6.
11. **DE LOTERIJ LEERT MENSEN HUN GELUK TE BEPROEVEN BIJ "GODIN GELUK" IN PLAATS VAN TE LEUNEN OP DE LEVENDE GOD.** Zie Mattheüs 6:32 - de ongeredden zoeken al deze dingen. Alhoewel wij dit niet door de vingers kunnen zien, kunnen we begrijpen hoe zij zonder Hemelse Vader zich kunnen inlaten met gokken. Als kinderen van de Hemelse Vader, kunnen we God niet beledigen, Hij Die beloofd heeft ons tegemoet te komen in al onze noden. God verhoede ons dat wij zouden uitkijken naar CHANCE in plaats van CHRISTUS, en zouden vertrouwen op GELUK in plaats van God.
12. **DE LOTERIJ GEEFT MENSEN VALSE HOOP EN DOELSTELLINGEN.** "Je kan snel rijk worden!", enz. Mensen leven met verwachtingen die waarschijnlijk nooit gerealiseerd zullen worden. "De Loterij is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Zij doet mij gerieflijk

neerliggen. Zij verrijkt mijn leven. Mijn bankrekening loopt over”, enz. Wat een leugen! De loterij zet mensen de foute doelstellingen voor: snel rijk worden, een miljoen of meer winnen, financieel onafhankelijk worden, vroeg op rust gaan, enz. De doelstelling van de gelovige is het doen van Gods wil (1 Johannes 2:17), ongeacht de kost of het offer. Christus behagen is alles wat telt (Filippenzen 3:8; 2 Korinthiërs 5:9).

13. **DE LOTERIJ PROMOOT DE BOZE FILOSOFIE DAT HET BETER IS TE ONTVANGEN DAN TE GEVEN.** Voor zulke mensen is het beter te ONTVANGEN dan te GEVEN. Waar is het bij gokken om te doen? Het draait helemaal om ONTVANGEN, alhoewel de meesten eindigen met VERLIEZEN. De Bijbel leert dat wanneer we willen verkrijgen voor onszelf, wij verliezen, maar wanneer we geven aan God en anderen, we winnen: “Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen, en er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek” (Spreeken 11:24). Dikwijls denken wij als gelovigen foutief dat we werken om te KRIJGEN (salaris, betaalcheque, enz.), maar de Bijbel stelt het anders. De Bijbel leert dat wij werken om te GEVEN (zie Efeziërs 4:28 en Handelingen 20:35).
14. **DE LOTERIJ PROMOOT DE ZONDIGE LIEFDE VOOR EN BEGEERTE NAAR GELD.** Een schrijver heeft eens gezegd: “Gokken heeft de eigenaardige eigenschap om geld en bezit te verheffen tot de plaats van prioriteit”. Wanneer ook materieel bezit het allerbelangrijkst wordt in onze geest, wordt Jezus Christus onttroond (zie Mattheüs 6:24). Op de Amerikaanse munten staat “In God we trust” (op God vertrouwen wij) maar de meeste Amerikanen verloochenen dit grote motto.
15. **DE LOTERIJ DOET MENSEN DENKEN AAN WAT ZE NIET HEBBEN.** In plaats daarvan zouden zij GOD moeten DANKEN voor wat zij wél hebben (Efeziërs 5:20; 1 Thessalonicenzen 5:18).
16. **DE LOTERIJ IS STAAT IN SCHRIL CONTRAST MET HET BIJBELSE PRINCIPE VAN TEVREDENHEID.** Zie Hebrëeën 13:5 en 1 Timotheüs 6:6-19. Zij die Christus gevonden hebben als hun algenoegzame Redder weten dat waarlijk leven niet bestaat uit de dingen die een mens bezit. Christus en HIJ ALLEEN is alles wat de gelovige nodig heeft.
17. **DE LOTERIJ DOET MENSEN FOCUSSEN OP DE TIJDELIJKE DINGEN VAN HET LEVEN.** Zie 2 Korinthiërs 4:18. De persoon die erg bezorgd is over bezit op aarde is wijs voor een seconde maar dwaas voor eeuwig. De loterij betaalt geen eeuwige voordelen uit.

De loterij kan een goede gelegenheid bieden om Christus te delen met hen die Hem niet kennen. Dat wij het loterijstelsel afwijzen kan vragen oproepen over *waarom* wij niet meedoen met de loterij (zie 1 Petrus 3:15). Wij kunnen loterij-enthousiasten meedelen dat wij iets kostbaars bezitten dat je met geld niet kan kopen, zelfs niet met honderden miljoenen euro! In Jezus Christus, onze Heer, worden wij volmaakt voorzien in al onze behoeften. “U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem” (1 Korinthiërs 1:5a).