

De gelijkenis van de goede en de boze slaaf

Arno C. Gaebelein¹
(1865-1945)

Uit: *An Exposition of the Gospel of Matthew*, Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey USA
In 1954 en 1986 in het Nederlands uitgegeven als *Zie, uw Koning komt*²

De gelijkenis van de goede (trouwe en verstandige) en de boze (slechte) slaaf - 24:45-51

Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? ⁴⁶Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. ⁴⁷Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. ⁴⁸Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, ⁴⁹en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, ⁵⁰dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; ⁵¹en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (HSV).

De Heer spreekt nog tot Zijn discipelen, maar wij moeten goed begrijpen, dat terwijl zij in het eerste deel beschouwd worden als de vertegenwoordigers van het Joodse overblijfsel, de Heer hen thans beschouwt als in verbinding met iets nieuws dat spoedig komen zou n.l. het Christendom. Deze gelijkenis is de eenvoudigste van de drie, maar dat neemt niet weg, dat ze karakteristieke, vèrstrekkende lessen bevat. De hoofdgedachte is gewijd aan de dienst over de huisbedienden, dat zijn zij, die van Christus zijn. Deze huisbedienden moeten op tijd hun voedsel ontvangen en de getrouwe, wijze slaaf moet daarin voorzien. Als hij trouw is in zijn dienst, zal de Heer hem bij Zijn komst over al Zijn goederen stellen. Het is een heel bijzondere gelijkenis, die ons op een nieuwe grondslag plaatst. Het Judaïsme kende niets van de dienst waarover hier gesproken wordt, hij is dan ook uitgesproken Christelijk. De Heer, de grote Herder der schapen, waarvoor Hij stierf, en die Hij zó liefheeft, wijst de Zijnen aan als Zijn slaven, om Zijn kudde te voeden, haar te eten te geven.

Dit is de Heer welbehaaglijk en bewijst tevens hoe kostbaar en geliefd de Zijnen, Zijn eigen volk Hem zijn. Getrouwheid jegens Hem en de Zijnen is de lering van deze woorden. De trouwe slaaf (iedere ware gelovige heeft een taak) is verstandig, voorzichtig en let nauwkeurig op waartoe de Heer hem roept. En wat houdt zulk een dienst in? Waardoor wordt hij fris, verkwikkend en kostbaar? Het is de hoop op Zijn komst, Zijn spoedige komst. De beschrijving van de boze slaaf met zijn slechte gedachte in het hart, zal dit nog sterker voor onze aandacht brengen. De beloning van de getrouwe en wijze slaaf is een hogere dienst, een beheer over al de goederen van Zijn Heer. De dienst eindigt niet met dit aardse leven; er is een dienen na dit leven, want "Zijn slaven zullen Hem dienen". Trouwe dienst hier maakt geschikt voor hoger dienst in Zijn tegenwoordigheid. Overeenkomstig de getrouwheid in onze dienst hier, zullen wij daar dienen tot lof en heerlijkheid van Zijn naam.

Maar nu de andere zijde. De Heer brengt het beeld voor ogen van een ontrouwe slaaf, die in zijn hart zegt: "Mijn heer vertoeft te komen". Hij gedraagt zich afschuwelijk, slaat zijn medeslaven en eet en drinkt met de dronkaards. Plotseling komt zijn heer en geeft hem zijn deel met de huichelaars.

¹ A.C. Gaebelein kwam als jonge immigrant in 1879 in de Verenigde Staten aan. Bekend is hij om zijn werk onder de in New York wonende Joden, maar ook om de vele bijbelconferenties die hij hield en door de reeks boeken die hij schreef.

² ISBN 90 6353 146 X. Bijzonder aanbevolen!

We moeten hierbij denken aan de ontrouwen, zij, die de naam van Christus dragen en beweren dienstknechten te zijn. De persoon die beschreven wordt is een huichelaar; hij doet zich voor als een onderdanig dienstknecht, maar in zijn hart overlegt hij: "Mijn heer vertoeft te komen". Dan neemt hij een gezagspositie in, en inplaats van met zachtmoedigheid te dienen en hen die van Christus zijn te voeden, heerst hij over zijn medeslaven en maakt zich een met de dronkaards.

De getrouwe en wijze slaaf beeldt de toestand uit, zoals die behoort te zijn in het huis, de Gemeente, terwijl de boze slaaf met al zijn huichelarij en boos werk, het Christendom laat zien in zijn verwording. Het begin van zijn corrupt gedrag, het heersen over medeslaven en zich met de dronkaards één maken, vindt zijn oorsprong in de gedachte, die hij in zijn hart koestert: "Mijn heer vertoeft te komen". De oorsprong van alles ligt in het hart. Allereerst wordt de hoop opgegeven, die in het begin van de kerkgeschiedenis zo levendig de harten beheerste. Het geloof in de terugkomst van de Heer werd losgelaten en het gevolg daarvan waren de boosheden, die in de gelijkenis worden naar voren gebracht. Was de verwachting van die komst in de belijdende kerk levendig gebleven, dan zouden al de afschuwelijkheden, waarvan de gelijkenis spreekt niet tot uiting zijn gekomen. Geleidelijk verzwakte het geloof in de komst des Heren en toen dit ten slotte geheel was opgegeven, kwamen de Nicolaieten, "de heersers over het volk" te voorschijn; een aards priesterschap werd ingesteld, gefatsoeneerd naar een priesterschap uit het Oude Testament, dat slechts een schaduw van de betere dingen is, die in Christus vervuld werden. Dit onechte priesterschap nam de plaats van gezag in en heerste over de anderen, de dienaren van Christus. De afzondering viel tegelijkertijd weg en de Gemeente verenigde zich met de wereld. Het licht valt hier van een andere kant op de gelijkenis van het mosterdzaad in Matth. 13, waar de vogels zich in de takken van de uit het mosterdzaad opgegroeide boom nestelen. De boze slaaf en zijn daden worden vollediger afgebeeld in de Brief aan Pergamus. Maar laten we een ogenblik stilstaan bij het moment, dat de boze slaaf in zijn hart begon te zeggen: "Mijn heer vertoeft te komen". Wellicht was hij niet direct een boze slaaf. Zodra echter de gedachte in zijn hart begon te leven, dat zijn heer zou wegblijven, had hij de eerste stap gedaan om in leer en praktijk te verslappen. De vijand had de boze gedachte in zijn hart gezaaid en deze bracht hem tot de boosheid die hij in praktijk bracht.

Dit alles is ook van grote betekenis voor ons. Gods Geest heeft door Zijn Woord een aantal jaren geleden opnieuw de aandacht bepaald bij de verwachting van de komst des Heren en het middernachtelijk geroep: "Zie, de bruidegom! gaat uit, hem tegemoet!" werd gehoord. Een machtige opwekking ontstond, waarvan het gevolg was: bestudering der profetieën. De aanstaande komst des Heren werd gepredikt en geloofd met Apostolische eenvoudigheid. Dit alles heeft geleid tot een trouwe dienst voor Christus. Iemand, die in de spoedige komst des Heren gelooft kan niet anders dan op de Heer zien, zich verantwoordelijk gevoelen tot een dienst voor Hem en een op Hem wachten in die dienst. Dit is zo het geval geweest. Van de zeer vele predikers die gebruikt zijn in de dienst van het Evangelie en de herderlijke zorg voor de kudde des Heren, behoort de meerderheid tot hen, die "wachten op de komst van de Zoon uit de hemelen". Er is een trouw overblijfsel, dat Hem als de Komende verwacht en deze verwachting leidt tot een trouwe en gelukkige dienst. Inderdaad kan iemand werkelijk zeer gelukkig zijn in het dienen van de Heer, wanneer de kinderlijke maar schriftuurlijke hoop in hem leeft: "Hij kan vandaag komen".

Maar de vijand is niet tevreden als Gods volk op de Heer wacht. Van hem komt die boze roep: "Mijn heer vertoeft te komen" en hij is geslaagd met het naar voren brengen van deze gedachte in onze dagen, waarin een herleving van de studie der profetie te bespeuren valt. Wij weten hoe sommigen in deze hoop geloofden en de spoedige komst van de Heer leerden. Opeens echter zwegen zij over deze gezegende hoop. Waarom? Sommigen raakten verstrikt in de leringen van hen die de komst des Heren verschuiven tot na de grote verdrukking, de openbaring van de Antichrist, enz, en deze onschriftuurlijke leringen deden hun getuigenis totaal verstommen. Het is treurig dit te moeten opmerken en wij vrezen, dat als de Heer vertoeft te komen, sommigen van hen (zoals reeds het geval is) het deel van de boze dienstknecht kiezen in een nog erger zin.

Mogen wij bewaard blijven voor elke leer, waarvan de opzet is het aannemelijk te maken, dat de komst des Heren niet aanstaande is.

Laten wij liever elke dag van ons leven beginnen met de verwachting dat de Heer vandaag kan komen en daarbij volharden in een Hem toegewijde trouwe dienst. Weest er van verzekerd, dat de vijand niet rusten zal om wegen en middelen te vinden waardoor de gezegende hoop en verwachting van de komst des Heren wordt weggenomen en gelovigen verleid worden tot vriendschap met de wereld. Slechts de genade en de macht van God kan ons in deze boze dagen in het rechte spoor houden en leiden, zodat wij ons vastklemmen aan Hem, die komt. 1).

1) Met volle instemming nemen wij hier over wat br. W. Kelly in één van zijn uitgaven schreef:

Laten de kinderen Gods duidelijk onderscheiden de schadelijke dampen, die geregeld opstijgen tussen de Heer en hen, en in hun zielen de hoop koesteren, die Hij hun gaf. Indien eerst een duizendjarig rijk wordt gepredikt, is het moeilijk om de komst des Heren voor de Gemeente duidelijk te zien. Deze gedachte zal als een voorhangsel werken, waardoor de hoop op die dag wazig wordt. Ze moge dan niet geheel de verwachting wegnemen, toch kan men niet op een volkomen manier naar Zijn komst uitzien. Indien men de grote verdrukking als een voorafgaande gebeurtenis wil zien, zal dit het uitzicht voor een groot deel belemmeren; het bevordert het doen bezig zijn met de boze dingen die in de toekomst liggen, heeft een neerdrukkende invloed en vervult het hart met de verschrikkingen van de oordelen en de schaduw van de verwoestingen.

Dit zijn misgrepen van theoretici. Er wordt door hen een verkeerde verwachting geplaatst tussen ons en de komst des Heren, waardoor het vooruitzicht naar die dag geheel of gedeeltelijk verdwijnt. En aan de andere kant verwekt het als het ware een geestelijke nachtmerrie, zich manifesterend in het beklemmend gevoel, dat de Gemeente deze vreeslijke crisis mee moet doormaken.

Weest er verzekerd van, broeders, dat de Schriften ons bevrijden van deze droom en nachtmerrie.

Gods Woord wekt de gelovige op om eenvoudig als een kind op Christus te wachten, met de volkomen zekerheid dat het Woord even getrouw is als onze Hoop gezegend. Er zal een God verheerlijkend Koninkrijk zijn: maar de Heer Jezus zal dit bij Zijn komst brengen. Ongetwijfeld zal de grote verdrukking komen, maar niet voor de ware gelovigen. Als het de Joden betreft, is het wel te begrijpen, want waarom komt de grote verdrukking over hen? Als gevolg van de afgoderij, de aanbidding van het Beest en de Antichrist. Het is voor hen een zedelijke afrekening, waarin de gelovige niet is betrokken. De aangekondigde ellende treft de afvallige volken en de Joden. Zij die getuigen van Jahweh en Zijn Christus behoorden te zijn, zullen ten slotte in deze vreeslijke strik vallen, dat ze het plaatsen van een gruwel in het Heiligdom van God toestaan”.

Lees verder:

- De gelijkenis van de 10 maagden : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10maagden.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10-maagden.pdf>
- De gelijkenis over de Talenten : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10maagden.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10-maagden.pdf>
- Het oordeel over de volken: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordeel-levende-volken.pdf>
- De Rede over de Laatste Dingen : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>

- Israël en Gemeente : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Israel-Gemeente.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/#Israel>
- De Opname vóór de 70ste Jaarweek : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>
- Eschatologie en Profetie: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>
- Chronologie en Bedelingen : <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm