

God is Koning over alles

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/god_is_king_over_all.php

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling
De oudtestamentische Verbondsnaam van God heb ik hier hersteld¹ (M.V.)



De volgende Schriftplaatsen leren dat God de Schepper en eigenaar en heerser over alles is. Hij is de bron van alle macht en gezag. Hij heeft de ultieme controle over alle dingen, groot en klein. Hij heeft de controle over de naties en de menselijke geschiedenis. Hij heeft een plan voor de eeuwen dat Hij uitwerkt door Zijn eigen wil en kracht, en niets kan dat stoppen.

1 Samuël 2:6-8: “JaHWeH doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. 7 JaHWeH maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. 8 Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen”.

1 Kronieken 29:11-12: “Van U, JaHWeH, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, JaHWeH, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. 12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken”.

2 Kronieken 20:6: “en zei: JaHWeH, God van onze vaders, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden”.

Job 9:12: “Zie, neemt Hij weg, wie zal het Hem laten teruggeven? Wie zal tegen Hem zeggen: Wat doet U?”

Psalm 29:10: “JaHWeH troont boven de watervloed, ja, JaHWeH troont als Koning voor eeuwig”.

Psalm 47:3: “Want JaHWeH, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde”.

¹ In het Oude Testament heb ik (M.V.) de Godsnaam in alle Schriftaanhalingen hersteld. Inderdaad, in de grondtekst van het Oude Testament staat voor “HEERE” (hoofdletters; HSV) het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier. Afbeelding : יהוה = JHWH, te lezen van rechts naar links). Het bestaat dus uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Het tetragram wordt gereconstrueerd als JaHWeH of JeHoVaH.

Psalm 62:12: “God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is”.

Psalm 75:6-8: “Hef uw hoorn niet naar omhoog, spreek niet met hooghartig uitgestoken hals. 7 Want niet uit het oosten of uit het westen of uit de woestijn komt het verhogen, 8 maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander”.

Psalm 76:11: “Want de woede van mensen zal U tot lof zijn, wat aan woede overblijft, zult U be-teugelen”.

Psalm 103:19: “JaHWeH heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles”.

Psalm 115:3: “Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt”.

Psalm 135:6: “Al wat JaHWeH behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren”.

Spreuken 16:33: “Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van JaHWeH”.

Spreuken 21:1: “Het hart van een koning is in de hand van JaHWeH als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt”.

Jesaja 14:27: “Want JaHWeH van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan vrijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?”

Jesaja 46:9-10: “Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen”.

Klaagliederen 3:37: “Wie zegt iets en het gebeurt, als de Heere [= *Adonai*] het niet gebiedt?”

Daniël 2:21: “Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan ...”

Daniël 4:35: “Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?”

Handelingen 17:24, 26: “... Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is ... En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied”.

Romeinen 13:1: “... want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld”.

Efeziërs 1:9-11: “Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil”.

1 Timotheüs 6:15: “De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der he-ren ...”