

# Christus komt!

## *Bent u gereed?*

E. L. Bynum, <http://www.tbaptist.com/index.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of 2004.  
Vertaling (een weinig bewerkt), plaatje en voetnoten door M.V.

Lees Mattheüs 24:44 - 25:13

Daarom, zijt ook gij gereed; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen" (Matt. 24:44)

De Schrift leert ons dat Jezus Christus wederkomt. Veel christenen zeggen dat zij uitkijken naar Zijn komst, maar **de meerderheid is niet gereed voor Zijn komst!** Het is ons gebed dat onderhavige boodschap ertoe zal bijdragen dat zij die ze lezen zich voor Zijn komst zouden gereedmaken.

### I. De belofte van Zijn komst

Alhoewel er vele beloften zijn voor de tweede komst van Christus, zullen wij er slechts enkele noemen.

1. Jezus beloofde dat Hij zou terugkomen. Joh. 14:2-3: "In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om plaats voor u te bereiden. En als Ik heengegaan zal zijn en plaats voor u bereid zal hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben". Hoe kan iemand de tweede komst van Christus ontkennen, zonder Jezus een leugenaar te noemen? Hij zei heel duidelijk: *Ik kom terug*.

2. Engelen zeiden dat Hij zou wederkomen. Toen de Heer terugging naar de Hemelse Vader, na Zijn dood en opstanding, stonden er twee mannen in witte kleding. Zij hadden een wonderlijke boodschap voor de discipelen. Hand. 1:8-11: "En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; die ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren".

3. Paulus zei dat Jezus zou terugkomen. De apostel had veel te zeggen over de tweede komst van Christus. Hij sprak erover in elk hoofdstuk van de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thess. 4:16-18: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggenomen worden op de wolken, tot een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden".

Bovenstaande schriftplaats onthult voor ons duidelijk wat er zal gebeuren wanneer Jezus komt voor de zijnen. Noteer a.u.b. dat er geen melding wordt gemaakt van de verlorenen in deze passage. Ze beschrijft de doden in Christus en de levenden in Christus, die veranderd zullen worden en weggenomen zullen worden om de Heer te ontmoeten in de lucht. De ongeredde doden zullen in hun graven blijven voor meer dan 1000 jaar, voordat zij opgewekt zullen worden. De ongeredde levenden zullen de 7-jarige verdrukking binnengaan en onder de regering van de Antichrist komen.

Daarom geloven wij in de tweede komst van de Heer, vóór de verdrukking die de 1000 jaar voorafgaat. Veel valse leraars spannen zich in om deze leer te vernietigen, maar zij zullen er niet in slagen want het wordt geleerd in het Woord van God en is daarom onvergankelijk.

### II. De aanwijzingen van Zijn komst

Wanneer wij hierover spreken kunnen wij nooit een datum stellen voor deze gebeurtenis. Wij bedoelen alleen dat er bepaalde dingen zijn geprofeteerd die kenmerkend zijn voor de laatste dagen, vlak vóór Jezus' komst.

**1. Er zal een afval komen.** 2 Thess. 2:3: "Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is". Niemand zal kunnen ontkennen dat wij ons vandaag temidden van een grote afval van Gods Woord bevinden. Religieuze leiders ontkennen de fundamentele waarheden van de Bijbel. Er zouden vele voorbeelden kunnen gegeven worden.

**2. Een afval van het geloof.** 1 Tim. 4:1: "Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen". Men kan niet afvallen van het geloof zonder eerst het geloof betuigd te hebben dat eens overgeleverd werd door de heiligen. Haast dagelijks horen wij van mannen die eens de waarheid verkondigden maar nu de waarheid ontkennen.

**3. Een tijd dat zij de gezonde leer niet langer verdragen.** 2 Tim. 4:3-4: "Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels". Cults, sekten, de charismatische beweging (generisch pentecostalisme) en andere promotors van valse leer, groeien weelderig. Cults en sekten bieden dwaling en erg weinig waarheid, maar grote aantallen lopen naar hen toe.

De charismatische beweging (generisch pentecostalisme) is een van de religieuze fenomenen van onze tijd. Het heeft niets te bieden dan een mengeling van psychologie en emotionalisme, maar zij trekken massa's mensen aan. Zij domineren de religieuze televisie-industrie. Zij beheren op grote schaal de Promise Keepers die grote aantallen wegtrekken uit alle denominaties. Velen die de dode modernistische denominaties verlaten, stromen nu naar de charismaten. Zij bieden opwinding en emotie, maar zij hebben weinig meer waarheid dan de liberale protestantse kerken. Deze mensen kunnen *het gezonde onderwijs niet verdragen*. Zij wenden letterlijk *hun oren af van de waarheid* en keren zich tot *fabels*<sup>1</sup>.

De christelijke psychologiebeweging wordt gebruikt om velen weg te trekken van de waarheid. Christelijke (?) psychologie is diep ingebed in de leringen van John MacArthur, Bill Gothard, Robert Schuller, Bill Hybels, Lee Strobel, Chuck Swindoll, en vele, vele anderen. Maar zij trekken grote menigten aan, en sommigen van hen hebben grote radio- en televisiebedieningen. De mensen keren zich af van de waarheid en worden geleid tot fabels. De leer van John MacArthur<sup>2</sup> over het bloed van Christus is pure ketterij, maar miljoenen volgen hem. Droevig is het te zien dat deze doctrines nu ook de fundamentalistische kerken besmetten. Het is puur vergif, maar velen drinken ervan alsof het het water des levens ware.

Billy Graham blijft doorgaan met het aantrekken van grote menigten op zijn crusades. Hij heeft meer gedaan om de barrières tussen waarheid en bedrog neer te halen dan enig ander in de 20<sup>ste</sup> eeuw. Hij is goede maatjes met de paus en katholieke leiders. Hij zendt zogenaamde bekeerlingen terug naar de Rooms-katholieke kerk. Hij staat toe dat katholieke nonnen de counseling doen voor hen die naar voor komen op zijn meetings. Maar vele evangelicals en fundamentalisten blijven zijn meetings ondersteunen. Het is waar: de mensen kunnen *het gezonde onderwijs niet verdragen*.

**4. Het zullen zware tijden zijn.** 2 Tim. 3:1-7: "En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, groot-sprekers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouderen, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onmatig, verwilderd, zonder liefde tot de goeden, 4 verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een gedaante van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend ... die altijd leren en nooit en te nimmer tot kennis van de waarheid kunnen komen".

Hoe kan iemand bovenstaande schriftplaats lezen en niet geloven dat wij in de laatste dagen leven? *Zware tijden*: het is zo evident dat het dwaas lijkt hierover te willen argumenteren. *Liefhebbers van*

---

<sup>1</sup> Grieks *muthous* → "mythen".

<sup>2</sup> Lees hier <http://www.wayoflife.org/otimothy/tl070010.htm> over MacArthur's visie op het Bloed van Christus.

*zichzelf*, is een gevatte beschrijving van de zelfliefdebeweging van onze dagen. Het wordt aangeleerd als doctrine van waarheid, terwijl het een doctrine van dwaling is. De genotzoekers, de opgeblazen, en de godslasteraars worden overal gevonden.

De kinderen die *ongehoorzaam aan ouders* zijn nemen dagelijks in aantal toe. Discipline in huis en op school is een verloren kunst. Het zou hun zelfrespect kunnen beschadigen! Velen zijn *zonder natuurlijke liefde*. Moeders die hun baby's vermoorden door abortie bezitten geen natuurlijke liefde. Homoseksuelen en Lesbiennes bezitten geen natuurlijke liefde. Wij leven echt in een perverse wereld.

Wij moeten niet ver zoeken om hen te vinden die *meer liefhebbers zijn van zingenot dan liefhebbers van God*. Zingenot is voor velen vandaag de voornaamste zaak. Men streeft naar alle soorten van plezier om zoveel mogelijk te voldoen aan de verlangens van het vlees. Waar zijn de *liefhebbers van God*? God wordt niet de plaats gegeven die Hem toekomt. De mensen willen God op de 2<sup>de</sup>, 3<sup>de</sup>, ...10<sup>de</sup> plaats. Ik heb nieuws voor u: God is niet van plan de 2<sup>de</sup> viool te spelen in iemands orkest. Door deze generatie wordt elk soort van plezier gezocht, en ook immoreel plezier wordt gepromoot als hét antwoord op de behoefte van de mens. Wat de mensen nodig hebben is God, maar die arme plezierzoekende dwazen lopen naar hun ondergang.

De religie vandaag heeft niet meer dan *een gedaante van godsvrucht*. Verstoken van Gods waarheid, en opgesmukt met Satans leugens, is het vandaag een lichtvoetig consumptieproduct geworden. Dit is exact wat er geprofeteerd werd dat er moest plaatsvinden in de laatste dagen, juist vóór de komst van onze Heer Jezus Christus.

Wij leven in een tijd van kennis en opleiding, maar wat voor goeds doet het op geestelijk en moreel vlak? *Die altijd leren en nooit en te nimmer tot kennis van de waarheid kunnen komen*, is een gevatte beschrijving van deze generatie. Er wordt veel kennis opgedaan maar erg weinig *kennis van de waarheid*.

Sommigen zullen zeggen dat ik een pessimist ben, maar ik ben een realist. Ik zie een schitterende toekomst voor de wedergeboren kinderen van God. Jezus is in aantocht en een overwinning is op komst!!!

**5. De terugkeer van Israël naar hun thuisland in de laatste dagen.** Lees a.u.b. Ezechiël 36-37. Ez. 36:24: "Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen". Zij zullen gehaat worden en aangevallen. Zie Ez. 38-39.

Er zijn veel plaatsen in de Bijbel die ons profetieën geven over het herstel van Israël in hun vaderland. Wij zeggen niet dat deze restauratie nu voltooid werd, of dat ze voltooid zal worden vóór de opname van de heiligen. Sinds 1948 hebben wij echter de ontvouwing gezien van dit herstelverhaal. Israël verkeert vandaag in grote problemen, en dit was lang geleden zo geprofeteerd, maar wij zijn ervan overtuigd dat God Israël zal herstellen in hun eigen land, en dat velen van hen zich uiteindelijk tot Christus zullen bekeren.

**6. De oprichting van één Oecumenische Wereldkerk, de Hoer van Openbaring 17.** Er zal één wereldbestuur komen, één wereldkerk, en één wereldras van mensen, zoals eertijds bij de Toren van Babel. Dit zal allemaal vervuld worden na de opname, maar ze worden nu reeds gevormd. Deze éne wereldreligie wordt afgebeeld als een vrouw. Openb. 17:3-5: "... En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde".

Deze kerk zal samengesteld zijn uit de Rooms-katholieke kerk en haar protestants/evangelische dochters. Overal wordt vandaag het oecumenisme gepromoot. De katholieke kerk promoot het en zo ook de Promise Keepers. De protestantse liberalen promoten het al vele jaren. Ook bewegen liberale Baptisten in die richting, en nu ook zelfs bepaalde fundamentalisten.

### III. De benodigde voorbereiding op Zijn komst

#### A. U moet bekeerd (gered) zijn, anders bent u niet gereed

1. De vijf dwaze maagden van Matt. 25 waren niet gereed. Zij namen lampen maar geen olie. De olie stelt de Heilige Geest voor. Zij die de Heilige Geest niet inwonend bezitten zijn niet gered. Rom. 8:9: "Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe". Er zijn heel veel kerkleden die precies zijn als de vijf dwaze maagden. Zij zijn niet behouden. Alles wat zij hebben is een lege professie (lege lamp). Zij bezitten geen olie, geen licht en geen leven. Wanneer Christus komt voor de zijnen, zullen zij achtergelaten worden, want zij werden nooit wedergeboren.



Is uw lamp gevuld?

De vijf dwaze maagden dachten dat zij in de laatste minuten nog olie konden krijgen, wanneer het hun uitkwam. Zij realiseerden zich niet dat zij helemaal niet tot de Heer konden komen zonder de overtuigende kracht van de Heilige Geest. Menigten kerkgangers zullen verrast worden wanneer zij ontdekken dat hun kerklidmaatschap geen ticket naar de hemel is.

Wat een droevige dag zal het voor velen zijn wanneer zij zonder voorbereiding de Heer zullen aanschouwen. Matt. 7:21-23: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te die dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!"

2. Zie hoe het was in Noachs dag. Matt 24:37-39: "En gelijk de dagen van Noach waren, also zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, waarin Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; also zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen". Zij gingen gewoon door met hun dagelijkse bezigheden tot het te laat was. Zondaars hebben massa's tijd voor eten, drinken en huwen, maar zij hebben geen tijd om zich gereed te maken om hun Heer te ontmoeten.

3. Herinner u de vrouw van Lot. Lukas 17:32: "Gedenkt aan de vrouw van Lot". Zij vertegenwoordigt hen die niet gereed zullen zijn voor de komst van de Heer. Zij had de invloed ondergaan van Abrahams geloof, maar dat veranderde haar niet. Zelfs haar man was een gelovige (alhoewel verzwakt), maar zij had geen hart voor God. Haar verlangens en interesses lagen in Sodom en niet in de dingen van God. In onze dagen zijn er degenen die goede kerkelijke connecties hebben en christelijke verwanten, maar hun hart ligt bij de zondige en ijdele dingen van deze wereld. Zij zullen niet gereed zijn voor Zijn komst.

#### B. Uw gedrag moet heilig zijn, anders bent u niet gereed

1. Sommigen zullen in zonde leven. Lukas 21:34-35: "En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en bekommernissen van dit leven, en dat u die dag niet onvoorzien over kome. 35 Want gelijk een strik zal hij komen over allen, die op de ganse aardbodem gezeten zijn".

2. Sommigen zullen misbruik maken van de afwezigheid van de Heer. Matt. 24:48-51: "Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; 49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; 50 Zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dage, waarin hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; 51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal weening zijn en knersing der tanden".

3. De tweede komst van Christus is een reinigende hoop. 1 Joh. 3:2-3: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is". 1Thess. 3:13: "opdat Hij uw hart versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen".

Zij die geloven dat Christus elk ogenblik voor Zijn volk kan komen, moeten afgescheiden en toegewijd leven. Deze leer, als ze waarlijk geloofd wordt, zal ons aanzetten om een heilig volk te zijn.

4. Sommigen zullen beschaamd staan bij Zijn komst. 1 Joh. 2:28: "En nu, kinderkens, blijf in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij door Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst". Christenen, wandel correct met uw Heer opdat u niet in verlegenheid komt wanneer Hij verschijnt.

### **C. Om gereed te zijn moet uw werk af zijn**

1. Ieder christen heeft een toegewezen werk. Mark. 13:34-37: "Het zal zijn als bij een mens die een buitenlandse reis maakte: hij verliet zijn huis, gaf zijn knechten volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebod de deurwachter te waken. 35 Waak dus! Want u weet niet wanneer de heer van het huis komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapende aantreft. 37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Waak!" Het "huis" dat die mens (Jezus) verliet is de Kerk, die voor ons door talloze plaatselijke kerken vertegenwoordigd wordt. Elk christen moet zich verenigen met die zichtbare uitdrukking van de Kerk om daar voor Hem te werken.

Als u eraan twijfelt of de plaatselijke kerk deel uitmaakt van het huis van God, lees dan de volgende Schriftplaats. 1 Tim. 3:14-15: "Deze dingen schrijf ik u, waarbij ik hoop binnenkort naar u toe te komen. 15 Als ik langer zou wegblijven, dan weet u hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, pijler en fundament van de waarheid".

2. Jezus gaf Zijn werkopdracht aan de Kerk en haar volk. Matt. 28:18-20: "En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen". Als wij niet meehelpen om dit bevel van de Heer uit te werken, dan zijn wij niet klaar voor Zijn komst.

3. U kan dit principe zien in de parabel van de talenten. Wij moeten zorgvuldig aandacht schenken aan Matt. 25:24-26: "Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt; 25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe. 26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb". Christenen die niet hun tijd, geld, gelegenheden en hun door God gegeven talenten gebruiken, zijn niet gereed voor de komst van Christus.

Wanneer u vroeger voor school uw huiswerk niet maakte, ondervond u wel dat het niet grappig was de leraar te ontmoeten. Ik kan me droevige tijden herinneren toen ik bepaalde opdrachten uit de wegging die mijn vader mij had opgedragen te doen. Hoe haatte ik het hem te zien thuishkomen.

### **D. U bent niet gereed als u uw geliefden niet tot bekering helpt**

1. Noach bouwde een ark tot behoud van zijn huis. Hebr. 11:7: "Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is". Noachs geloof was een geloof dat werkte. Het was een reddend geloof. Hij werd gereed, en zijn familie werd gereed. Christenen zouden er nooit mee tevreden mogen zijn dat hun geliefden in een verloren positie vertoeven. Deze ongeredde geliefden zullen achtergelaten worden bij de opname. Dat zal betekenen dat zij voor eeuwig naar de hel gaan. Door gebed en getuigenis, kunnen wij ertoe bijdragen dat zij gereed worden.

2. Lot verloor zijn vrouw, zijn dochters en zijn schoonzonen. Hij bereikte zijn familie niet. Alhoewel hij een rechtvaardig man was, leefde hij geen afgescheiden, geheiligd leven voor God (2 Petrus 2:7-8). Hij bouwde geen altaar, en hij leerde zijn familie nooit om afgescheiden te leven. Zijn dochters huwden verloren mannen. Veel mensen, zoals Lots familieleden, zijn niet gereed.

**3. Wat voor een dag van afscheiding zal er komen! Matt. 24:40-41:** “Alsdan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden”. Enkel de doden in Christus, en de levenden in Christus, zullen opgaan om hun Heer te ontmoeten in de lucht. De rest zal achtergelaten worden voor de verdrukkingstijd en de Antichrist.

Niettemin blijken vele christenen niet bezorgd te zijn over hun verloren geliefden en verloren kinderen. Velen verklaren gered te zijn, en toch weten zij niet of hun geliefden gered zijn of verloren. Zulke mensen zouden hun eigen geestelijke toestand eens moeten onderzoeken, want het zou wel eens kunnen dat zij zelf verloren zijn.

Wat is uw excuus om niet te getuigen voor uw geliefden? Sommigen zeggen dat zij dat niet kunnen, omdat zij niet weten wat te zeggen. Stel dat u naar het huis rijdt van uw broer of zus, en u ziet daar dat er rook uit het dak komt, zou u dan gewoon doorrijden omdat u niet weet wat te zeggen? Hoe absurd! Iets veel ergers dan een brandend huis staat uw geliefden te wachten. God is een rechter en Hij zal zondaars oordelen, en zij zullen Zijn toorn ervaren. De hel wacht op hen die buiten Christus staan, en wij zouden moeten bidden, pleiten en getuigen voor hen. Alhoewel wijzelf hen niet kunnen redden, wij weten dat God kan redden. Wees nooit beschaamd voor het Evangelie. Rom. 1:16: “Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek”.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)