

Is hun Genezing *in de Verzoening begrepen?*

<http://www.letusreason.org/>, 2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Bewerking, plaatje en voetnoten door M.V.

De Faith beweging¹ zegt ... Als wij ons ziek voelen moeten wij dat afwijzen door geloof; niet ons richten op de symptomen, maar staan op het Woord en luid roepen: “Ik ben genezen, door Zijn striemen ben ik genezen”². Kijk niet naar de symptomen maar sta gewoon op de belofte en twijfel niet. Wat u belijdt zult u ook ontvangen wanneer u het zich toevertrouwt door de kracht van geloof. Satan werkt met het negatieve tegen alle goede beloften van God in. Wij zijn in oorlog met de vijand die onze gezondheid wil stelen.

Terwijl dit alles een klein element van waarheid kan hebben, is dat zeker niet de hele waarheid. In deze beweging wordt van God niet gesproken als Degene waarop wij moeten vertrouwen, maar als Degene die geestelijke wetten en principes heeft ingesteld die wij moeten toepassen en aanwenden om positieve resultaten te bereiken.

Occulte wetenschap ontkent de symptomen omdat het fysische een illusie is of bestuurd wordt door het geestelijke. Het hogere bestuurt het lagere. De premisse van het occulte Christian Science is: wat wij beheersen in het geestelijke rijk, zal zich manifesteren in het fysieke rijk. Dit is geen Christendom maar metafysica in combinatie met religieuze en geesteswetenschappen. Zij ontkennen de realiteit van de zondevloek en ziekte, maar weten wel hoe reëel dit is omdat zijzelf naar dokters gaan om te genezen.

Van deze kwestie wordt gezegd dat ze louter charismatisch versus niet-charismatisch is, maar dat is niet het geval. De TV-charismaten zeggen dat Christus' verzoeningswerk evenzeer voor onze ziekten als onze zonden dient. De gelovige moet Christus zowel als ziektedrager als zonedrager aannemen. Het lijkt erop dat zij God enkel als Jahweh-rapha³ kunnen zien, maar wij moeten God in àl Zijn eigenschappen erkennen, niet in slechts één of twee.

Ons wordt gezegd dat God ons moet helen wanneer wij in geloof spreken, juist zoals Hij ons redde toen wij geloofden. Geen christen zou ziek moeten zijn, of een fysieke kwaal hebben. Kenneth Hagin leert: “Het is onschriftuurlijk te bidden: ‘indien God het wil’. Als u een ‘indien’ plaatst in uw gebed, dan bid u in twijfel” (K. Hagin, *Exceedingly Growing Faith* p.10, 2^{de} ed.)

Wel, zullen wij Christus aannemen als zowel onze ziektedrager als zonedrager?

Ons wordt gezegd dat God ons moet genezen als wij in geloof spreken, juist zoals Hij ons redde toen wij geloofden. Geen christen zou ziek moeten zijn, of een fysieke kwaal hebben. Wij zouden dus niet moeten sterven door enige ziekte of kwaal, en zelfs op hoge leeftijd zouden wij met ons volle potentieel moeten leven. Indien u geen genezing ontvangt, mist u uw goddelijk recht in het koninkrijk. Wat zij zeggen is dat ons lichaam verlost is, net zoals onze geest dat is. Het is niet Gods wil dat iemand ziek zou zijn.

Maar de Bijbel leert iets anders. Waarom zijn er zoveel geloofsgenezers (faith healers) ziek en zijn velen van hen gestorven aan kanker?. Het helpt dus ook voor hen niet, maar dat zullen zij u niet vertellen. (Ga hier naar het artikel “Genezer? Genees uzelf!”):

¹ “Word of Faith”, ook gekend als *Word-Faith* of gewoon *Faith*, is een leer binnen pinkster- en charismatische kerken wereldwijd. De centrale doctrine is dat gezondheid en voorspoed aan alle gelovigen beloofd zijn, en dat ze beschikbaar zijn door geloof (faith).

² Naar Jesaja 53:5: “door Zijn striemen is ons genezing geworden”. De primaire betekenis van deze passage is evenwel dat wij van de zonde zijn genezen door de dood van Christus. Dit is ook wat Petrus zegt: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, aan de zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt” (1 Petrus 2:24). De apostel Petrus past Jesaja 53:5 toe op het gered zijn van de zonde. De genezing waarvan sprake in Jesaja 53:5 is geestelijke genezing van de ziel van de zonde.

³ Rapha betekent herstellen, genezen, heel maken wat kapot was. Dit geldt in geestelijke, lichamelijke en morele zin. Zie Exodus 15:26: “Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!”. Strong's 7495.

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf>; en het artikel Sick Healers: <http://www.letusreason.org/Wf25.htm>).

Kenneth Hagin schrijft in *Healing the fathers provision* p. 9: “Ik geloof dat het de wil van onze Vader is dat geen gelovige ziek zou moeten worden; dat elke gelovige zijn leven tot de volle tijd zou moeten afmaken ... het is niet de wil van God, mijn Vader, dat wij zouden lijden aan kanker en andere verschrikkelijke ziekten welke lijden en smart brengen. Nee, het is Gods wil dat wij zouden genezen worden”.

Geloofsgenezers zeggen ... “Als u ziek bent kan u God niet verheerlijken. God wordt verhinderd door de tekortkomingen van de mens”. Misschien is dat zo voor de God die zij kennen, maar niet de God van de Bijbel! God geneest vandaag nog steeds maar niet zoals zij dat van Hem voorstellen.

Maar geloofsgenezers worden ziek, zij hebben hoofdpijnen en maagzweren, zij stoten hun tenen en kwetsen hun handen zoals iedereen. Maar zij zwijgen erover. Wat zij ontkennen is de realiteit van de zondenatuur die wij bezitten, en de gevallen toestand van de wereld⁴ waarin wij nog steeds leven. Zij zeggen dat wat u belijdt u ook krijgt, maar het is niet door belijdenis dat uw hoofdpijn weggaat. Dus moeten zij de blaam op iemand leggen, en gewoonlijk is dat de duivel. Daarom bevelen zij Satan om de zieke zijn lichaam te verlaten. Wat de zieke zich dan nodig moet afvragen is hoe de duivel daar geraakte, en dit betekent dat zij niet in geloof wandelden, zodat hij kon binnenkomen. Dit leidt dan naar de “geestelijke oorlogvoering”-vleugel van het hedendaagse pentecostalisme die hiernaar verwijst, en die, als zij in twijfel verkeren, de duivel uitdrijven.

Ik ben genezen, roepen zij, alhoewel zij in grote pijnen verkeren. Wordt het niet liegen genoemd wanneer je de waarheid niet vertelt? Zou u rondgaan en vertellen dat u de directeur van een onderneming bent, waarvan u eigenlijk slechts een bediende bent, gewoon omdat u naar die positie verlangt? Als men u hierop zou betrappen, zou u een leugenaar genoemd worden. Dit is wat wij zien gebeuren in de Faith beweging - het is geen geloof (faith) maar trots, aanmatiging, en soms zelfs fantasie.

Webster's *Ninth New Collegiate Dictionary* definieert gnosis en gnosticisme als het verwerven van geestelijke kennis die enkel voor de ingewijden gereserveerd is: “Zich onderscheiden door de overtuiging dat materie boos is en dat vrijmaking of redding door deze speciale kennis wordt verworven”. Het idee dat mijn lichaam mij beliegt wanneer ik ziek ben, en dat ik nodig mijn gezondheid moet belijden, is new-age gnostisch dualisme. Nergens zien we de apostelen dit leren of in de praktijk brengen. Wanneer de Schrift uit de Joodse culturele context wordt gelicht waarin hij werd geschreven, kan men van Jezus een goeroe van gezondheid en voorspoed maken.

Zelfs het historisch pentecostalisme, dat gelooft dat genezing in de verzoening begrepen is, hanteert die zienswijze niet. De officiële stellingname over goddelijke genezing van de General Presbytery of the Assemblies of God⁵ (1974) maakt duidelijk dat genezing is “voorzien, omdat de verzoening bevrijding bracht van de consequenties van de zonde. Niettemin, vermits wij nog niet de verlossing van onze lichamen hebben ontvangen, zal lijden en dood nog steeds ons lot zijn tot aan de verrijzenis”.

Wat ik interessant vind en waar ik zelfs perplex van sta, is dat velen van hen die geloven dat God je zal genezen door geloof, betrokken zijn in multi-niveau marketing van organische gezondheidsproducten en vitamines om je gezond te houden. Zij geloven in de bovennatuurlijke honderdvoudige zegen, maar zijn betrokken in multi-niveau verkoop. Dit is te gek. Positieve confessie aanhangers vervangen hun platte banden net zoals ieder ander, en zij kunnen geen enkel woord uitspreken om de situatie te verhelpen. Deze nieuwe ‘rattenvangers van Hamelen’ leiden de mensen die door hun betovering verblind werden naar de afgrond, en komen in handen van machten die zij altijd lijken tegen te spreken.

⁴ Wij leven in een wereld die vervloekt werd: Genesis 3:17-19: “Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw ... is de aardbodem omwille van u vervloekt; al zwoegend zult u daarvan eten, al uw levensdagen; dorens en distels zal hij u opleveren en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want u bent stof en u zult tot stof terugkeren”.

⁵ “Assemblies of God” is de grootste denominatie van de wereld in de pinksterbeweging.

Maar het genezingsevangelie is vandaag erg populair, en op haar belofte wordt meer aanspraak gemaakt dan op enig andere belofte. De Bijbel echter geeft andere beloften, die verwaarloosd worden maar die veel zekerder zijn dan te zullen genezen. Zoals dat wij moeten lijden ter wille van Christus.

2Tm 3:12: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden”.

Mk 10:29-30: “En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die verlaten heeft huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om Mij en om het Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de eeuw die komt, het eeuwige leven”.

Mt 24:9: “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam”.

Jh 16:33: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”.

Op 1:9: “Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, omwille van het Woord van God, en het getuigenis van Jezus Christus”.

Als genezing in de verzoening zou begrepen zijn, wat doen we dan met 1 Kor. 12:9?:

“En aan een ander geloof door dezelfde Geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde Geest”.

De uitoefening van de genadegaven van genezingen zou niet nodig zijn, want het enige wat men zou moeten doen is geloven in het kruis. Hetzelfde geloof waardoor zij de redding ontvingen zou tevens zorgen voor genezing.

Sommige mensen lijken de gave van geloof te hebben om te geloven dat God bovennatuurlijk zal voorzien, maar het gevaar komt wanneer zij denken dat dit normaliter aan iedereen gegeven is. Zij gaan dan iedereen vertellen dat wat God voor hen heeft gedaan, Hij ook voor hen zal doen. Dit is vanuit de Schrift gezien duidelijk niet het geval. Neem bijvoorbeeld Johannes de Doper die gevangen werd en uiteindelijk gedood. Toen Petrus echter in de gevangenis was gingen de poorten voor hem open en hij kwam vrij. Wat te zeggen van Petrus die gekruisigd werd, terwijl Johannes een hoge ouderdom bereikte, zoals door Jezus was voorgezegd aan het eind van het Johannesevangelie. God heeft niet dezelfde wil voor ieder persoon - hoe sneller wij dit begrijpen, hoe sneller wij zullen bevrijd worden van dit soort valse leer.

De zondenatuur en de wereld waarin wij leven

Wanneer we teruggaan naar Genesis dan vinden wij Adam in perfecte gezondheid toen hij nog in een zondeloze staat was. Toen hij zondigde veranderde zijn relatie met God en de aarde. In Genesis 3:14 vervloekte God eerst de slang en in vers 16 richtte Hij zich tot de vrouw en zei dat zij voor het eerst pijn zou hebben, bij het baren van kinderen, en dat haar man voortaan over haar zou heersen. In Genesis 3:17 richt God Zich tot Adam: “Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw ... is de aardbodem omwille van u vervloekt; al zwoegend zult u daarvan eten, al uw levensdagen; dorren en distels zal hij u opleveren en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want u bent stof en u zult tot stof terugkeren”. De aarde zou niet langer zijn vrucht natuurlijk opbrengen en de mens zou nu moeten zwoegen voor wat eerder gemakkelijk was ... de aarde onderging dezelfde toestand als hij: een gevallen staat.

Wij kunnen de vloek over de aarde niet omkeren, maar God zal het doen in het Millennium:

Rm 8:18-25: “Want ik ben van mening dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen

heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat al het geschapene samen zucht en samen in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding”

Paulus herinnert ons eraan dat wij onze verheerlijkte staat niet zullen ontvangen eer Christus terugkomt. Tot dan zijn wij het voorwerp van moeite en dood in deze zonde-ervloekte wereld. Niet eerder dan wanneer de zonde uit ons bestaan is verwijderd hebben wij een hoop van *gegarandeerd* fysiek welzijn. Het zijn de opstanding (van de doden) en de opname (van de levenden) die onze lichamen zullen veranderen om het gevolg te elimineren van de zonde, en Jezus zal dan de aarde herstellen in het Millennium. Het zal nadien helemaal anders zijn wanneer God de gevolgen van de zonde wegdoet op aarde en alles naar de eeuwige staat brengt.

Omdat de wereld is vervloekt hebben wij vandaag geen garantie van vrijwaring van ziekte of tegenspoed en gevaren op aarde. Wij hebben wel de garantie van de Trooster, doorheen de stormen van het leven. Wat deze ook mogen zijn, Hij brengt vrede temidden van stormen en beproevingen, maar verzekert ons niet van bevrijding.

Eigenlijk zijn er veel voordelen aan wanneer men er doorheen gaat. Niet alle ziekte komt van Satan of is tegen de wil van God. Anders zou er geen tuchtiging zijn voor Gods kinderen.

Deut. 32:39: “Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt!”, en Ex 15:26; Dt 7:15; 28:60, 30:19-20, 32:45, leren dat God mensen kan treffen voor tuchtiging.

In Lukas 1:20 zien we Zacharia met stomheid geslagen. In Hand. 5 werden Ananias en Saffira door God geoordeeld - het was niet Satan die hen doodde. In Psalm 119:67 zegt David:

“Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu houd ik mij aan Uw woord”. Vers 75: “Ik weet, HEERE, dat Uw gerichten rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt”.

David wees zijn verdrukking toe aan God, niet aan de demonen, en zo zouden wij ook moeten doen. Verdrukt de duivel? Zeker, maar niet zonder Gods toelating. God beheert de levens van de gelovigen. Jezus heeft de sleutels van de dood en de hades. We zien in het Nieuwe Testament dat door het Avondmaal ongepast te vieren velen zwak en ziek waren, en dat sommigen zelfs stierven (1 Kor; 11:29-30).

De bekwaamheid van God om te genezen strekt zich uit tot ons allen. De kwestie is niet “geneest God vandaag?” maar “zal Hij genezen?”, en hoe en wanneer. Het is altijd *mogelijk* dat God ons geneest, en we kunnen allen dankbaar zijn voor Zijn genade in deze kwestie.

Alhoewel God dikwijls geneest op grond van gebed, zal Hij niet altijd genezen. Wij moeten ons onderwerpen aan Zijn wil, in gezondheid én ziekte. De volmaakte compleetheit van wat verworven werd in de Verzoening van Jezus Christus zal pas genoten worden in de eeuwigheid, niet in dit leven (Romeinen 8:18-24). Ieder die predikt dat de volmaakte staat vandaag verkrijgbaar is, verkondigt een valse leer over de verzoening!

Al onze ziekten en kwalen, of ze nu emotioneel, fysisch of geestelijk zijn, komen voort uit de zondeval. En te leven in deze gevallen, zondige atmosfeer van de wereld, tast christenen aan zoals ieder ander - wij zijn niet immuun voor ziekten, noch voor het ultieme: de dood.

Als christenen zouden wij voor genezing inderdaad niet enkel van onze medicijnen mogen afhankelijk zijn, maar wij zouden ze evenmin mogen uitsluiten. Elke extreme positie kan slecht zijn. De ene positie is dat men altijd afhankelijk wil zijn van medicatie voor de gezondheid; de andere positie is dat men altijd afhankelijk wil zijn van geloof om beter te worden. Als we het tweede doen kan het zijn dat we nooit beter worden; als we het eerste doen kan het zijn dat wij God niet toelaten ons Zijn genade te tonen in een bovennatuurlijke genezing, waarvan we kunnen getuigen tegen anderen. Wij hebben wijsheid nodig om met een evenwichtig kijk te wandelen.

De “evenwichtige” kijk van de Bijbel

Paulus leerde Timotheüs om wat wijn te gebruiken voor zijn maag en zijn “talrijke zwakheden” (1 Tim. 5:23). Dit doet ons aan twee dingen denken: 1. God moedigt ook het gebruik aan van medicijnen, en wil dat christenen een wijze eet- en drinkgewoonte ontwikkelen; ook het aanwenden van hygiëne en reinheid, zoals het behandelen van bezoedeld water en het proper houden van het lichaam. 2. Sommige christenen kunnen talloze ziekten krijgen, ongeacht hoe godvruchtig zij leven. Timotheüs was godvruchtig maar toch had hij niet alleen maagproblemen maar ook “talrijke zwakheden” van andere types.

Wij zouden de Heer moeten zoeken in gebed voor bevrijding van alles wat ons bedrukt, maar we zouden dit niet dag na dag moeten blijven volhouden zonder resultaat. Bijvoorbeeld, als u zware hoofdpijn hebt zou u moeten bidden, maar als er ’s anderendaags geen verbetering is moet u niet zozeer op bovennatuurlijke genezing wachten dan wel diagnose en medicatie zoeken bij een dokter. Als u een infectie hebt kan u bidden, maar als ze niet weggaat blijf dan niet afhankelijk van bidden alleen maar ga naar de dokter en neem zijn voorgeschreven medicijn. Herinner u dat Lukas een arts⁶ was en dat hij zijn artsenj niet opgaf om mensen de handen op te leggen.

Als er vandaag voor iedereen genezing is wat dan te zeggen van de toekomstbeloften in Openbaring 21:4:

“En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, gewezen of moeite zal er meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”.

En Openbaring 22:2-4:

“In het midden van haar straat en aan de beide van de rivier was de boom des levens. Twaalf maal draagt hij vrucht, elke maand eenmaal. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn”.

In de eeuwige toestand zullen de mensen geen vloek maar een zuivere toestand kennen, omdat de zonde dan verwijderd is. Er zullen dan geen gevolgen van de zonde meer zijn die de menselijke conditie aantasten. Dit is wat velen vandaag al willen, maar Gods timing is voor later.

Alle beloften van God zijn ja en Amen, maar ze worden vervuld op Zijn tijd en op Zijn manier. Er is vandaag geen carte blanche voor genezing. Als het anders was zou men ook aanspraak kunnen maken op een nieuw opgestaan lichaam en alle zegeningen, permanent!

Zie verder:

- o Rubriek Genezing / Gaven van genezingen:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing>



verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁶ Kol. 4:14. Ook de geneeskunde is als een gave Gods te bezien in onze gevallen staat.