

# De gelukzalige hoop

Door Edward Dennett, De Morgenster, 24<sup>ste</sup> jaargang, okt. 1968 – sept. 1969, deel 1/12, blz. 6-11

<https://www.uitethoordderwaarheid.nl/ingebonden-jaargangen-de-morgenster.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Ingekort door M.V.

Omdat het elke dag duidelijker wordt dat we in zware tijden leven (2 Timotheüs 3) is het passend voor Gods kinderen steeds meer bezig te zijn met de verwachting van Zijn wederkomst. Het is nu ruim 140 jaar geleden dat de roep gehoord werd “**Zie, de Bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!**” (Mattheüs 25:6). Tot op die tijd was de gemeente in een diepe slaap gedompeld, bedwelmd door de verdovende invloeden van de wereld, zodat de leer van de wederkomst van de Heer voor Zijn heiligen vergeten, genegeerd en ontkend werd. Maar toen door de werking van de Geest van God deze roep gehoord werd, werden er duizenden uit hun slaap opgeschrikt en terwijl ze hun lampen in orde brachten gingen ze weer uit de Bruidegom tegemoet. Een tijd lang leefden ze dagelijks in de hoop op Zijn komst en de hoop had zo’n machtige uitwerking op hun hart en leven dat dit het losmaakte van alles – elke verbinding, gewoonte en praktijk – wat ongepast was voor Hem die ze verwachtten. Hun lendenen waren omgord en hun lampen brandend, ze waren als mensen die op hun Heer wachten (Lukas 12:35-36). Maar de tijd ging door en terwijl de leer van de tweede komst door telkens meer mensen begrepen en onderwezen is en de waarheid ongetwijfeld de steun en troost van veel godvruchtige zielen geweest is, is het toch de vraag of heel veel kinderen van God de frisheid en kracht ervan niet verloren hebben. Want is het niet duidelijk voor elke oplettende toeschouwer dat de afzondering steeds minder gehandhaafd wordt? Dat de wereldsgezindheid steeds groter wordt? Dat de heiligen zichzelf verbindingen veroorloven waaruit ze volgens eigen getuigenis gekomen zijn? Dat velen van ons daarom gevaar lopen nog eens in slaap te vallen, zelfs met de leer van de hoop op onze lippen?

Als dit zo is – en het is een onderwerp waarover algemeen gesproken wordt – dan is de tijd gekomen dat de waarheid over dit onderwerp weer opnieuw ten volle duidelijk gemaakt moet worden aan de harten en gewetens van de gelovigen. Want de Heer is nabij en Hij verlangt dat Zijn volk op de muur de wacht houdt, terwijl het uitziet naar Zijn wederkomst en die vurig verwacht. Daarom is het zeker de hoogste tijd om uit de slaap wakker te worden: “**dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen**” (Romeinen 13:11). “**Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven**” (Hebreeën 10:37). En Hijzelf heeft gezegd: “**Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen**” (Lukas 12:37).

We hebben in deze opmerkingen aangenomen en we zullen er nu toe overgaan om uit de Schrift aan te tonen, **DAT DE KOMST VAN DE HEER JEZUS DE KENMERKENDE HOOP VAN DE VAN DE GEMEENTE IS**. Dit zou uit bijna elk boek van het Nieuwe Testament gedaan kunnen worden. We zullen voldoende citeren om duidelijk te maken dat dit buiten alle twijfel is.

Allereerst bereidde onze Heer Zelf Zijn discipelen erop voor dat ze na Zijn heengaan de verwachting van Zijn terugkomst moesten blijven houden. “**Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?** <sup>46</sup>**Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.** <sup>47</sup>**Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen**” (Mattheüs 24:45-47). Hij gaat dan verder en beschrijft de boze of slechte slaaf als iemand die zegt: “**Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg ...**” (vers 48) en geeft het oordeel aan waarin zo iemand zou vallen. De twee volgende gelijkenissen – die van de maagden waarop al is gewezen en die van de talenten – leren nadrukkelijk dezelfde les en met des te meer kracht door het feit dat de maagden die in slaap vielen en de dienstknechten die de talenten ontvingen dezelfde zijn waarmee de Heer bij Zijn terugkomst respectievelijk te maken heeft.

Hetzelfde onderwijs wordt in Markus gevonden. “Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. <sup>34</sup> Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebod de deurwachter waakzaam te zijn. <sup>35</sup> Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg, <sup>36</sup> opdat hij u niet, als hij **plotseling komt**, slapend aantreft. <sup>37</sup> En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Markus 13:33-37).

In het Evangelie naar Lukas wordt dezelfde waarheid steeds weer herhaald. We hebben al een treffende passage aangehaald (Lukas 12:35-37). We kunnen er nog aan toevoegen: “Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. <sup>13</sup> En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: **Doe daarmee zaken totdat ik terugkom**” (Lukas 9:12-13). Dan zien we, zoals in Mattheüs, hoe hij komt en de dienstknechten ondervraagt wat betreft het gebruik van het hun toevertrouwde geld (vers 15).

Eén Schriftplaats uit het Evangelie naar Johannes zal voldoende zijn. De discipelen waren in rouw gedompeld bij het vooruitzicht dat hun Heer van hen weg zou gaan. Hoe voorziet Hij nu in de toestand van hun zielen? Hij zegt: “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. <sup>2</sup> In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. <sup>3</sup> En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, **kom Ik terug** en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:1-3).

De vier Evangelieën verenigen zich dus in een duidelijk getuigenis over de wederkomst van de Heer voor de Zijnen en in de bekendmaking dat deze gebeurtenis hun hoop vormt tijdens Zijn afwezigheid. We gaan nu verder naar de Brieven.

De bewijsplaatsen in de Brieven zijn niet minder duidelijk en beslist:

“Terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus **verwacht**” (1 Korinthiërs 1:7).

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker **verwachten**, namelijk de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).

“Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, <sup>10</sup> en Zijn Zoon uit de hemelen te **verwachten**” (1 Thessalonicenzen 1:9-10).

Zie ook 1 Thessalonicenzen 2:19; 3:13; 4:15-18; 2 Thessalonicenzen 1:7; 2:1; 3:5.

“Terwijl wij **verwachten** de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2:13).

“Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem **verwachten** tot zaligheid” (Hebreeën 9:28).

Lees ook Jakobus 5:7-8; 1 Petrus 1:7, 13; 2 Petrus 3; 1 Johannes 3:2; Openbaring 3:11; 22:7, 12, 20.

Alhoewel dit maar enkele van de Schriftplaatsen zijn die zouden kunnen worden aangehaald zal men onmiddellijk zien dat dit onderwerp uitgebreid behandeld wordt in het Woord van God. En bij onderzoek zal men ontdekken dat dit zo is omdat het juist verbonden, verweven is met het wezen van het Christendom. Neem de hoop op de wederkomst van de Heer weg en u berooft het Christendom onmiddellijk van zijn ware karakter. Men kan er niet te sterk de nadruk op leggen dat het geen leer is die men naar believen verwerpen of aannemen kan, maar dat het een integrerend deel van de waarheid zelf is, verbonden met de roeping en de plaats van de gelovige, zijn verhouding tot Christus en zijn toekomstige zegen. Daarom brengt de apostel Paulus de Thessalonicers dan ook in herinnering dat ze bekeerd waren om de Zoon van God uit de hemelen te verwachten; en iedere gelovige nu wordt met hetzelfde doel bekeerd. Als men deze hoop en verwachting niet heeft is men dus onkundig met betrekking tot het deel van de gelovige is Christus.

Hieruit volgt dat de normale houding van elke gelovige is: Christus te verwachten. Ja, het gaat zelfs nog verder: iedereen die op het christelijke erf is gebracht heeft dit kenmerk, hoewel hij er zich helemaal bewust van kan zijn. Want het Woord zegt dat al de tien maagden, waarvan en vijf dwaas

waren, hun lampen opnamen en uitgingen de Bruidegom tegemoet. Hun belijdenis was dus – zelfs al hadden zij geen olie – dat ze Christus verwachtten.

Is dit de houding van de lezer? Verwacht u de komst van de Heer Jezus? Is dit de éne heerlijke hoop die uw ziel verkwikt op uw eenzame pelgrimspad? Zijn uw ogen steeds gericht op de blinkende Morgenster? Of wordt u zo in beslag genomen door de dingen van deze aarde dat u, zoals de vijf dwaze maagden, moe geworden en in slaap gevallen bent? Als dat helaas zo is, laten de woorden “Zie, Ik kom spoedig” (Openbaring 3:11) en “Zie, de Bruidegom” (Mattheüs 25:6) u uit uw slaap opwekken, juist terwijl er nog uitstel is, opdat Hij als Hij plotseling komt u niet “slappend aantreft” (Markus 13:36).

Of misschien kent u de waarheid van Zijn komst wel, maar de vraag is of u Christus werkelijk *verwacht*? Het kennen van de leer is één ding, maar het is een heel ander ding elke dag en elk uur in de hoop op de wederkomst van de Heer te leven. Als u hem verwacht dan zijn uw gevoelens helemaal geconcentreerd op Hem naar wie u uitziet; u zult gescheiden zijn van alles wat niet in overeenstemming met Zijn wil en gedachten is. U zult los zijn van alles waaraan de natuur gehecht is. En met geheel uw hart zult u kunnen antwoorden op Zijn bekendmaking van Zijn spoedige komst: “Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” (Openbaring 22:20).

---

## Lees ook:

### Over de gelijkenissen:

- De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10maagden.pdf> (Gaebelein).
- De tien maagden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/10-maagden.pdf> (uit De Morgenster)
- De gelijkenis van de talenten: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Talenten.pdf>
- De gelijkenis van de goede en de boze slaaf: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/goede-boze-slaaf.pdf>

### Over waakzaamheid:

- Wees Waakzaamheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>

### Over de imminente Opname van de Gemeente:

- Rubriek, De Opname van de Gemeente: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)