

# Geloof: wat het is en wat het niet is

Bron: <https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/faith.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en plaatje door M.V.



Een groot geloof in dun ijs.

Geloof is slechts zoveel waard als zijn object. Je kunt een enorm groot geloof hebben in dun ijs, en dan erdoor zakken en verdrinken. Je kunt een klein geloof hebben in erg dik ijs en perfect veilig zijn.

De God van onze redding is getrouw en betrouwbaar. Niemand die tot Hem komt zal uitgeworpen of afgewezen worden (Johannes 6:37). Niemand die in Hem gelooft zal ontgoocheld worden of beschaamd worden (Romeinen 10:11). Ieder die op Hem rust zal een solied fundament vinden.

Geloof op zichzelf redt niemand, maar Christus doet het. Maar geloof plaatst een persoon in de plaats waar God hem kan redden, en God zal enkel diegenen redden die geloven (1 Korintiërs 1:21). God vraagt ons nooit om ons geloof te vertrouwen; Hij vraagt ons de Redder te vertrouwen en ons tot Hem te wenden (Jesaja 45:22). Ons geloof is niets goeds tenzij het geworteld is in Hem.

Iemand vroeg eens: "Bent u die man met het grote geloof?" Hij antwoordde: "Nee, ik ben de man die een klein geloof heeft in een grote God".

Geloof werkt niet voor mijn redding maar het rust op het werk van een Ander (Romeinen 4:5). Geloof is de hand van het hart die uitreikt om Gods gave van redding te ontvangen (Efeziërs 2:8). Ik ben gered als ik geloof, maar veroordeeld als ik niet geloof (Johannes 3:18). Geloof is geen sprong in het duister; het is een sprong vanuit het duister in het heerlijke licht van het Evangelie (2 Korintiërs 4:4-6).

Waar zondige mensen hun onafhankelijkheid van God proclameren, is geloof mijn proclamatie van **afhankelijkheid**. Paulus manifesteerde zijn geloof toen hij zei: "ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is" (Handelingen 27:25). De mens van geloof is "ten volle overtuigd dat God ook machtig is te doen wat beloofd was" (Romeinen 4:21).