

De Test van het Geloof

Paul Proctor

12-7-2005

Alle Schriftaanhalingen komen uit de HSV of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Een van de vragen die mij regelmatig gesteld wordt door lezers van mijn column over de Kerk-groei beweging en zijn “nieuwe spiritualiteit” is: Hoe kon mijn vriend, mijn familielid, mijn pastor, mijn kerk (en vul maar in) op deze New Age nonsens vallen? Natuurlijk herinner ik hen er dan aan dat ongehoorzaamheid aan Gods Woord altijd het gezelschap krijgt van geestelijke blindheid; maar vermits ik al jaren deze groeiende afvalligheid heb beleefd geloof ik, door Zijn goedgunstigheid en genade, dat ik nu in staat ben om bondiger dan ooit te identificeren wat de kerk zo grotelijks heeft bevangen, bedrogen en wat haar leidt met weinig of zonder aarzeling, reservering of oppositie naar de komende éne wereldreligie.

Mogelijk de grootste uitdaging voor ons die regelmatig dit onderwerp bespreken, is de kwestie te reduceren tot de kern en ze begrijpelijker te maken; om, zo te zeggen, het complexe eenvoudig te maken voor hen die weten dat er “iets” fout loopt in de kerk maar niet echt hun vinger kunnen leggen op wat het is of waarom het alleen maar slechter gaat.

Er zijn zoveel overlappende lagen, aspecten en ingewikkeldheden aan deze afvalligheid dat het lang genoeg vasthouden van iemands aandacht om voldoende uitleg te geven, eerder een ontmoedigende taak is. En het is veel gemakkelijker christenen geïnteresseerd te houden eens dat zij het slachtoffer ervan werden of erdoor getraumatiseerd dan wanneer zij er gewoon nonchalant deel van uitmaken. Het is immers ook veel gemakkelijker iemand tot Jezus Christus te brengen die door de wereld werd gekweld dan iemand die er comfortabel bovenop zit.

O, men zou het kunnen hebben over al de stromingen en invloeden die er zijn, maar na vijf jaar van onderzoek, schrijven en persoonlijke strijd in het 21^{ste} eeuwse fenomeen, dat zoveel labels lijkt te hebben als leiders, ben ik tot de conclusie gekomen dat er fundamenteel twee dingen zijn die dat allemaal aandrijven; en geloof het of niet: het zijn precies dezelfde twee dingen die voor de val van de mens in Eden zorgden. Ik noem ze “de twee R’en”.

Ik heb ze individueel aangeraakt in vorige artikels, maar realiseerde me dat wegens hun belangrĳheid, en omdat ik recent sommige dingen las en ervoer, ze terug moeten besproken worden, opdat die wens van het beter vatten en uitleggen van deze “afvalligheid” een bijbelser startpunt zou krijgen om met anderen te bespreken.

Dit leven dat wij buiten het Paradijs leven; deze vleeselijke gevangenis die we dag na dag verdragen, wachtend op de terugkeer van en opname tot onze Heer, is, volgens mijn mening, meer dan zomaar een welverdiende bestraffing, meer dan de natuurlijke consequenties van de zonde en meer dan louter proefondervindelijke opleiding in wat goed is en kwaad; **het is de test van geloof**. Vijf jaar geleden noemde ik de kerkgroei beweging “een zifting van de heiligen” en verwees, uiteraard, naar Jezus die Simon waarschuwde dat Satan had gevraagd om hen te “ziften als tarwe”.

“En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd¹ om te ziften als de tarwe” - Lukas 22:31.

Ziet u: Eva nam van de “Boom der kennis van goed en kwaad” (Gen. 2:17) omdat zij **Resultaten** wenste en zette daarbij Gods Woord aan de kant voor haar eigen verlangens. Adam anderzijds, waarvan de Bijbel zegt dat hij “niet verleid” werd (1 Tim. 2:14), WIST wat Eva gedaan had en van de komende consequenties op haar ongehoorzaamheid. Hij werd beproefd door het verschrikkelijke dilemma van te moeten kiezen tussen de vrouw van wie hij hield en de God die hij aanbad. Adam

¹ De vertaling lijkt beter te zijn als volgt: “Satan heeft gevraagd om u te ziften als tarwe”. TR: “satanas exètèsato umas tou siniasai ós ton siton”, of letterlijk: “satan vroeg voor u te ziften als tarwe”. Satan heeft dus aan God gevraagd om hem/hen te ziften als tarwe! Vergelijk Job 1:11-12, en overdenk Spreuken 27:11.

koos er spijtig genoeg voor om Eva te volgen in zijn verlangen naar **Relatie** in plaats van Gods Woord te gehoorzamen en Hem te vertrouwen voor een oplossing.

In zijn poging het leven dat hij liefhad (zijn leven met Eva) te redden, verloor hij het. Zijn aanbidding en dienst werd gekanteld van verticaal naar horizontaal; en sinds die noodlottige dag leert en beproeft de Heer hen die Hem aanhangen, zowel individueel als collectief, om te zien of wij **WERKELIJK IN HEM GELOVEN** en gewillig zijn Hem op Zijn Woord te nemen, zelfs al kost ons dat **Resultaten** en **Relaties**, de twee R'en.

“Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren” - Johannes 21:15.

U ziet hier dat Jezus tegen Petrus zegt: Als u van Mij houdt, geef hen dan de hele Waarheid, Mijn Woord, “het Brood des levens”, zelfs wanneer dat moeilijk, verstorend of verdelend is en schade toebrengt aan uw **Resultaten** en **Relaties**, implicerend dat als u hen meer liefhebt dan Mij u daarmee de Waarheid deels of geheel tegenhoudt ten voordele van uw **Relaties**.

“Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn” - Lukas 14:26.

Wat is het leven, naast het geestelijke, anders dan een conglomeraat van **mensen** en **dingen**, die constant onze zinnen, emoties en begeerten stimuleren? En, wat doet de natuurlijke mens vanaf het moment dat hij hier op aarde arriveert, tot de tijd dat hij erin wordt begraven, anders dan proberen om zoveel als maar kan van beide te verkrijgen?

Er is absoluut niets mis met het genot van **Resultaten** en **Relaties**. Het zijn goede gaven van God. Het loopt echter mis wanneer wij deze de prioriteit geven boven Zijn Woord, wanneer wij de hele Raad Gods uithollen of tegenhouden om deze twee R'en te vermeerderen, verbeteren, bewaren en te beschermen, en wij daarbij (anders goede) dingen tussen Hem en ons in zetten. Dàn worden **Resultaten** en **Relaties** goddeloze obstakels en een vloek voor de christen en het Lichaam van Christus.

“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” - Mattheüs 6:33.

Abraham verkoos God te gehoorzamen door Izaäk te offeren alhoewel het hem iets ging kosten wat hij zo lang had verlangd, en hem was beloofd en gegeven in zijn oude dag door de Heer Zelf, namelijk nakomelingen (**Resultaat**) en de verlangde **Relatie** met een geliefde zoon.

Ook Job zag tegen een enorm verlies aan van **Resultaten** (Gods zegen van gezondheid, rijkdom en voorspoed) en **Relaties** (de vreugde van familie en vrienden), maar tot het einde bleef hij trouw aan de Heer, niettegenstaande alles wat hem werd afgenomen.

En na 120 jaar een lage en spottende generatie gewaarschuwd te hebben dat er een oordeel zou komen, zag Noach geen **Resultaten** voor al zijn inspanningen en nam afstand van een wereld van **Relaties** in zijn getrouwe dienst en gehoorzaamheid tot God.

“En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven” - Mattheüs 19:29.

Vandaag kan men gemakkelijk de deugdelijkheid en getrouwheid vaststellen van elk christen, pastor, bedienaar, prediker, leraar, evangelist, groep, kerk, organisatie of beweging, door gewoon te observeren wat het belangrijkste is voor hen. Als zij meer bezorgd zijn over **Resultaten** en **Relaties** dan het verkondigen en gehoorzamen van Gods Woord, zijn zij duidelijk gezakt in de test van het geloof, en dan blijkt dat zij aanlopen achter die dingen (op zich goede dingen, herinner u) die ons van de Heer afscheiden van bij het begin, van in Eden. Ik denk dat Jezus daarom deze waarschuwing gaf:

“Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het vinden” - Mattheüs 16:25.

Zo, als u de volgende keer door een christelijke beroemdheid wordt aangemoedigd om “relationeel te denken” en “koste wat het kost” Resultaten en Relaties te verwerven en te behouden, herinner u dan deze woorden van de Heer Jezus:

“Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel?” - Mattheüs 16:26a.

Gerelateerd artikel:

Het Bedrog van Gevoelens: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gevoelens.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm