

Wat is echt GELOOF tot eeuwig leven?

N.a.v. een vraag van een lezer. M.V. 22-5-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Vraag van een lezer:

Is het zo dat als je op wat voor manier ook gelooft en/of je bepaalde bijbelgedeelten niet bijbels uitlegt, maar je **verheerlijkt** Jezus Christus boven alles en ook **gelooft dat Hij de Zoon van God is**, dat je dan ook verantwoord bezig bent?

De sleutel tot de redding is heel simpel: GELOOF stellen in de Heer Jezus Christus. Maar let goed op, het gaat niet louter om geloven dat Christus BESTAAT, of dat Christus machtig is om dit of dat te doen, of zelfs geloven dat Hij de Zoon van God is, want de demonen geloven ook in die zin ... en zij sidderen (Jakobus 2:19). Waar geloof moet iets voortbrengen, het moet levend zijn, het moet tot goede werken leiden (Jakobus 2:20) en een geheiligd leven (1 Thessalonicenzen 4:3; Titus 1:16).

Reddend geloof gaat over onze identificatie met de Heer Jezus Christus in Zijn offer, opstanding en leven (van zonde gewassen en gered tot eeuwig leven), en eenwording met Hem door Zijn ontvangende Geest (wedergeboorte; zie Johannes 3) om voortaan Zijn wil te doen.

Dit alles gebeurt inderdaad door de sleutel van het geloof. Wij gaan via het geloof naar Christus voor redding en nieuw leven. Een nieuw leven van "blijven in Hem" (zie Johannes 15:4), het verafschuwen van zonde, en het doen van werken in, uit en tot Hem (Efeziërs 2:10). Dat is de diepere betekenis van het "eten" van Zijn vlees en het "drinken" van Zijn bloed (Johannes 6:54). Wij identificeren ons met Jezus Christus voor onze redding (positie van aanvaarding door God), en worden door Zijn Geest één met Hem (wedergeboorte) voor onze heiliging en wandel, tot eer van Hem.

Wedergeboorte is dus wel gratis (geloof, genade, geen werken om gered te worden: Efeziërs 2:8) maar allerm minst goedkoop! Het is geloven TOT iets (Efeziërs 2:10). Echte bekering is ons toevertrouwen aan Christus voor redding en een geheiligd leven - een nieuw leven in en uit Christus.

Als wij wel willen gered zijn, maar we willen ons aan Christus niet plechtig toevertrouwen voor een nieuwe, wedergeboren levenswandel, dan is ons hart niet juist en komen we niet tot Christus met juiste bedoelingen en blijven we ongeredde zondaars. En zondaars zijn per definitie verloren (Johannes 3:18). Als je niet bevrijd wilt worden van je zonde, of als je niet eens inziet dat je zondig bent, dan kan je niets aanvangen met Christus. Hij is gestorven om ons juist van alle zonde en de gevolgen ervan te verlossen! Wij gaan naar Hem om Hem te claimen, precies wegens onze zondige toestand en onze verworpen toestand. Als we zo niet tot Hem komen, kunnen we onze redding wel vergeten! Hij echter die met de juiste bedoelingen Jezus als Verlosser en Heer aanneemt (gelooft) wordt stante pede gered. Jezus zal niemand die ZO tot Hem komt afwijzen (Johannes 6:37).

Een waar bekeerd mens - een "gelovige" in Bijbelse zin - kan echter nog wel zondigen maar zal in die zonde niet blijven ... hij zal er zich van bekeren (vroeg of laat) en zal er mee naar zijn Heer gaan. Eens echt bekeerd en verzoend door het bloed van Jezus (positioneel "heilig"), ben je voor God geen "zondaar" of "slaaf van de zonde" meer, die verloren zou gaan, alhoewel je toch nog kan zondigen (1 Johannes 1:9-10). Een echt christen zal, in zijn praktische christenleven, wanneer hij een zonde begaat, zich verzoenen met zijn Heer, en dus is hij ook in praktische zin geen "zondaar" (1 Johannes 3:9) voor God.

De persoon in de lezersvraag is niet goed bezig. Hij komt niet veel verder dan het geloof van de demonen. Indien iemand Jezus verheerlijkt boven alles dan moet dat duidelijk zijn in het verlaten van een zondige levenswandel (niet langer een zondaar zijn) en het doen van Gods wil. Wie Jezus wil **verheerlijken** moet Hem **gehoorzamen**: Johannes 3:36; 14:21-24; Hand. 5:32; 1 Johannes 5:3.