

Wat is Geloof?

Pastor Larry DeBruyn, <http://guardinghisflock.com/>, 24-1-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V. Update 9-2-2010

Over de notie dat “Geloof gewoon!” alles is wat een persoon moet doen om gered te worden.

Het geloof van veel mensen in de kerk vandaag is ijl, en als het geloof *ijl* is dan is het ook *ijdel*. Zoals een van onze vrienden zegt: veel hedendaagse christenen lijken allen opgewonden te worden over opwinding (excited about excitement), en parallel met deze prikkels hebben veel belijdende christenen geloof in geloof (faith in faith). Geloofsgeloof ... in wat, mag ik vragen? Geloof zal niet hoger rijzen dan het object waarop het geplaatst wordt. En geloven in geloof komt bij mij paradoxaal over. Bijbels geloof vraagt subjecten die geloven, en een object waarin geloofd wordt.

ik geloof dat ik geloof in het geloof maar heb geen echt geloof geloof ik

Eén moderne song prijst de deugdzaamheid van geloof. De songtekst leest: “Ik geloof dat voor elke druppel regen die neervalt een bloem groeit”.^[1] Alhoewel zulke songteksten ‘upbeat’ en positief klinken, is de inhoud essentieel vals. Eén druppel regen produceert geen equivalente bloem. Liefhebbers van bloemen mogen wensen dat dit zo ware, maar het is niet zo. Dit is één voorbeeld van een romantisch maar ijl geloof.

De Bijbel prijst de deugdzaamheid van het geloof van een bepaalde vrouw: “Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verspieders met vrede had ontvangen” (Hebreeën 11:31). In het kader van de huidige verwarring over geloof moeten we eens kijken naar wat Rachabs geloof kenmerkte.

Vanuit het polytheïsme van haar Kanaänitische cultuur kwam Rachab te geloven in de ene God van Israël, de Heer Jahweh¹ God. Zoals ze beleed tegenover de twee verspieders: “want Jahweh¹, ulieder God, is een God boven in de hemel, en beneden op de aarde” (Jozua 2:11). Rachab deed afstand van haar geloof in de heidense territoriale godheden van de Kanaänieten en vertrouwde in de solitaire God van Israël, Jahweh¹ (Deuteronomium 6:4). Rachab wees polytheïsme af en verkoos monotheïsme. Zij schoof alle religieuze opties terzijde en stelde haar geloof in de ene God van Israël. “Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij er is en dat Hij beloont, wie Hem zoeken ...” (Hebreeën 11:6). Het geloof dat de Vader prijst is een geloof dat niet begint met geloof in geloof, maar met geloof in de “God boven in de hemel, en beneden op de aarde”. Dit impliceert dat geloof gelooft in Gods PERSOON.

Deugdzaam geloof gelooft ook in Gods BELOFTEN, of Zijn Woord. Rachab bevestigde tegenover de bespieders: “Ik weet, dat Jahweh¹ u dit land gegeven heeft” (Jozua 2:9). Over welk land sprak ze? Antwoord: haar eigen land. Stel u voor, zij geloofde dat God haar land kon weggeven aan ande-

¹ Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als YAHWEH of JAHWEH.

ren, aan een ander volk (zie Genesis 12:7; 13:14-18; 15:18-21; 17:6-8; 26:1-5; 28:1-4). In zekere zin veroorzaakte Rachabs geloof in Gods Woord dat zij afstand deed haar eigen eigendomsrecht!

Alhoewel de berichten haar bereikten via mondelinge overdracht geloofde Rachab ook in de grootsheid van Gods MACHT waardoor Hij Israël had bevrijd uit Egypte. “Want wij hebben gehoord”, vertelde ze, “dat de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft ...” (Jozua 2:10). Sommige christenen denken dat zij een geloof kunnen hebben dat ontdaan is van het miraculeuze. Maar zo’n geloof kan niet redden. Bijvoorbeeld: Christendom minus de miraculeuze opstanding van Jezus Christus is DOOD (zie 1 Korinthiërs 15:12-19). Reddend geloof belijdt “Jezus is Heer” en gelooft van harte “dat God Hem uit de doden heeft opgewekt” (Romeinen 10:9; vgl. Romeinen 1:4).

Tenslotte, vanuit het perspectief van de gelovige, eist waar geloof BEROUW. Thomas Scott schreef dat redelijkerwijs niet kan betwijfeld worden dat: “Rachabs geloof vergezeld ging met diep berouw over die zondige praktijken waaraan haar naam ‘Rachab de hoer’ was ontleend”. Rachab trouwde met Salmon en samen kregen zij de voorvaders van Koning David, de koninklijke familie waaruit Jezus de Messias is voortgekomen (Mattheüs 1:5). Waar geloof doet afstand van een vroegere zondige levensstijl (zie 1 Korinthiërs 6:9-11; Efeziërs 5:5; Galaten 5:21).

Waar geloof is niet “geloof in geloof” maar omarmt *de persoon, beloften en macht* van die ene en enige bijbelse God terwijl men *berouwvol* is in het aangezicht van Zijn heiligheid en gerechtigheid.

Eindnoot

[1] “I Believe!” Though performed by a number of artists, the author is unknown. Lyrics at: <http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20060828114836AAFJA4W>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm