

De geestelijke opdeling van de mensheid

Door George Zeller, Middletown Bible Church,
<https://www.middletownbiblechurch.org/bulletin%20inserts/twocamps.pdf>, augustus 2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

De hele mensheid is opgedeeld in twee kampen. Deze opdeling is duidelijk afgelijnd in de Schrift:

- Ieder is in Christus, of in Adam (1 Korinthiërs 15:22).
- Ieder is in Christus, of buiten Christus (Kolossenzen 4:5).
- Allen hebben de Zoon of niet, hebben leven of niet (1 Johannes 5:11-12).
- Iedereen op aarde is een gelovige, of een ongelovige (Johannes 3:18, 36).
- Iedereen op aarde is een rechtvaardige, of een onrechtvaardige (1 Korinthiërs 6:9-11).
- Iedereen op aarde is gerechtvaardigd, of veroordeeld (Romeinen 3:24; Johannes 3:18).
- Ieder persoon is ofwel heilig en apart gezet (1 Korinthiërs 1:2), of vuil (Openbaring 22:11).
- Allen zijn kinderen van God, of kinderen van de duivel (1 Johannes 3:10).
- Ieder individu is ofwel behouden, of verloren (1 Korinthiërs 1:18).
- Iedereen is een vrije, of in slavernij (Johannes 8:32-36).
- De keus is heel duidelijk: geloof, of ga verloren (Johannes 3:16).
- De keus is heel duidelijk: bekeer u, of kom om (Lukas 13:3, 5).
- Een minderheid is op de smalle weg naar het leven; de meerderheid is op de brede weg naar het verderf (Mattheüs 7:13-14).
- Ieder persoon heeft de Heilige Geest inwonend, of is helemaal niet van God (Romeinen 8:9).
- De zondaar is levend gemaakt in Christus, of is nog steeds in zijn zonden (Efeziërs 2:1-5).
- Iemand zijn zonden zijn vergeven, of nog steeds toegerekend (Efeziërs 1:7; Johannes 20:23).
- Ieder heeft een eindeloze hoop (Titus 1:2), of een hopeloos einde (Spreuken 11:7).
- Ieder heeft een eeuwige thuis door God toebereid, of zal komen in de pijnlijke plaats die bestemd is voor de duivel en zijn engelen (Johannes 14:3; Mattheüs 25:41).

In welk kamp bevindt u zich? **Iedereen** is uitgenodigd om deel uit te maken van het heerlijke gezelschap van de verlostten (Openbaring 22:17).