

Zij die geestelijk misleid zijn, kunnen niet langer voor zichzelf denken

door Kevin Reeves, <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=28796>, 7-9-2018

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

De geschiedenis is gevuld met verhalen van hen die voor de waarheid opkwamen, die hun leven gaven om het geloof te verdedigen dat God in hun hart had gegeven. De geschiedenis is ook gevuld met hen die deze waarheid wilden verpletteren.

In zijn subliem verslag over het Nazi-imperium, documenteert historicus William L. Shirer zeer nauwgezet de interne werkingen van een systeem dat ooit dreigde de wereld over te nemen. *The Rise and Fall of the Third Reich* van Shirer¹ is een beangstigend verslag over de effecten van geestdodende propaganda. Het eindeloze spervuur van foute, misleidende informatie vormde een ooit verslagen en versplinterd volk tot een icoon van elitarisme, hetgeen culmineerde in grauwe, waanzinwekkende dodenkampen en de koudbloedige moorden van dezen die geacht werden minderwaardige mensen te zijn.

Als getuige uit eerste hand en opponent van het Naziregime, somt Shirer voorbeelden op van conversaties met Duitse mensen en hij durfde het aan de belachelijke overheids- en mediadeclaraties van etnische, culturele en militaire superioriteit tegen te spreken. Hij werd geconfronteerd met schokkende stilte of een verbazingwekkende starende blik. Hij merkte op dat het in vraag stellen van alle zienswijzen van het Naziregime beschouwd werd als blasfemie in de hoogste graad.

Hij begon te beseffen dat het verstand van vele mensen zo misvormd was geworden dat zij niet langer in staat waren voor zichzelf te denken of alles te evalueren naar een hogere standaard.

Shirer observeerde dat met de opkomst van het nieuwe Duitse imperium, de waarheid alles was geworden wat Hitler en Goebbels zeiden dat ze was; zij waren de finale arbiters van de realiteit – geestelijk en anders.

Sommigen kunnen denken dat het extreem is om de geestelijke misleiding en controlerende tactieken binnen de kerk vandaag te vergelijken met het Naziregime en de dodenkampen, maar wij zouden ons moeten herinneren dat de kerk in Duitsland in de jaren (19)30 heel erg geleek op de kerk van heden – zij hebben een **kop-in-het-zand mentaliteit** met betrekking tot bedrog en misleiding en veranderen hun religieuze leiders in super-menselijke helden die niet verkeerd kunnen zijn.



Wellicht zijn wij niet anders dan die christenen in het Duitland van toen. We zouden onszelf niet voor de gek moeten houden en denken dat wij nooit zo misleid zouden kunnen worden als zij. De apostel Paulus gaf een waarschuwing aan christenen:

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_and_Fall_of_the_Third_Reich: “*The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany* is een boek van William L. Shirer met de chronieken van de opkomst en de val van Nazi Duitsland, vanaf de geboorte van Adolf Hitler in 1889 tot het eind van WWII in 1945”.

“Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt” (1 Korinthiërs 10:11, 12)

Ondanks dit alles is er hoop in de Heer. Hij is “getrouw en waarachtig” (Openbaring 19:11). En Hij beloofde Zijn kerk te bewaren (Mattheüs 16:18), dit ware lichaam van gelovigen dat Hij de Bruid van Christus noemt. Er is hoop.

Niettegenstande de Waarheid uitgedaagd, bespot en in de wind geslagen wordt, kunnen we er toch zeker van zijn dat ze nooit zal veranderd worden. Het Woord blijft een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105), en “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig” (Jesaja 40:8).

De Heer roept Zijn volk uit te midden van de valsheid, om Zijn waarheid aan te hangen, ongeacht wat dit kost. Laat ons reageren met vreugde en dankbaarheid, wetend dat Zijn genade genoegzaam is om ons te sterken en moed te geven.

“Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige” (Hebreeënen 13:13-14).

Lees ook:

- Beoefenen van Onderscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden.pdf>
- Over onderscheiden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding-gebrek-aan.pdf>
- Nog over onderscheiden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding.pdf>
- Over bijbelse afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm