

Geest, Ziel en Lichaam

Samengesteld door M.V., 13-3-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

De mens is een “trichotomie”, geen dichotomie. Dit wil zeggen: hij heeft niet alleen een lichaam en een ziel maar ook een geest. Sommigen menen dat geest en ziel in de Bijbel hetzelfde betekenen, maar dat klopt niet: zie Hebrëeën 4:12 en 1 Thessalonicenzen 5:23¹. Zie over de trichotomie van de mens uitvoerig dit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf>.

De ziel is het “ik”. Het is wat ik ben, mijn identiteit; het is de samentrekking van geest en vlees. Vlees is het zichtbare materiële lichaam. Geest is het onzichtbare geestelijke lichaam. Het volgende schema geeft dit weer:



De drie-eenheid van de mens

De geest nu is het onzichtbare innerlijke deel van de mens. Het lichaam is louter materie. De ziel, als de uitwendige mens, drukt zich uit met de geest en het lichaam.

De geest is onze hogere natuur en ook bedoeld om contact te leggen met God. Maar door de zondeval is de geest verdorven. Hij kan van nature geen contact meer leggen met God. En zijn vlees is enkel op het aardse, natuurlijke en de lusten gericht. De zondige mens heeft echter toch nog een zekere mate van “geweten” in zijn geest. Maar hij kan geen gemeenschap met God hebben.

Door wedergeboorte, via geloof en bekering, wordt de verbinding met God hersteld in de geest en is de mens niet gedoemd om een zondig bestaan te hebben.

Nu iets uit de bespreking van Romeinen 8: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen8.pdf> pagina 5:

Waarnemingen:

Er is maar één manier waarop de ongeredde mens kan leven. Hij is “in het vlees” en hij moet leven en wandelen “naar het vlees” (Romeinen 8:8 en vgl. vers 4). Hij is slaaf van de inwendige zonde. Deze wandel naar het vlees is beschreven in Efeziërs 2:1-3; 4:17-19.

De geredde persoon is beschreven als zijnde “in de Geest” (Romeinen 8:9). De heilige Geest woont in hem. Zijn leven wordt gedomineerd door de aanwezigheid van de Heilige Geest, en zelfs wanneer hij niet juist wandelt zal de Heilige Geest Zijn bedroefde aanwezigheid laten weten (Efeziërs 4:30).

Van het leven van een gered persoon kan niet gezegd worden dat het gedomineerd wordt door het vlees. Hij kan in zonde vallen maar hij zal niet volharden in zonde (1 Johannes 3). Door de **overtuiging** van de Geest, door **belijdenis** en indien nodig door **bestrafing** (1 Korinthiërs 11:31-32) wordt hij teruggebracht naar het pad van gehoorzaamheid. De gelovige kan op een bepaald tijdstip enige werken van het vlees manifesteren (Galaten 5:19-21) maar zijn leven zal niet gedomineerd worden door de werken van het vlees, want “wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beerven” (Galaten 5:21 en vgl. 1 Korinthiërs 6:9-11 en Efeziërs 5:5).

¹ “Mogen uw geheel oprechte **geest**, de **ziel** en het **lichaam** onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:23).

Tegelijk maakt de Bijbel duidelijk dat de ware gelovige bestuurd kan worden door het vlees. Romeinen 8 gaat hier niet over maar Romeinen 13:12-14 wel. Zie ook 1 Korinthiërs 3:1-3 en Galaten 5:16-25. Het is een verschrikkelijke abnormaliteit voor een gelovige, die “in de Geest” is, om te wandelen als de mens die “in het vlees” is, als een niet-wedergeboren mens (1 Korinthiërs 3:3) maar droevig genoeg gebeurt het.

En zie ook de tabel pagina 4:

Contrast tussen de persoon gedomineerd door het vlees en de persoon gedomineerd door de Heilige Geest - Romeinen 8:1-14:

Twee categorieën	
DE PERSOON GEDOMINEERD DOOR HET VLEES “zij die naar het vlees zijn” (Rom. 8:5)	DE PERSOON GEDOMINEERD DOOR DE GEEST “zij die naar de Geest zijn” (Rom. 8:5)
Twee domeinen	
“IN HET VLEES” (Rom. 8:8)	“IN DE GEEST” (Rom. 8:9)
Twee geestelijke toestanden	
“Die is niet van Hem” (Rom. 8:9)	Die is van Hem. (Hij is een christen)
Twee geboorten	
Uit het vlees geboren (Johannes 3:6) (Door natuurlijke geboorte)	Uit de Geest (Johannes 3:5-6) (Wij zijn in de Geest door wedergeboorte)
Twee denkrichtingen	
Bedenkt de dingen van het vlees (Rom. 8:5-7).	Bedenkt de dingen van de Geest (Rom. 8:5 en zie Kolossenzen. 3:1-2; Mattheüs 16:23).
Huidige toestand	
Dood (Rom. 8:6, geen relatie met God) Kunnen God niet behagen (Rom. 8:8)	Leven en vrede (Rom. 8:6) Leven in een dode wereld
Toekomstige toestand	
Dood (Rom. 8:13) (Zie Galaten 5:19-21)	Opstandingsleven (Rom. 8:11, 13)
Huidig bezit	
Hij heeft niet de Geest (Rom. 8:9).	Hij heeft de Geest (Rom. 8:9)
Relatie tot de Wet	
Wetteloos (Rom. 8:7) Kan zich niet onderwerpen aan de wet van God	De rechtvaardige eis van de Wet vervuld in ons (Rom. 8:4)
Relatie met God	
Een vijand (Rom. 8:7 en vergelijk Rom. 5:10)	Een zoon (Rom. 8:14, “kind” HSV)
Leiding	
Geen bovennatuurlijke leiding (Rom. 8:14)	Geleid door de Geest (Rom. 8:14)
De persoon zijn plicht	
Verplicht om naar het vlees te leven (Rom. 8:12). Hij kan niet op een andere manier leven. “Wat uit het vlees geboren is, is vlees” (Johannes 3:6). De persoon die “in het vlees” is moet leven in dat domein. Hij wordt gedomineerd door de zondige natuur die hij geërfd heeft van Adam.	Door de Geest de daden van het lichaam doden (v.13). POSITIONEEL is dit reeds gedaan (Galaten 5:24) maar NAAR DE ERVARING moet dit gedaan worden door geloof (Kolossenzen 3:5; Rom. 6:6, 11; enz.). Door geloof moet ik rekenen op wat reeds gedaan werd door Christus.

Lees nu verder:

- Bespreking van Romeinen 8 : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen8.pdf>
- Wat is een persoon?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wat-is-een-persoon.pdf>
- De Trichotomie van de mens : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Drie-universum.pdf>
- Geest, ziel en lichaam: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geest-ziel-lichaam.pdf>
- Over de Drie-eenheid : <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm