

Geen opwekking kort vóór het Vrederijk

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
door M.V.

Tot vooral jonge mensen – van YWAM; NAR; Word-Faith; Koninkrijk NU Dominionisme; etc. – wordt gezegd dat God hen zal bekrachtigen om bijzonder succesvol te zijn bij hun pogingen om de wereld te evangeliseren, voordat de Heer weer naar de aarde komt om Zijn Vrederijk op te richten.

Moeten wij dat geloven? Nee. De reden is dat dit in strijd is met het Woord van God dat ons zegt wat de geestelijke toestand van de wereld is en de staat van de belijdende kerk naarmate de wederkomst van de Heer naderbij komt. Die situatie wordt gekenmerkt door een antichristelijke geest buiten de kerk, en afvalligheid binnenin de kerk.

“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? ⁴En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. ⁵Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:3-5).

“Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid” (2 Timotheüs 3:13).

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. ⁴Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4).

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. ²En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. ³En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten” (2 Petrus 2:1-3)

Velen blijken onwetend te zijn met betrekking tot de belangrijkste toestanden en gebeurtenissen waarvan de Bijbel zegt dat ze zullen komen vóór de fysieke wederkomst van de Heer op aarde. In het bijzonder deze drie:

1) Afvalligheid

“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. ²⁹Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; ³⁰en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. ³¹Daarom: wees waakzaam ...” (Handelingen 20:28-31).

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, ² door huichelaarrij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. ³Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden” (1 Timotheüs 4:1-3).

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid” (2 Timotheüs 3:13).

“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. ⁴ Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen ... “ (Judas – het hele boek).

2) De Opname

“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. ³ En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:2-3).

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, ⁵² in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. ⁵³ Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. ⁵⁴ En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning” (1 Korinthiërs 15:51-54).

“Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, *terugbrengen* met Hem. ¹⁵ Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen be-slist niet zullen voorgaan. ¹⁶ Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. ¹⁷ Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. ¹⁸ Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:14-18).

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, ¹⁰ Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. ¹¹ Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet” (1 Thessalonicenzen 5:9-11).

3) Het koninkrijk van de Antichrist

“Openbaring 13”.

“En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. ²⁰ En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Openbaring 19:19-21).

Jeremia noemt deze tijd: “De benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7) en Daniël de 70^{ste} Jaar-week.

Daarna pas zal de Heer Zijn duizendjarige Vrederijk op aarde stichten, en niet eerder. Bestudeer de eschatologie en de profetieën hier:

- Eschatologie en Profetie: <http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie>
- Bedelingen/Dispensaties en Chronologie: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>
- Het Boek Openbaring: <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>
- Het Boek Daniël: <http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm>
- De Opname van de Gemeente: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

- De Opstanding: <http://www.verhoevenmarc.be/opstanding.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm