

Wanneer is het feest voorbij?

Er zijn veel mensen die denken dat het leven een nooit eindigend feest is. We hebben vrienden te bezoeken, plaatsen om naartoe te gaan, dingen te kopen... we zoeken constant amusement, in een streven naar geluk. Wij hebben een non-stop activiteit nodig om de leegheid vanbinnen te vullen, om te vechten tegen de verveling die ons bedreigt. Alcohol, drugs, immorele seks, geld en popmuziek zijn de meest populaire keuzes in dit nooit-eindigende feest dat 'leven' wordt genoemd.

We willen niet denken aan het feit dat dit feest eens zal eindigen, maar er is een vijand tegen al dit genot en plezier. Het is de dood. Wij hebben allen - ook u - een afspraak met de dood en de eeuwigheid. "Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel" (Hebreeën 9:27).

Ja, u hebt een door God gegeven eeuwige ziel, die in eeuwigheid ergens zal verblijven, wanneer het feest voorbij zal zijn. Wáár u de eeuwigheid zal doorbrengen kan u op dit ogenblik misschien niet interesseren. De gedachte aan een ontmoeting met een zonde-hatende heilige God is een onderwerp dat u ten koste van alles wilt vermijden. Maar, ziet u, de Schepper die u hier op aarde heeft gezet, voor Zijn doel, heeft getracht u te bereiken, maar u blijft gewoon verder feest vieren, alsof dit leven alles is wat er bestaat - alsof er geen leven is na de fysieke dood.

Er zijn dingen die God u wil zeggen, voordat u sterft, omdat van zodra uw 'feest' gedaan is het te laat zal zijn. Hij wil tot u spreken, rechtstreeks vanuit Zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel bevat alle informatie die u nodig heeft om u voor te bereiden op een leven na de dood.

Gods Woord zegt dat wij allen onzuiver zijn in Gods oog vanwege de zonde:

"Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één" (Romeinen 3:9-12).

Maar toch zal u misschien vinden dat u geen zondaar bent die de hel verdient, en misschien dat God helemaal niet bestaat? - Fout!

God is een realiteit. God is heilig en Hij haat de zonde. De zonde zorgt ervoor dat u niet bij Hem kan zijn in de eeuwige hemel. Tenzij u Gods vergiffenis kan verkrijgen voor de zonde, zult u sterven in een onzuivere, onvergeven toestand - zo zegt Gods Woord. Vanwege uw eigen keuze zult u de eeuwigheid doorbrengen in de hel, samen met alle anderen die Gods genade hebben afgewezen.

"O, dat is in orde zo - al mijn feestvrienden zullen daar ook zijn", zou u kunnen denken. Ja, zij zullen daar wellicht ook zijn, maar de dikke, donkere "buitenste duisternis" zal u van elk goddelijk licht scheiden en daar zal "gejammer en tandengeknars" zijn (zie Mattheüs 22:13).

Welke andere keus is er? Er is er een. Efeziërs 2:4-5 zegt ons iets over God wat u misschien niet weet:

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft ... met Christus levend gemaakt".

Ja, niettegenstaande u een leven geleefd hebt, verbonden met zonde en zelfzucht, ver weg van God, houdt Hij van u. En omdat Hij van u houdt, en ernaar verlangt u met Hem in de hemel te hebben, zond Hij Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus naar het afgrijselijke kruis van Golgotha, bijna 2000 jaar geleden.

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

De Heer Jezus voorzag in een betaling voor onze zondesschuld, de doodstraf, door in onze plaats Gods toorn te ondergaan op het kruis en te sterven. Wij kunnen nu Gods vergiffenis ontvangen door onszelf te zien zoals God ons ziet: als hopeloos verloren zondaars, die geen plaats met God in de hemel verdienen en kunnen hebben, want daar is geen zonde.

Zal u instemmen met God dat u een zondaar bent? Zal u geloven dat Jezus Christus voor uw zonden stierf en opstond uit de doden, zoals de Schrift zegt? (1 Korinthiërs 15:3-4).

Misschien zal u zeggen: "Ik heb teveel gefeest. Hoe kan ik weten of Jezus een zondaar zoals ik zal aannemen?" Jezus zei: "Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen" (Johannes 6:37). "Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken" (1 Timotheüs 1:15).

Doe vandaag nog beroep op de Heer Jezus Christus, belijd Hem dat u een zondaar bent, belijd uw zonden en vertrouw op Hem als uw Redder. Edele ziel, dit kan voor u misschien de laatste oproep zijn. Stel uw antwoord niet uit! "Zie, NU is het de tijd van het welbehagen, zie, NU is het de dag van het heil!" (2 Korinthiërs 6:2).

