

# Die Fundamentalistische Farizeeën!

<http://wayoflife.org/>, update 23-6-2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Christenen die de details van Gods Woord willen verdedigen, en die prediken tegen dingen waarvan zij geloven dat het dwaling is, die de Bijbelse moraal verheffen en die prediken tegen immoraliteit, die sterke bijbelse overtuigingen hebben, die worden dikwijls als “Farizeeën” gebrandmerkt.

Velen die de oecumenegeest aanhangen en mij schrijven om me te berispen omdat ik hun geliefde beweging afkeur, noemen mij een Farizeeër. Beschouw enkele voorbeelden:

“Rev. Cloud zegt ‘Onze enige autoriteit is de Bijbel’. Wat een arrogantie! ... Ik neem het er dan voor dat u de enige bent die naar de hemel gaat. Het zal daar erg eenzaam zijn. Wat een arrogantie! ... zo’n arrogantie! ... Ik vraag me af wat Mr. Cloud zo zeker maakt van zijn stuk en dat alle anderen fout zijn? Kijk naar de Farizeeën, Mr. Cloud, en kijk daarna in de spiegel!”

“U bent volgens mij het beste voorbeeld dat ik ooit gezien heb van de Farizeeër die vooraan in de Synagoge zit en dankt dat hij niet zo’n zondaar is als alle anderen”.

Henry Morris III van het “Institute for Creation Research” (ICR) spreekt ook van fundamentalistische farizeeën. In zijn commentaar op Matt. 23:13 zegt Morris:

“Het is interessant te merken dat Jezus beide groepen (farizeeën en sadduceeën) veroordeelde voor hetzelfde probleem. Maar ze waren erg verschillend in hun standpunten. De farizeeën zouden kunnen overeenkomen met de fundamentalisten in onze tijd en de sadduceeën met de liberalen. Beide kampen claimden geloof in ‘inspiratie’ en beide kampen waren trots op hun kennis van de Schrift. Hun beider dwaling was het verdraaien van Gods waarheid door interpretaties die de boodschap verduisterden - daarbij sloten zij uit ongeloof de deuren die zouden leiden naar de ‘heerlijke vrijheid van de kinderen Gods’ (Romeinen 8:21)” (Morris, “Shutting the Kingdom”, 20-3-2009, ICR website).

Een bijbelgelovig christen die ijverig is om Gods Woord te gehoorzamen tot een farizeeër labelen is een lastering, want de fout van het farizeïsme was niet hun ijver om God te gehoorzamen. Daar was het hen helemaal niet om te doen; zij ijverden veeleer om hun eigen religieus systeem op te bouwen en om over het volk te heersen.

Het is belangrijk op te merken dat Jezus de Farizeeën NIET berispte voor hun ijver in het gehoorzamen aan de details der wet: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten” (Matt. 23:23).

De Heer berispte de farizeeën niet wegens hun aandacht voor de minder gewichtige dingen van de wet. Hij berispte hen voor hun focus op de minder gewichtige dingen om de gewichtige dingen te veronachtzamen.

De bijbelgelovige fundamentalisten die ik ken veronachtzamen niet de meer gewichtige materies van het nieuwtestamentische geloof. Zij streven er eerder naar Paulus’ voorbeeld te volgen en aandacht te schenken aan “de hele raad Gods” (Hand. 20:27). Zij prediken de maagdelijke geboorte, verzoening door het vergoten bloed, opstanding en hemelvaart van Christus, rechtvaardiging door genade, de Drie-eenheid, de persoonlijkheid van de Heilige Geest en de andere “gewichtige” materies van het geloof, maar zij prediken ook kerkdiscipline (1 Kor. 5) en de beperkingen in de vrouwelijke bediening (1 Tim. 2:12; 1 Kor. 14:34) en de goddelijke orde onder mannen en vrouwen, wat zelfs hun haarstijlen raakt (1 Kor. 11:1-16) en andere dingen die minder gewichtig zijn dan redding door genade en de goddelijkheid van Jezus Christus.

We kunnen zien wat farizeïsme is in de dingen waarvoor Christus hen berispte:

- 1) Farizeïsme is het verdringen van Gods Woord door mensgemaakte tradities en daarmee het Woord Gods krachteloos te maken: “Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn” (Matt. 15:1-9).
- 2) Farizeïsme is het afwijzen van Jezus Christus: “Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door een demon bezeten was en die blind en stom was; en Hij genas hem, zodat hij die blind en stom was zowel kon spreken als zien. En heel de menigte stond versteld en zei: Is dit niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen” (Matt. 12:22-24).
- 3) Farizeïsme is het veranderen van Christus’ genade-evangelie in een werk-redding: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, tweemaal meer dan u bent” (Matt. 23:15).
- 4) Farizeïsme is eigengerechtigheid: “En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar” (Luk 18:9-12).
- 5) Farizeïsme is grove huichelarij: “Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen samengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij allereerst tegen Zijn discipelen te zeggen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij” (Lukas 12:1).

De Farizeeën lagen aan de basis van het kruisoordeel van Jezus Christus en de vervolging van de eerste christenen.

Het is een grote lastering wanneer men een Christus-liefhebbende, Bijbel-erende, Evangelie-predikende, zelfvernederende, vrede-lievende christen een Farizeeër noemt.

Ik kan niet spreken voor alle fundamentalisten, maar ik kan voor mezelf spreken. Ik stel geen vertrouwen in mijn eigen “rechtvaardigheid”. Ik weet dat ik los van Christus geen rechtvaardigheid bezit. Ik kijk op niemand neer, want ik weet dat ik elke geestelijke overwinning slechts genoten heb door de genade van Christus. Wanneer ik valse leer en zonde wil ontmaskeren, kijk ik niet neer op mensen - ik probeer eenvoudig het Woord van God te gehoorzamen.

De moderne Farizeeër zou meer verwant kunnen zijn met de Rooms-katholieke clerus, met hun sacramenteel evangelie, en hun tradities die verheven werden tot het gezagsniveau van de Schrift, en die een lange geschiedenis hebben in het vervolgen van de heiligen. Niettegenstaande worden Rooms-katholieke priesters geenszins farizeeën genoemd door de oecumenische massa. Zij blijken niet bezorgd te zijn over al die zielen die misleid werden door deze hedendaagse farizeeën.

De enige mannen waarover zij zich bezorgd tonen zijn die vreselijke oude fundamentalisten, met hun sterke bijbelse overtuigingen en hun weigering om te lachen met overtredingen. O, die saaie, oude fundamentalistische farizeeën!

### **Lees hierbij ook:**

Wat met de Liefde?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/liefde.pdf>