

Evolutionistische mythologie doorprikt

De inherente aanleg van **materie** om leven en het transcendente te **creëren** is nonsens!

M.V. 10-11-2020

Enkele bedenkingen met betrekking tot materie

- Hoe kon louter materie de Beweegreden hebben om zich te organiseren tot complex leven, zoals bv. de mens?
- Hoe kan louter materie Liefde opbrengen?
- Hoe kan louter materie Goedheid genereren?
- Hoe kan louter materie een Geweten creëren?
- Hoe kan louter materie Moraliteit creëren?
- Hoe kan louter materie Gevoelens creëren?
- Hoe kan louter materie Emoties creëren?
- Hoe kan louter materie Verstand, Intelligentie genereren?
- Hoe kan louter materie Wijsheid genereren?
- Hoe kan louter materie Blijheid en Vreugde genereren?
- Hoe kan louter materie Muziek Componeren (bv. de werken van Bach)?
- Hoe kan louter materie sowieso Creëren?
- Hoe kan louter materie Denken?
- Hoe kan louter materie Gedachten en Woorden genereren?
- Hoe kan louter materie Informatie genereren (bv. in het DNA, software)?
- Hoe kan louter materie Bewustzijn creëren (bv. over het “zijn”, “bestaan” – Descartes: “cogito ergo sum”)?
- Hoe kan louter materie Schoonheid onderscheiden en creëren?
- Hoe kon louter materie de Natuurwetten creëren (zoals ook wiskunde)?



Denk zorgvuldig!

Al deze dingen zijn geestelijk, niet stoffelijk

Met andere woorden: ze **transcenderen** materie. Daarom moet er een onstoffelijke, transcendente Ontwerper-God zijn die uiting gaf aan Zijn gedachten en beweegredenen, door middel van een doelgericht gecreëerd universum met al zijn verbluffende eigenschappen en wetmatigheden. Bovendien: waar kwam de originele materie vandaan? Uit NIETS? Uit niets wordt niets, ex nihilo nihil fit (causaliteitsbeginsel).

Het geestelijke komt niet voort uit het materiële, maar omgekeerd

Het materiële komt voort uit het geestelijke. De levende, transcendente God met Zijn gedachten en beweegredenen staat aan het BEGIN van de schepping:

“Ik ben ... het BEGIN en het Einde” – Openbaring 1:8; 3:14.

“In het BEGIN schiep God ... “ – Genesis 1:1.

Alles is door het WOORD gemaakt:

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn **door het Woord** gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is” – Johannes 1:1-3; zie ook Kolossenzen 1:15-16.

“Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is **door het Woord** van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” – Hebreëen 11:3.

“**Door het Woord** van JaHWeH is de hemel gemaakt, **door de Geest van Zijn mond** heel hun legermacht” – Psalm 33:6.

“Want **Hij spreekt** en het is er, Hij gebiedt en het staat er” – Psalm 33:9.

God sprak en alles ontstond vanuit Hem.

Hier een citaat van dr. Don Batten:

“De oorzaak van het universum moet onstoffelijk geweest zijn, want als ze stoffelijk was, zou ze onderworpen zijn aan dezelfde wetten van verval als het universum, en dan zou de oorzaak zelf een begin moeten hebben, en dan heb je hetzelfde probleem als met de cycli van geboorte en sterven van universums. Dus moet de oorzaak van het universum van onstoffelijke of geestelijke aard zijn, buiten ruimte-materie-tijd. Zo’n Oorzaak zou niet onderworpen zijn aan de wet van verval [entropie] en zou geen begin hebben. Dit wil zeggen: de Oorzaak moet eeuwige geest zijn. Bovendien zou deze ongelooflijk machtig moeten zijn – de grootte en energie die samen in het universum worden gezien spreken van die macht. Er moet een *sufficiënte* Oorzaak zijn. Dit klinkt als de God van de Bijbel voor mij, want Hij is eeuwig, almachtig en onstoffelijk (Geest). Uit <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-schiep-God.pdf>.

Velen kunnen niet geloven dat God ALLES kon maken vanaf NIETS, maar het alternatief is dat NIETS zichzelf veranderde in ALLES – hoe absurd. Maar mensen willen ALLES geloven, behalve God.

Zonder God?

Zonder God is Moraliteit niets meer dan chemisch gebruik in onze hoofden. Wij kunnen niet goed zijn zonder God. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/goedZonderGod.pdf>.

Zonder God kunnen wij nooit een eigen transcendente geest hebben, geen eigen “IK”, geen eigen BEWUSTZIJN waardoor wij kunnen beseffen dat wij bestaan.

Zonder de levende God kan geen leven ontstaan, want de Wet van Biogenese zegt dat leven enkel voort kan komen uit voorbestaand leven. Ultiem is dat leven God!

En de Wet van causaliteit leert dat alles een ultieme oorzaak heeft, en dat is God. Alle leven en materie komt voort uit het Geestelijke: de levende God, die Geest is. “God is Geest” (Johannes 4:24).

Waarom neigen intelligente mensen tot slechte wetenschap?

Omdat veel mensen, inbegrepen welgerespecteerde wetenschappers, een wereld zonder God verkiezen. Ze willen niet dat er iets bestaat boven de natuur. Zij willen geen Rechter en Wetgever over hun zielen en ze willen hun eigen weg gaan, een weg van rebellie en zonde:

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goedgevoelt” – Psalm 14:1.

Ken Ham verwoordde het zo:

“Indien alle dingen zichzelf maakten door natuurlijke processen – zonder God – dan zijn wij niet Gods bezit en dan heeft Hij niet het recht om ons te zeggen hoe wij moeten leven. In die manier van denken bestaat God niet meer, en zo is er dan ook geen absolute grond van moraliteit. Zonder God zijn alle concepten van goed en fout slechts een kwestie van opinie. En zonder een basis voor moraliteit bestaat er niet zoiets als zonde. En geen zonde betekent dat er geen goddelijk oordeel te vrezen valt en dat er ook geen behoefte is aan een Redder, Jezus Christus”.

Evolutie is het opium voor atheïsten, want het wil Gods bestaan overbodig maken. Atheïsme is het troostende waanidee voor mensen die niet kunnen omgaan met de realiteit van Gods bestaan. Zij hebben God niet nodig – zij hebben de evolutieleer die zij “wetenschap” noemen, maar die in feite louter filosofie is, en nog eerder krankzinnigheid. Maar deze filosofie biedt geen oplossing voor moraliteit, en zeker niet voor de DOOD dat door de rebelse mens in de wereld kwam.

Nog een citaat van T.I. Miller:

Darwinisme wordt aangewend om het bijbelse verslag van de schepping van de mens, en vooral de zondeval van de mens, te ontkennen. De erfzonde die van Adam doorgegeven is aan de hele mensheid, werd afgewezen. De nood aan een verlosser afgewezen. Van daar kwam het idee dat alle mensen fundamenteel goed zijn, en dat slecht gedrag aangeleerd gedrag is. Daarom kunnen mens en maatschappij zich vervolmaken. Zij willen een verbeterde wereld, zolang God niet in beeld komt. Maar herleid zijnde tot sterrenstof en een accident van de natuur, laat hen achter met een enorm geestelijk vacuüm in hun zielen. Gods bestuur over hen afwijzend, is het geen verrassing dat zij een aantal van Satans geestelijke misleidingen zouden willen omarmen. Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evolutie-van-evolutie.pdf>.

Consequenties van wat wij aannemen als waarheid

Als EVOLUTIE waar is (volgens haar leidende prominenten, van Darwin tot Dawkins), dan:

- Zijn wij gekomen van niets. Wie ben ik & wat ben ik waard? Niemand & niets.
- Is er geen ultieme betekenis of doel in het leven. Waar kom ik vandaan? Uit een kosmische ontploffing. Waarom ben ik hier? Geen doel.
- Gaan wij naar niets als we sterven. Gerecycleerd tot vuiligheid.

Als bijbelse SCHEPPING waar is, dan:

- Zijn wij geschapen. God kende mij voordat ik was gevormd in de baarmoeder – Psalm 139:16. Geschapen naar Gods beeld, en daardoor waardevol – Jakobus 3:9; Psalm 8:4-9.
- Is er betekenis en doel in het leven. Ik kom voort uit Gods wil en verlangen, met als doel eeuwige gemeenschap met God.
- Bepalen de beslissingen die wij in dit leven maken waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Het is Gods verlangen om mensen naar de hemel te brengen als ze sterven, niet dat ze verloren zouden gaan – 1 Timotheüs 2:4, 6.¹

Ben ik geschapen naar het beeld van God, of ben ik louter een kosmisch accident? Uw antwoord zal bepalen welke vrucht u voortbrengt.

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” – Romeinen 1: 20-22.

¹ Zie verder <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Levende

God met beweegredenen en bevelende **woorden** in het BEGIN

“In het BEGIN schiep God...”:
Genesis 1:1

“Want Hij **spreekt** en het is er”:
Psalm 33:6, 9

“Alles is door het **Woord** gemaakt”:
Joh. 1:1-3; Kol. 1:15-16; Heb. 11:3

“Ik ben...het BEGIN”: Op. 1:8; 3:14



Leven op aarde

Wet van biogenese:
Leven komt enkel voort uit voorbestaand leven.

Wet van causaliteit :
Alles heeft een Ultieme Oorzaak .

Enkel het Scheppingsmodel voldoet aan de Natuurwetten, Evolutie niet!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>