

Beste vriend ...

Ik heb goed nieuws voor u. Het is heel goed nieuws. Het heeft de zielen van miljoenen mensen gezegend, doorheen de eeuwen. Het is: “ik verkondig u grote blijdschap” (Lukas 2:10). Het kan van onschatbare waarde zijn voor u. Ik wil u uitnodigen om over het Goede Nieuws te lezen met veel aandacht.

Maar als ernstige dienaar van de Heer, moet ik u meteen ook enig slecht nieuws vertellen. Wij kunnen het Goede Nieuws niet ten volle appreciëren tenzij we het slechte nieuws begrijpen.

De Almachtige God is rechtvaardig. Hij is heilig (afgescheiden van het kwaad). Hij heeft aan de mensheid Zijn gerechtigheid en heilige Wet onthuld.

Het slechte nieuws is, dat wij allen, zonder enige uitzondering, Gods Wet overtreden hebben, gefaald hebben naar haar eisen te leven. Wij hebben de Wet overtreden in woorden, gedachten en daden.

Wij hebben gezondigd tegen God: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).

Maar erger nog: God zal zonde niet tolereren. “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23), en dat betekent afscheiding van God in alle eeuwigheid”

En, om de vreselijke climax nog te completeren: wij kunnen onszelf niet redden uit onze netelige situatie.

Ons karakter zal ons niet redden. Ons gedrag zal ons niet redden. Onze wilskracht zal ons niet redden. Ook ons kerklidmaatschap zal ons niet redden.

Wij hebben wanhopig een Redder nodig.

En nu het Goede Nieuws (dit is de betekenis van het woord Evangelie). Het is waar dat God absoluut rechtvaardig en heilig is. Maar Hij is ook liefdevol, zacht, genadig en vol medegevoel. Hij heeft de mensheid, die Hij gemaakt heeft, lief met een oneindige en teergevoelige liefde. Die liefde is zo groot dat Hij tussenbeide kwam in de menselijke geschiedenis, en ons de Redder zond die wij nodig hebben.

Wie is die Redder, deze wonderlijke liefdegave van God de Vader? Hij is Jezus Christus, de eeuwige gezegende Zoon van de levende God. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Wat een fantastisch Goed Nieuws is dit!

En wat was nu specifiek het probleem van onze zonde en hoe werd de daaruit resulterende dood opgelost?

De Bijbel is glashelder. Laten we zijn boodschap horen met een nederig en dankbaar hart. Laat ons acht slaan op zijn plechtige waarschuwingen en genadige uitnodiging. Laten we ons gewillig onderwerpen aan zijn duidelijke, fascinerende aanmaningen.

Dit is wat onze Heer Jezus deed voor verloren zondaars. Dit is inderdaad Goed Nieuws. Hij, de zondeloze Zoon van God, droeg Zelf de schuld en schande van onze zonden. “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24). Dit deed Hij op het kruis van Golgotha. Paulus schreef: “dat Christus gestorven is voor onze zonden” en “dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiërs 15:3, 4).

De profeet Jesaja schrijft welsprekend: “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:5).

De *gerechtigheid* van God werd onthuld in het verdicht van de dood. De *liefde* van God werd onthuld doordat de dood werd ondergaan, niet door zondaars die ze verdienden, maar door Zijn geliefde Zoon.



Wat is dan mijn voorrecht en plicht? Ik moet mijn nood aan een Redder erkennen. Ik moet me realiseren dat ik van nature een verloren zondaar ben, en dat ik mijn hart moet buigen in liefhebbende toewijding en oprecht geloof voor de Heer Jezus Christus, die mijn ziel liefheeft.

Met mijn hele wezen, mijn verstand, gevoel en wil, Moet ik Hem vertrouwen als mijn eigen persoonlijke Redder – als Degene die Zijn kostbaar bloed uitstortte op het kruis, opdat ik gereinigd zou worden, vergeven en geaccepteerd als rechtvaardig in Gods ogen.

“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden ...” (Handelingen 16:31): gered uit de schuld en de straf van de zonde, wedergeboren in Gods familie (Johannes 3:3) en verlost door het bloed van het Lam van God (1 Petrus 1:18-19).

Dit is Gods reddingsplan. Zij die dit plan gaarne aannemen en Christus ontvangen als hun Redder, hebben eeuwig leven (Johannes 3:16). Hun voeten staan op de koninklijke hoofdweg van zegen die hen naar de hemel leidt, hun eeuwige thuis.

Zij die hun Redder afwijzen – en hoe hoop ik dat u zich niet in deze groep bevindt – zullen bezocht worden door de toorn van God.

Wie vertelde ons dit? De geliefde apostel Johannes. Hij gaf ons een plechtige waarschuwing: “Wie in de Zoon gelooft, *heeft* eeuwig leven” (Johannes 3:36a). Is dat niet fantastisch? Vertrouw met geheel uw hart op Jezus Christus als uw Redder en u komt onmiddellijk in het eeuwige leven, om nooit meer afgescheiden te worden van de Heer die u liefheeft.

Maar lees alstublieft ook de rest van Johannes 3:36: “maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God *blijft* op hem”.

De toorn van God. Wat een tragedie! Wat een bezoek van oordeel! Wat een onherstelbaar verlies!

Laten we God geloven. Laten we Hem nemen op Zijn Woord. Laten we onze onsterfelijke bestemming claimen op basis van het volbrachte werk van Christus voor ons.

Als onze harten nederig en ontvankelijk zijn, als wij ons keren tot de Heer Jezus Christus in reddend geloof, zal ons eeuwige aandeel een eeuwige vreugde zijn in Zijn aanwezigheid.

Wat is uw antwoord op de genadige oproep van Gods Zoon? Ik hoop dat het een blijmoedige, positieve, oprechte, volwassen bevestiging van geloof is. Ik wil u dringend verzoeken uw vertrouwen te stellen op Christus als uw Redder, en u erin te verheugen dat uw zonden vergeven zijn ter wille van de Heer Jezus, en het gezelschap te zoeken van de verlostten.

Charles J. Woodbridge, Ph.D. (1902–1995)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm