

Wat stuurt ons christelijke leven: Ervaringen of de Schrift?

M.V., 18-6-2022. Update 4-9-2023 (uitbr.)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Ervaringen óf Schrift

Weinigen lijken in te zien dat ervaringen en buitenbijbelse ingevingen bij sommigen al te veel hun Schriftuitleg beïnvloeden. Het behoren echter niet de ervaringen te zijn die de Schrift uitleggen, maar omgekeerd: de Schrift moet de ervaringen uitleggen. Alles moet door het filter gaan van de Schrift, de ultieme en genoegzame gezagsbron van waarheid: Sola Scriptura. De Heilige Geest zal ons niets openbaren wat boven of buiten de Schrift gaat. De duivel doet dat echter wel ... en de zovelen zijn in zijn val getrapt.

De dwaling van “Alle waarheid [*uit welke bron ook*] is Gods waarheid” heeft al velen als slachtoffer meegevoerd op de weg van de duivel. Wij moeten goed onderscheid maken tussen de door ons gegeven en verleende Waarheid, de Schrift, en alle geestelijke openbaring en kennis die daarbuiten valt. Dat laatste is buitenbijbelse en daarom ònbijbelse èn verboden openbaring.

Denk aan de verleidelijke slang bij Eva in Eden:

“God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, **uw ogen geopend** zullen worden en dat **u als God** zult zijn, **goed en kwaad kennend**. En de vrouw zag ... een boom die begerenswaardig was om er **verstandig** door te worden” (Genesis 3:5-6).

Als er dan geestelijke openbaring of ervaring of kennis is die ons in de Schrift niet wordt geleerd of geopenbaard, dan hebben wij daar niet naar te luisteren. Als getrouwe christenen luisteren wij niet naar menselijke of demonisch geïnspireerde filosofieën (Kolossenzen 2:8). Wij luisteren niet naar occulte openbaringen (Handelingen 19:18). Wij luisteren evenmin naar de fantasieën en demonische ingevingen die vooral via de ervaringsgerichte charismaten en pinksters tot ons komen.

Veel mensen redeneren zo: “Deze schrijver zegt precies wat ikzelf heb ervaren, DUS is dat waar, DUS moet de Schrift daar naartoe verklaard worden”. En als je dat zo WILT dan lukt je dat nog aardig ook. Maar dat is geen Schrift-*verklaring* maar Schrift-*inleg*.

Paulus: “dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat” (1 Korinthiërs 4:6).
Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>.

De Schrift is genoegzaam. Wij hebben geen ervaringen nodig, 2 Timotheüs 3:16-17:

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, ¹⁷ opdat de mens die God toebehoort, **volmaakt** zou zijn, tot elk goed werk **volkomen** toegerust”

Alles is bovendien besloten onder het GELOOF, geen ervaren – zie hierna:

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het GELOOF

Geloof is geen ervaren, en het steunt niet op tekenen, visioenen, dromen of ervaringen.

In Romeinen 1:17 staat: “Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven [citaat Habakuk 2:4]”. En: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebreeën 10:38). En: “Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29). En: “want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7).

De uitdrukking in Romeinen 1:17, “Uit geloof tot geloof”, wil zeggen: **uit** geloof worden wij bekeerd **tot** een praktische levenswandel in geloof.

- Teksten: Romeinen 1:17 → Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17; 2 Korinthiërs 5:7; Hebreëën 10:38; 11:1, 6.

- Voorbeelden van gelovige mensen: Mattheüs 8:10; Johannes 4:50; 1 Petrus 1:8!

Lees veel meer over “God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het Geloof en de Schrift”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/besloten-onder-het-geloof.pdf>.

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks?:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/het-geloof.pdf>.

En voor wie het nog niet weet: de Heer Jezus KAN NIET GEZIEN worden: “... omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien” (Johannes 16:10). Sommigen hebben echter de valse ervaring gehad dat zij Jezus of de hemel hebben gezien!

Lees veel meer onder de rubriek “Jezus gezien / Hemel gezien”:

<http://www.verhoevenmarc.be/#hemelgezien>.

Laat u niet misleiden door sommigen die “God ervaren” promoten

- Rubriek “Henry Blackaby en God ervaren”:
http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#blackaby
- “De Problemen met “Persoonlijke woorden van God”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/persoonlijkeWoordenVanGod.pdf>
- “God ervaren”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GodErvaren.pdf>
- “Gegarandeerd Gods stem horen”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GodsStem-MarkVirkler.pdf>
- “Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>
- Rubriek “Bijkomende openbaring, Gods stem horen, God ervaren”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#bijkomende-openbaring>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm