

Er is een verschil

M. H. Reynolds, Jr., www.feasite.org/node/330, 6-10-2010

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

De heersende filosofie van de wereld vandaag is dat het voor iedereen tijd is om de leerstellige en theologische verschillen te vergeten en samen te werken ten goede van de mensheid. Echter, dit is Satans filosofie en exact het tegengestelde van wat God beveelt in Zijn Woord, de Bijbel. In deze crisisdagen zoeken mensen oplossingen voor hun zich opstapelende problemen op basis van menselijke wijsheid, niet Gods wijsheid. Wat een vergissing en tragedie is dit! In deze dagen waarin de satanische filosofie van “vergeet alle verschillen” zo populair is moeten we nooit vergeten dat God deze verschillen die begrepen en gehandhaafd moeten worden duidelijk afbakent, om een zekere ramp te vermijden.

In Jesaja 55:8-9 zegt God: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”. In Ezechiël 22:26 berispt God streng de religieuze leiders van die dagen omdat “Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt”. In onze dagen waarin de meeste religieuze en politieke leiders Gods raad afwijzen, is het tijd eraan te herinneren dat deze boze wegen zeker zullen gevolgd worden door tragische consequenties, want God zegt: “De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld zijn en gevangen worden. Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?”

Bedrogen religieuze leiders in onze dagen zeggen: “Laten we waarheid zoeken waar die ook maar gevonden kan worden”. Zij willen dat de leiders van alle religies samenkomen om de “waarheden” die elkeen naar veronderstelling heeft gevonden, bijeen te brengen in hun eigen religieuze tradities. Met deze onschriftuurlijke inspanning brengen zulke misleiders niet enkel belijdende “christenen” samen van allerlei soorten - evangelicals, pentecostals, charismaten, oecumenisten, rooms-katholieken, enz. - maar ook niet-christelijke joden en heidense religies zoals moslims, hindoes, boeddhisten, sikhs, indianen, enz.

De Bijbel zegt: “Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn” (Jesaja 8:20). Zij die Gods Woord gehoorzamen en verlangen het te gehoorzamen zullen niet enkel weigeren te participeren met hen die in duisternis wandelen (althoewel zij beweren het licht te zoeken) maar ze zullen hen en anderen waarschuwen over de consequenties van hun ongehoorzaamheid. God zegt: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 14:12).

Het is essentieel het volgende te erkennen:

Er is een onmetelijk verschil tussen een alheilige God en zondige mensen. Jesaja 6:3 zegt: “Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”. Contrasteer dit tegen Psalm 39:6b: “immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid” (SV1977).

Er is een onmetelijk verschil tussen Christus en de duivel. Toen Jezus Christus de leraren in Zijn dagen berispte, zei Hij: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8:44). In contrast hiermee zei Jezus in Johannes 14:6: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Er is een onmetelijk verschil tussen de Heilige Geest en valse geesten. In Johannes 16:13 zei Jezus: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de

waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen”. In contrast hiermee worden de geliefden van de Heer onderricht: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1). Wat een verschil!

Waar vandaag de duivel zijn “mengmeester”-filosofie zo populair is, moeten ware gelovigen bijzonder voorzichtig zijn om deze verschillen die God heeft afgebakend te onderscheiden en te handhaven. Met de toenemende druk op getrouwe gelovigen tot compromis (zogezegd om Gods werk niet te hinderen in deze laatste dagen), en met charismaten die nieuwe ketterijen zoeken te promoten (die aantrekkelijk gepresenteerd worden aan niet-onderscheidende gelovigen als “nieuwe winden van de Heilige Geest” maar in feite gegenereerd door valse geesten), is het duidelijk dat Satan en zijn “engelen van het licht” overuren kloppen om te bedriegen. Dit moet ontmaskerd en tegengestaan worden in de kracht van de Heer. God geeft Zijn getrouwen de volgende verzekering: “Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten” (Jesaja 59:19b). Wat een bemoediging!

In Zijn Woord bakent God vele andere onveranderlijke en eeuwige verschillen af. **Er is een verschil tussen:**

Waarheid en leugen,
Juist en fout,
Goed en slecht,
Gerechtigheid en zonde,
Geloof en ongeloof,
Leven en dood,
Gered en verloren,
Gelovigen en ongelovigen,
Genade en werken,
Hemels en aards,
Geestelijk en vleselijk,
Eeuwig en tijdelijk,
Overwinning en nederlaag,
Schepping en evolutie,
Engelen en demonen,
Vrede en oorlog,
Vreugde en verdriet,
Eenvoud en complexiteit,
Liefde en haat,
Hoop en wanhoop,
Zegen en vloek,
Wakker en slapen,
Winnen en verliezen,
Vol en leeg,
Recht en krom,
Moreel en immoreel,
Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid,
Kennissen en onwetendheid,
Sterkte en zwakheid,
Nabij en ver,
Eenvoud en praal
Dapperheid en lafheid,
Glad en ruw,
Vrijgevigheid en vrekigheid,
Nederigheid en trots,
Vrijheid en slavernij,
Oprechtheid en hypocrisie,
Fundamentalisme en liberalisme....

Als we falen deze en andere Schriftuurlijke verschillen te observeren en te erkennen, betekent dit dat wij in hoge mate bijdragen aan de verwarring en onzekerheden die gelovigen vandaag teisteren. Allen die erin falen aandacht te schenken aan Gods waarschuwingen betreffende deze verschillen, en die weigeren zich af te scheiden van wat God verklaart onheilig en onrechtschapen te zijn, zullen een bijzondere relatie met hun Heer missen. Vandaag wordt bijbelse afscheiding wijd en zijd veracht en belachelijk gemaakt, maar bemerk zorgvuldig 2 Korinthiërs 6:14-18:

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? ¹⁵ En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? ¹⁶ Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. ¹⁷ Ga daarom **uit hun midden weg en zonder u af**, zegt de Heere, en **raak het onreine niet aan**, en **Ik zal u aannemen**, ¹⁸ en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”.¹

Hier beveelt God dat wij ons zouden afzonderen/afschieden en belooft dat wij zegen zullen ontvangen indien wij Hem eenvoudig gehoorzamen.

Bijbelse afscheiding is niet populair. Ze wordt bespot en veracht door de meesten. Maar, Gods gebod zegt: “ga ... uit hun midden weg”, “zonder u af”, en “raak het onreine niet aan”. Enkel dan zal de Heer in staat zijn hulp te verlenen aan Zijn kinderen, en hen te gebruiken zoals Hij verlangt te doen. Afgescheiden gelovigen moeten zich niet beklagen, maar moeten een bezorgdheid voelen voor hen die veeleer mensen gehoorzamen dan God. Moge wij trouw zijn in het erkennen van de verschillen die beschreven en gedefinieerd worden door God in Zijn wonderlijk Woord.

Lees over het bijbelse principe van afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Zie ook 2 Timotheüs 2:19-21: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. ²⁰ Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. ²¹ Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt”.