

Liberale Emerging leiders omarmen Evolutionaire Spiritualiteit

Friday Church News Notes, 31 december 2010

<http://wayoflife.org/files/11d286078fd8e49d58ffe29111a8ea45-704.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



'Reverend' Michael Dowd met de sticker op zijn reiswagen (+ lach der dwazen)

Er is een groeiende beweging die streeft naar de integratie van evolutieleer en religie. De meeste rooms-katholieken, de paus inbegrepen, houden vast aan een theïstische evolutionaire zienswijze, en die is erg populair onder new agers.

Door de ontdekking van de complexiteit van de levende cel, door de moderne microbiologie, is het in toenemende mate duidelijk geworden dat er een of andere “God” betrokken was bij het leven, maar omdat mensen zich niet willen onderwerpen aan de heilige God van de Bijbel, werden zij ertoe gedwongen zelf een god te creëren, naar hun eigen uitvinding.

In feite hebben de meeste “christenen” in Amerika al een afgod aangenomen in plaats van de ware en levende God. Velen aanbidden de niet-oordelende god zoals je die vindt in *The Shack* (NL: *De Uitnodiging*), en velen aanbidden de mythische god van de evolutietheorie.

Van 4 december tot 14 januari modereert “evolutionair evangelist” Michael Dowd¹ een internet seminar met een live panel van “prééminente² christenen op de leading edge³ van wetenschap en religie” om theïstische evolutie te promoten (“Emergent Church Leaders Promote Evolutionary Spirituality” –

<http://www.crosstalkblog.com/2010/12/emergent-church-leaders-promote-evolutionary-spirituality/> – CrosstalkBlog, 23-12-2010).

Dowd, die het land doorkruist met “het evangelie van miljarden jaren”, heeft een sticker op zijn reiswagen met daarop Jezus- en Darwinvissen die elkaar kussen. Het is een valse Jezus, uiteraard, want de Christus van de Bijbel waarmerkte Genesis 1-11 als letterlijke geschiedenis - zie bv. Mattheüs 19:4-5; 23:35; Markus 13:19; Lukas 11:50-51; 17:26-32.

¹ Michael Dowd is de auteur van de bestseller: *Thank God for Evolution: How the Marriage of Science and Religion Will Transform Your Life and Our World* (Plume: 2009), dat onderschreven werd door 6 Nobellaureaten en andere wetenschappelijke uitblinkers, inbegrepen notoire sceptici, en door religieuze leiders uit het hele spectrum.
<http://evolutionarychristianity.com/blog/live-seminars/>

² Prééminent: voornaam(st).

³ Leading edge: (technologische) voorsprong.

Dowd zegt dat de evolutieer de plaats is waar “mystieke geloven en meetbare realiteit met elkaar in aanvaring komen”. Deze “mystieke geloven” worden naar veronderstelling gevonden in de Bijbel, terwijl met “meetbare realiteit” evolutionaire wetenschap wordt bedoeld.

De waarheid is precies het tegenovergestelde.

Onder de 38 “katholieken, protestanten, evangelischen, pentecostals en progressieven” die met Dowd meegaan, zitten er emerging church⁴ leiders zoals Sally Morgenthaler, Spencer Burke, Doug Pagitt, en Brian McLaren.

Wij hebben het ongeloof van deze personen besproken in ons boek *What Is the Emerging Church?*

Twee andere leden van Dowds evolutionaire spiritualiteit zijn Matthew Fox, die zo afschuwelijk is in zijn new age theologie dat hij eigenlijk uit de katholieke kerk werd getrapt (zie ons boek *The New Age Tower of Babel*), en John Spong, gepensioneerd episcopaaals bisschop en aartsketter die de maagdelijke geboorte, de bloedverzoening, de lichamelijke opstanding en hemelvaart van Jezus Christus ontkent.

In feite vormt het bestaan in onze dagen van deze “prééminente christenen” het onweerlegbaar bewijs van de goddelijke inspiratie van de Schrift, want de Schrift beschreef hen in een 2000-jaar oude profetie:

“Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf. 2 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen” (2 Petrus 2:1-2).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ De “emerging church movement” is een christelijke beweging die eind 20e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar gestreefd wordt het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur. De term is een overkoepelend begrip voor een grote diversiteit aan nieuwe - dikwijls experimentele - vormen van missionair kerk-zijn in een postmoderne cultuur. Er bestaat tot op heden geen Nederlandstalig algemeen gebruikt equivalent voor de term “emerging church”, alhoewel men in de literatuur soms de letterlijke vertaling “opkomende kerk” kan aantreffen, en dus kan beter de Engelse term gehandhaafd blijven. In het Engelse woord “emerging” vinden we twee belangrijke verwante termen: emergence (het opkomen, te voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Om de beweging te typeren wordt meestal de term “emerging church” (opkomende kerk) gebruikt, zoals reeds besproken, maar ook “emergent church” (zich vrijmakende kerk).