

Terug naar Rome

Roger Oakland, www.understandthetimes.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Lees de eerder verschenen verwante publicaties:

De 'Emerging Church'¹: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf>

Hoe merken we dat de 'Opkomende Kerk'¹ in onze kerk Opkomt?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch2.pdf>

De afgelopen jaren heb ik artikels geschreven en radioprogramma's geproduceerd in een poging bij evangelische christenen erop aan te dringen wakker te worden en het licht te zien. Veel bijbelgelovige christenen die eens bezorgd waren over valse leer en afvalligheid lijken hun passie voor de waarheid verloren te hebben en bezitten weinig onderscheidingsvermogen. In plaats van stevig te staan tegen onbijbelse ideeën en ervaringen, promoten zij die nu.

Terwijl wij in de mogelijkheid waren om aan te tonen dat de beweging van de Emerging Church¹ (Opkomende Kerk) duidelijk een nieuwe weg is naar de Rooms-katholieke kerk, lijkt het erop dat steeds minder belijdende christenen bezorgd zijn. Er ligt een grote duisternis over de belijdende kerk, te vergelijken met een lawine die een berg afraast en alles vernietigt op zijn flanken. Elke dag weer worden nietsvermoedende slachtoffers neergemaaid en bedolven.

In een poging een volgende alarmkreet te laten horen, ga ik een aantal citaten weergeven vanuit een boek met de titel *The Road to Rome: Modern Journeys to the Catholic Church*² [1]. Het boek werd geschreven door 16 verschillende medewerkers die zich bekeerden tot het Rooms-katholicisme. De redacteur is Dwight Longenecker, een voormalig evangelisch protestant. Volgens zijn biografie:

Dwight Longenecker groeide op in een evangelisch gezin in de VSA en ging naar de fundamentalistische Bob Jones Universiteit. Hij kwam naar Engeland in 1979 om theologie te studeren te Oxford en werd nadien gewijd in de Anglicaanse bediening - diende als hulppredikant, kapelaan in Cambridge en daarna als dominee op het Eiland Wight. Hij en zijn vrouw werden in 1995 opgenomen in de Katholieke Kerk en hij werkt nu als "district organizer" voor de St. Barnabas Society en als freelance schrijver en presentator. [2]

Op de achterflap wordt de volgende verklaring gegeven over de inhoud van het boek:

Deze collectie van bekeringsverhalen vertelt hoe voormalige baptisten, presbyterianen, leger des heils officiers, Plymouth brethren, new age gelovigen en evangelische anglicanen, allen hun weg gegaan zijn op het pad naar Rome. [3]

Een volgende verklaring op de achterflap geeft meer informatie over de reden waarom het boek werd gepubliceerd:

¹ Engels: *Emerging Church*. "De **emerging church movement** is een christelijke beweging die opkwam eind 20ste en begin 21ste eeuw, waarbinnen ernaar wordt gestreefd om het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur in navolging van Jezus Christus. Er bestaat tot op heden geen Nederlandstalige algemeen gebruikte equivalent voor de term 'emerging church', alhoewel men in de literatuur de letterlijke vertaling 'opkomende kerk' kan aantreffen ..." (Wikipedia NL).

"De **emerging of emergent church movement** (VS) is een controversiële, 21^{ste} eeuwse christelijke beweging die in het bijzonder de onkerkelijken tracht te engageren die leven in postmoderne en postkoloniale culturen. Proponenten noemen de beweging een "emerging conversation" (opkomende conversatie) ... Verhalende presentaties van het geloof en de Bijbel, zowel als het gebruik van multimedia, internet en weblogs zijn populair bij deze predominant jongere generatie christenen. De nadruk op dialoog staat een genereuze openheid toe naar een pluraliteit van bijbelinterpretatie, met vermindering van een dogmatische interpretatie en theologie ..." (Wikipedia ENG).

² Vert.: *De weg naar Rome: Moderne uitstappen naar de Katholieke Kerk*.

Bij de voorstelling van de nieuwe golf bekeerlingen werpt *The Path to Rome* een glimp op een reële toekomst voor de kerk. In het derde millennium zullen katholicisme, evangelicalisme en orthodoxie in toenemende mate convergeren³. Uit dit boek komt een visie naar voor waarin culturele, nationale en leerstellige controverses in toenemende mate irrelevant worden. Als dan het tijdperk van reformatie tot zijn einde komt en het millennium van verdeling de weg baant voor een “Tweede Lente”, kan de Kerk opnieuw met een verenigde stem spreken. [4]



Dit idee dat er een “Tweede Lente” (of zoals sommigen het noemen, een “Tweede Pinksteren”) staat aan te breken is fascinerend in het licht van de bijbelse profetie. Kadert dit niet in de grote zinsbegoocheling die de wereld zal overvallen in de naam van Christus? Hier zou veel meer aandacht aan moeten besteed worden!

Links: Nicky Gumbel (vader van de Alpha-cursus) bij de vorige paus. Titel bovenaan: “As denominations work closer together, Nicky Gumbel goes to Rome” - March-June 2004 *Alpha News*.

Een nieuw soort Christendom

Het is de laatste enkele jaren verbazingwekkend te zien hoe de grote meerderheid van de kerken, die eens evangelisch waren, zich nu gestaag bewegen naar oecumenische eenheid met Rome. Er was een tijd dat evangelische christenen aanvoelden wat Rooms-katholicisme tot Rooms-katholicisme maakt. Vandaag niet meer. De Emerging Church beweging, samen met het idee dat er eenheid moet komen tegen elke prijs, heeft de deur geopend voor een wereldomvattende oecumenische beweging die geen bijbelse grenzen kent.

Een verklaring door Longenecker, een bekeerling tot het katholicisme maar evangelisch opgegroeid en nu de redacteur van *The Path to Rome: Modern Journeys to the Roman Catholic Church*, zal u helpen samen te vatten wat er in de laatste paar decennia is gebeurd:

Terwijl het evangelicalisme en katholicisme traditionele vijanden waren, zijn er vele tekenen aan beide kanten van de oceaan dat er een significante verandering gaande is in beide gemeenschappen. Oude grenzen verdwijnen, oude vooroordelen sterven uit en oude leerstellige disputen lijken in toenemende mate irrelevant te worden. Samen erkennen evangelicals en katholieken een gedeelde sociale bezorgdheid. [5]

Wat Longenecker hier zei is waar. Samenwerken voor een gemeenschappelijke sociale zaak is het spandoek geworden dat vele evangelische protestanten samengebracht heeft bij Rome. Leerstellige verschillen met betrekking tot de redding werden vergeten om politieke allianties te vormen en programma's op te stellen die beloven van de aarde een betere plaats te maken om in de toekomst op te leven.

Longenecker wijst er ook accuraat op dat het huidige oecumenische fenomeen grotendeels het resultaat is van een plan dat oorspronkelijk uit Rome komt en bekrachtigd werd door de paus:

De paus roept alle christenen op tot een grondige bekering van het hart opdat de oecumene zou kunnen plaatsvinden. ... Hij roept katholieken, orthodoxen en protestanten op om voorwaarts te gaan naar een nieuwe reformatie van de Kerk. ... In een encycliek die door alle christenen zou moeten gelezen worden, roept de paus op dat de hele kerk zich zou verenigen in het zoeken naar een nieuwe vorm van Christendom waarin alle christenen zich opnieuw kunnen verenigen. [6]

De term “nieuwe vorm van Christendom” klinkt erg vertrouwd in het licht van de propaganda die gepromoot wordt door de Emerging Church proponenten. Dit is exact hetzelfde als dat waartoe Brian McLaren⁴ en anderen hebben opgeroepen. Het is de *Kerk aan de Andere Kant* (*Church on the*

³ Convergeren: naar elkaar toekomen in één punt.

⁴ Brian McLaren is een van de “25 meest invloedrijke evangelicals in Amerika” van TIME-magazine. Hij schreef boeken zoals *Church on the Other Side* en *The Secret Message of Jesus*.

Other Side)⁴. Het is *De Geheime Boodschap van Jezus (The Secret Message of Jesus)*⁴ die de ware definitie verandert van wat het betekent een evangelical te zijn.

Ook het idee dat er een “nieuwe reformatie” aan de gang is, is een andere strijdkreet van promotors van de Emergent Church. De Reformatie was een tijd in de kerkhistorie toen het Christendom uit de duisternis naar het licht geleid werd. Deze zogenaamde nieuwe reformatie leidt nu het Christendom uit het licht, terug in de duisternis.

In feite is deze “nieuwe vorm van Christendom” van de nieuwe reformatie helemaal geen reformatie. Het is de afvalligheid waartegen de Bijbel waarschuwt dat die zou plaatsvinden in de laatste dagen en die de hele wereld zou bedriegen in de naam van Jezus Christus.

Nieuwe evangelisten

De katholieke kerk heeft een naam voor degenen die afgescheiden zijn van de “Ene Ware Kerk”. Zij noemen hen “afgescheiden broeders”. Ignatius van Loyola⁵, de stichter van de Jezuïeten, had één belangrijk doel in gedachten toen hij zijn organisatie oprichtte. Hij en zijn bende van getrouwe meedogenloze mannen zouden al het mogelijke doen om de afgescheiden broeders terug te brengen naar de Moeder van alle Kerken. Verscheidene eeuwen zijn gepasseerd. Nu wij in de 21^{ste} eeuw zijn wordt zijn plan een realiteit.

Dwight Longenecker verschaft een ontvullende update van het succes van het jezuïtische plan door de introductie van *The Path to Rome: Modern Journeys to the Roman Catholic Church*. Hij schrijft:

Zes van de vijftien medewerkers aan deze collectie (boek) hebben een evangelicale achtergrond; zij zijn ook de jongere medewerkers. In de Verenigde Staten hebben boeken zoals *Surprised by the Truth*⁶ de bekeerlingen te boek gesteld van een hele golf bekeerlingen uit het evangelisch protestantisme, en deze bekeerlingen zijn de katholieke kerk binnengegaan met hun enorme bijbelkennis, hun communicatievaardigheden en onverminderde ijver. [7]

Ik ga akkoord met Longenecker over het scenario dat hij beschrijft. Het Rooms-katholicisme heeft een enorme duw gekregen door talloze “Home to Rome”-bekeerlingen, die ijveriger zijn voor hun nieuw gevonden geloof in de “sacramenten en heiligen” dan de meeste “wedergeboren” bijbelgelovigen met betrekking tot het ware Evangelie. Maar, ik ben het er niet mee eens dat hun passie voor het promoten van onbijbelse Rooms-katholieke dogma’s gelieerd is aan hun kennis van de waarheid van de Schrift, zoals Longenecker het stelt:

Voormalig presbyteriaans bedienaar Scott Hahn heeft een internationale bediening die de bijbelse grondslag onderwijst van zijn nieuw-gevonden katholiek geloof. Patrick Madrid publiceert een levendig magazine dat evangelisme en apologetiek promoot, terwijl anderen zich engageren in r/t-uitzendingen, prediking en onderricht op internationale schaal. Deze leken-apostolaten hebben een enorme impact op zowel het openen van katholieke ogen op de rijkdom van de Schrift, als op het uitleggen van het katholieke geloof in termen die toegankelijk zijn voor evangelicals. [8]

Maar er is meer! Longenecker legt verder uit hoe het Rooms-katholieke Nieuwe Evangelisatieprogramma zijn voordeel getrokken heeft uit programma’s van “evangelicale” groepen en hun “evangelisatie”-programma’s:

Terwijl Scott Hahn, Patrick Madrid, en anderen werken als bekeerden tot het catholicisme, leert de katholieke kerk van evangelicals op andere manieren. In de Verenigde Staten, Engeland en Latijns Amerika, leren katholieken hoe aan primaire evangelisatie te doen, door gebruik te maken van de heel succesvolle evangelisch-anglicaanse “Alpha-cursus”, die ontstond in Holy Trinity, Brompton. Door deze cursus leren moderne leken-katholieken hun geloof te begrijpen en erover te spreken, met een openheid en ijver zoals nooit eerder gehoord. [9]

⁵ Ignatius van Loyola was de oprichter van de ‘Sociëteit van Jezus’, beter bekend als de Jezuïeten, in 1534. Paus Paulus III erkende de orde in 1540. De nadruk die de Jezuïeten leggen op het belang van contemplatie en meditatie is de reden waarom hij wordt vereerd als de beschermheilige van de retraite. (Encarta 2002).

⁶ Geschreven door Patrick Madrid, Paul Thigpen en Marcus Grodi.

Lees over de Alpha-cursus:

De Alpha-cursus, door Patrick Tschui en L. de Jongh:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf>

De Alpha-cursus, door G. Richard Fischer:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alfa.pdf>

Ik vindt deze verklaring verbazingwekkend. Voordat paus Johannes Paulus stierf is de stichter van het Alpha-programma, Nicky Gumbel, naar Rome gegaan en ontmoette hij de paus. De paus en Gumbel stemden in voor partnerschap om “samen te evangeliseren”. Alhoewel sommigen geloven dat het Alpha-programma de Rooms-katholieken zal evangeliseren met het Evangelie volgens de Schrift, kan ik u verzekeren dat het Vaticaanse idee van evangelisatie er een is van bekeren tot de Rooms-katholieke kerk en de Rooms-katholieke Jezus. De nieuwe evangelisten die Rome tot hun thuis maken voorzien in alle bewijzen die wij nodig hebben om dit punt te bekrachtigen.

De Emerging Church die Opkomt

Het Jezuïtische programma om de “afgescheiden broeders” terug te winnen voor de Rooms-katholieke kerk blijkt elke dag aan succes te winnen. De resultaten van de Reformatie worden omgekeerd door de “nieuwe reformatie” die gepromoot wordt door de Emerging Church of Opkomende Kerk.

Ik ben geen alarmist maar een realist. Ik geloof ook dat Bijbelprofetie door God geïnspireerd is en 100% accuraat. Wanneer de Bijbel zegt dat er in de laatste dagen een grote zinsbegoocheling zal zijn, neem ik dat heel ernstig.

De Bijbel beschrijft afvalligheid in de laatste dagen. Dit kan en zal niet veranderd kunnen worden. God kent het eind al vanaf het begin en bepaalde dingen werden neergeschreven om ons op voorhand te waarschuwen. Maar, wij kunnen en moeten de enkelingen waarschuwen zodat zij tot inkeer kunnen komen. Dat is mijn bedoeling!

In onderhavige commentaar hebben we inzicht verworven over een boek met de titel *The Path to Rome: Modern Journeys to the Catholic Church*. De bedoeling is het geven van citaten uit dit boek om aan te tonen dat er een pad naar Rome is opgezet en dat velen dit pad lopen.

Bovendien geeft dit boek een glimp van wat zal komen wanneer het Nieuwe Evangelisatieprogramma van de paus zich doorzet. Wij kunnen veel meer nietsvermoedende slachtoffers zien meegetrokken worden in een oecumenisch web door Emerging Church evangelisten die een mystiek pad naar Rome plaveien.

Nog één citaat uit *The Path to Rome* zal aantonen hoe de feiten aantonen wat ik zeg. Longenecker schrijft:

Evangelicals worden meer “katholiek”. In Groot-Brittannië verkent het *Christianity magazine*⁷, een trendy evangelical magazine, de spiritualiteit van Ignatius, Benedictijnse retraites, pelgrimages, liturgie en Gregoriaanse gezangen. Tezelfdertijd zijn evangelische leiders minder verlegen om “katholieke” technieken te vragen voor gebed en aanbidding. In Amerika zijn er nu kerken die de Vasten en Advent vieren met kruisen, kandelaars, asse en liturgieën die ontleend werden van katholieken en anglicanen. [10]

Nu, om nog een laatste poging te doen om de mensen wakker te maken die erbij betrokken zijn, geef ik hier nog een finaal citaat dat bewijst dat het “pad naar Rome” echt is, en onvermijdelijk:

Het is te hopen dat deze collectie (boek) zijn aandeel mag hebben in het helpen van katholieken te begrijpen waarom anderen bij de katholieke kerk willen aansluiten, en evangelicals en andere protestanten de roep helpen te begrijpen van de katholieke kerk naar eenheid.

⁷ <http://www.christianitymagazine.co.uk/>

Om dan te vervolgen met volgende woorden die profetisch zijn in het licht van de afval die in de Bijbel is geprofeteerd:

Maar op het maaiveldniveau kan de Geest een nieuw en zelfs een groter creatief werk doen: het brengen van een nieuwe kerk uit de chaos van verdeeldheid. Als er een nieuw Pinksteren ontkiemt, zal het een kerk voortbrengen die niet meer belemmerd wordt door oude denominationale, nationale, doctrinaire en historische vooroordelen. De bouw van deze nieuwe Kerk kan een deel zijn van de “tweede lente” waarvan Newman⁸ profeteerde; een Tweede Lente waarin de oude verschillen van het tweede millennium voor eens en altijd begraven zijn, en er een nieuwe verenigde Kerk opkomt die klaar is voor de uitdaging van het derde millennium. [11]

Wanneer de Emergent Church of Opkomende Kerk haar opkomst beëindigt zal hebben, zal ze opgegaan zijn in Rome, en de grote zinsbegoocheling zal dan volbracht zijn

[1] *The Road to Rome: Modern Journeys To The Catholic Church*, edited by Dwight Longenecker, Gracewing, Herefordshire, England, 1999 and reprinted 2000, 2001.

[2] Ibid., p. X.

[3] Ibid., back cover.

[4] Ibid.

[5] Ibid., p. 7.

[6] Ibid., p. 6.

[7] Ibid., p. 7.

[8] Ibid., pp. 7-8.

[9] Ibid., p. 8.

[10] Ibid.

[11] Ibid., p. 11

“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels” - 2 Timotheüs 4:2-4; vgl. Jeremia 5:31.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁸ Kardinaal Newman (1801-1890), anglicaans priester die zich bekeerde tot de Roomse kerk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_Newman.