

Eindtijdse Misleiding in de Opkomende Kerk

Prof. Johan Malan¹, <http://www.bibleguidance.co.za/>, september 2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Wij leven in een tijd waarin op haast alle kerken toenemende druk wordt uitgeoefend om hun leerstellingen ingrijpend te veranderen. Men moet minder dogmatisch naar de Bijbel kijken, omdat de moderne mens zijn vrijheid niet wil beperken door een enge, letterlijke beschouwing van de Bijbel. Een bijbels godsbegrip en bijbelse verlossingsleer en een chiliastische² visie op de eindtijd, worden door de nieuwe hervorming die aan de gang is verworpen. Het staat in de weg van de koninkrijks-hervorming die erop gericht is een gelukkige toekomst te creëren voor een verenigd mensdom van alle geloven. In onze postmoderne wereld beschouwen de mensen zich vrij om hun eigen waarden en geloofsopvattingen te bepalen. Wanneer deze met die van de Bijbel verschillen, wordt boud gezegd dat de Bijbel geschreven werd in termen van een antieke wereld, toen de mensen nog geloofden in een duivel en een hel, en een wraakzuchtige God die straf voor zonde uitdeelt. In de postmoderne wereld wordt er volgens nieuwe paradigma's gedacht die in botsing komen met een letterlijke vertolking van de Bijbel. Omdat godsdienst niet meer uit het geloof is maar door subjectief menselijk denken bepaald wordt, worden moderne en pré-moderne opvattingen gedeconstrueerd en door postmoderne ideeën vervangen die uit een humanistisch wereldbeeld voortkomen.

De verschillende stromingen van Godsdienstige dwalingen in de wereld zijn thans bezig groter te worden en met elkaar samen te vloeien om een machtige stroom van misleiding te worden die onstuitbaar op zijn doel afgaat om de wereld over te nemen en te veranderen. De wereldkerk die uit deze nieuwe hervorming geboren wordt, wordt de *Opkomende Kerk* van de 21^{ste} eeuw genoemd - in het Engels de *Emerging Church*. Dit is het thema van verschillende boeken die gepubliceerd worden, zoals bv. dat van Roger Oakland: *Faith Undone. The Emerging Church – a New Reformation or an End-time Deception?* (Bezoek <http://www.lighthouse-trails.com/faithundone.htm>).

Het is inderdaad het doel van de nieuwe hervorming (of: nieuwe reformatie) om het Bijbelse geloof te vernietigen en een valse spiritualiteit in de plaats daarvan te stellen. Hierna de belangrijkste kenmerken van de Opkomende Kerk.

Ontstaan van de beweging

Een van de pioniers van de nieuwe hervorming was de beroemde Amerikaanse zakenman Peter Drucker³, die in 2005 overleed. Hij heeft een sterke beweging van postmoderne hervormingen in de samenleving aan de gang gezet. Dit houdt in dat openbare instellingen, beleidsrichtingen en geloofsopvattingen van de moderne tijd voor deze van een postmoderne⁴ tijd moeten plaatsmaken. Hij

¹ Johan S. Malan is professor (sinds 2006 op rust) antropologie aan de 'Universiteit van die Noorde' in the Limpopo Provincie van Zuid-Afrika, en zoon van een voormalige zendeling in Zuid-Afrika en Swaziland. Hij is ook redacteur van een tweemaandelijks Christelijk tijdschrift in het Afrikaans - *Die Basuin* - dat voor het eerst verscheen in 1984.

² Chiliasme: (v. Gr. chiliaris = duizendtal) of millenarisme, naam voor de verwachting van het in de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 20) beschreven Duizendjarig Rijk.

³ "Many people have declared Peter Drucker the wisest of the business philosophers. ... Mr. Drucker's books are the standard in MBA Programs across the world. He has revolutionized the thinking of the top executives in many of the world's largest corporations..." <http://www.4expertise.com/drucker.html>.

⁴ Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het vertrouwen in de objectieve waarneming als in de algemeen geldigheid van het menselijk oordeels / redeneervermogen heeft de postmoderne mens verloren. Alle waarneming is "theoriebeladen". Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de eigen levenservaring en levensbeschouwing. De waarneming is niet objectief maar theoriebeladen. Er is dan geen objectieve kennis mogelijk. Niemand kan meer zeggen "zo is het, zo moet het". Het modernisme wordt verachtelijk als "fundementsdenken" van de hand gewezen. De Bijbel zegt echter: "Dit vooral moet gij weten dat geen profetie der Schrift *eigenmachtige* uitlegging toelaat" - 2 Petrus 2:20. (A.P. Geelhoed)

heeft drie terreinen in de samenleving geïdentificeerd waarin gelijktijdig verandering moet komen: Op politiek gebied moeten regeringen met bredere en meer democratische beginselen aan het bewind komen, zodat een grotere vrede en eenheid kan bewerkstelligd worden - ook met de buitenwereld. Op economisch gebied moeten grote corporaties en multinationale maatschappijen tot stand komen, zodat de zakensector een grotere bijdrage tot sociale verandering kan leveren. Op godsdienstig terrein moeten megakerken met sterk oecumenische banden geschapen worden om een grotere rol te kunnen spelen in de sociale en geestelijke transformatie. Leiderschapsnetwerken zijn op al deze drie terreinen ontstaan, en ze werken met elkaar samen om het doel van veelomvattende veranderingen te verhaasten. Op deze manier worden psychologische en zakenbeginselen ook actief voor kerkgroei ingespannen.

Wat zijn godsdienstige oriëntatie betreft heeft Peter Drucker de grootste aansluiting bij de Deense filosoof en godsdienstig denker Kierkegaard⁵ gevonden. Volgens Kierkegaard is geloof niet op objectief waarneembare feiten gebaseerd, maar een subjectieve zaak die elkeen in zijn eigen gedachten kan construeren zoals hij het wil. Zijn godsbegrip was mystiek. De mens moet vrij zijn om zijn godsdienstige overtuigingen volgens zijn eigen behoeften te bepalen, en daarom was Kierkegaard erg sterk tegen de Deense staatskerk gekant die volgens hem menselijke vrijheden aan banden gelegd heeft. Hij heeft zelfs gezegd dat een besluit om Christus na te volgen op afgodendienst neerkomt.

Volgens Drucker en andere postmodernisten zijn kerken met rigide structuren en geloofsopvattingen, bastions van het uitgediende moderne tijdperk. Zij moeten veranderen en oecumenischgezinde megakerken worden die samen met de zakensector en politieke organisaties een dynamische rol zullen spelen om de samenleving te hervormen en te verenigen. Naar de kerken en christenen die niet willen veranderen om de nieuwe hervorming te accepteren wordt spottenderwijs verwezen als *Vintage Christianity* - het Christendom uit oude tijden. Zij zijn als oude wagens uit vervlogen dagen⁶.

Drucker heeft een leiderschapsinstituut opgericht omdat de menselijke noden veel verder reiken dan de grenzen van traditionele instellingen in de samenleving. Onder de sterke invloed van Drucker heeft een andere zakenman, Bob Buford, in 1984 een leiderschapsnetwerk gesticht om de leiders van innoverende kerken te helpen om met elkaar samen te werken en zo sneller hun doel te bereiken. Twee leiders die een grote rol gespeeld hebben in de vroege dagen van het leiderschapsnetwerk, zijn Bill Hybels van de Willow Creek megakerk en Rick Warren van Saddleback. Bill Hybels heeft verscheidene grote conferenties gehouden en ook boeken gepubliceerd over de Opkomende Kerk. Er zijn ook andere prominente leiders naar voren getreden, zoals Leonard Sweet, Professor in evangelisatie aan de Drew Universiteit, en Brian McLaren, een invloedrijke evangelische leider die sterk voor fundamentele verandering is.

De persoon die echter de grootste impact heeft gehad op de Opkomende Kerk is Rick Warren. Er zijn reeds 400.000 predikers in 163 landen die bij zijn opleidingsprogramma voor doelgerichte gemeenten ingeschakeld zijn. Warren geeft een grote erkenning aan Peter Drucker en Bob Buford voor hun kennis over leiderschap, en hij heeft ook met beiden van hen samengewerkt. Hij heeft in een onderhoud gezegd dat voor de stabiliteit van een natie er een sterke en gezonde regering, een sterke en gezonde zakensector, en sterke, gezonde kerken moeten zijn. Het komt overeen met een driepotige stoel die vast staat. Met het oog hierop gaat hij naar verschillende landen om aan regeeringsleiders, zakenleiders en kerkleiders hun rol en plicht tot onderlinge samenwerking te verduidelijken.

Rick Warren praat met kerkleiders van alle denominaties over sociale transformatie - ook met mormonen en katholieken - en beklemtoont telkens dat leerstellingen niet zo belangrijk zijn als dienst aan de gemeenschap.

Koninkrijkstheologie

⁵ Lees over Kierkegaard in het boek van F.A. Schaeffer: *De God Die Leeft*: vraag het bij mij aan (gratis).

⁶ Zie het Eng. begrip "vintage car": wagen van tussen 1919 en 1930.

De Opkomende Kerk is sterk verbonden met de openbaring van Gods koninkrijk; dat moet hier en nu gebeuren, nog voor de wederkomst van Christus. In dit koninkrijk gaat het over het mensdom dat gelukkig en tevreden moet zijn, zonder onderdrukking, uitbuiting, armoede, ziekten, conflicten, revoluties, oorlogen en andere negatieve ervaringen. Rick Warren heeft een omvangrijk PEACE-plan ontworpen om het koninkrijk in alle gemeenschappen te laten opkomen. PEACE is een acroniem waarin P staat voor *Planting and Partnering Churches*, de E voor *Equipping leaders*, de A voor *Assisting the poor*, de C voor *Caring for the sick* en de E voor *Educating the next generation*.

Warren beïnvloedt miljoenen gelovigen én ongelovigen in de wereld door zijn mengsel van humanitaire en Bijbelse doelwitten, dat binnen het kader van positief denken aangeboden wordt. Het vindt bijval bij regeringen, zakenlieden, kerken én de brede gemeenschap, ongeacht of zij seculier of godsdienstig georiënteerd zijn, omdat het erop gericht is de samenleving te veranderen, armoede uit te schakelen, ziekten te behandelen, ongeletterden op te leiden, en vrede en verzoening tussen alle fracties in de samenleving te bevorderen.

Het probleem met Rick Warrens positieve en mens-georiënteerde programma is dat niets vernoemd wordt wat een negatieve connotatie heeft, zoals bv. geestelijke misleiding, het feit dat ongeredde mensen verloren zondaars zijn, en het oordeel van God over zonde tijdens de zoendood van Christus aan het kruis. Het kruis en het bloed van Christus worden doelbewust verzwegen, en zo is hij bezig om een menselijk koninkrijk te bouwen op het valse fundament van een *andere* Jezus. Het 40 dagen programma van zijn Doelgericht Leven wordt als hulpmiddel gebruikt om het potentieel van de mensen te ontsluiten en te ontwikkelen opdat zij een vervullend leven kunnen leiden en de volle maat van Gods zegen kunnen genieten. De verzoening komt niet duidelijk ter sprake. George Otis stemt hier van harte mee in want hij zegt dat God onze zonden niet op grond van Jezus' kruisdood heeft vergeven maar omdat Hij goed en vergevingsgezind is. De boodschap van bijbelse verzoening wordt alsmaar meer naar de achtergrond geschoven.

Dit is de taal van de Opkomende Kerk. In het koninkrijk wat zij bezig zijn op te bouwen wordt geen aandacht gegeven aan de zuiverheid van christelijke leerstellingen. Warren zegt dat het in deze tweede hervorming niet om leerstellingen gaat maar om daden: het gaat niet om wat de kerk gelooft, maar om wat zij *doet*. Jezus Christus is niet het centrale focuspunt van de Opkomende Kerk omdat de aandacht hoofdzakelijk op de vestiging van Gods koninkrijk op aarde toegespitst is. Iedereen moet samenwerken om de problemen van ziekte, armoede, werkloosheid, ongeletterdheid, verdeeldheid en conflicten uit te schakelen. Transformatie-bijeenkomsten behoren tot een van de methoden die gebruikt worden om mensen te motiveren om dit doel te helpen bereiken.

Als gevolg van het feit dat de Opkomende Kerk bezig is met het vestigen van een mensgemaakt koninkrijk op aarde, waarin iedereen in vrede en voorspoed samenleeft, zijn zij geheel en al tegen een chiliastische vertolking van bijbelse profetieën gekant. Het bijbelse scenario dat er in de laatste dagen een grote geestelijke afval zal plaatsvinden, dat het ongelovige mensdom op een verdrukking afstuurt, onder het bewind van de Antichrist, alsook de slag van Armageddon, staat geheel in strijd met hun toekomstverwachting van vrede op aarde. Zij zeggen zelfs dat het een verspilling van tijd is om acht te slaan op de tekenen van de tijd, en beschouwen mensen die een studie maken over het einde van de kerkbedeling als negatief en zelfgecentreerd. Rick Warren zegt ook dat wij ons niet met bijbelse profetieën moeten bezig houden. Hij gaat zelfs verder en zegt dat christelijke fundamentalisten - dat zijn mensen die alles letterlijk geloven wat in de Bijbel staat - het grootste gevaar betekenen voor de Opkomende Kerk van de 21^{ste} eeuw. Het is duidelijk dat anti-chiliastische kerken en christenen, natuurlijke bondgenoten en ondersteuners zijn van de Opkomende Kerk, en zij zullen zonder voorbehoud de valse koninkrijkstheologie aanvaarden.

George Otis van de Sentinel-groep heeft tijdens zijn laatste bezoek aan Zuid-Afrika gezegd dat wij reeds in deze bedeling een vervulling moeten verwachten van dit verzoek in het Onze Vader gebed: "Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde" (Matt. 6:10). Hij zegt dat wij toestanden moeten verwachten soortgelijk aan die van de hemel wanneer Gods koninkrijk over ons komt. Hij erkent dat de duivel verantwoordelijk is voor veel misleiding en wanorde op aarde, maar hij heeft een uitgebreid stelsel van strategische oorlogvoering ontworpen om Satans vestingen neer te halen en van hem verlost te raken. Alle pogingen om dit te doen zijn echter tot dusver mislukt. De wereld is nog steeds in de macht van de Boze (1 Joh. 5:19).

Peter Wagner van het World Prayer Center is ook van mening dat de duivel zijn macht verbroken kan worden en dat de wereld spoedig geregeerd zal worden door machtige apostelen en profeten die aan het hoofd van verenigde stadskerken zullen staan. Hij noemt de Opkomende Kerk de postdenominatieve kerk van de 21^{ste} eeuw, en zegt dat wanneer Satan onttroond en de grote kerken gevestigd zijn, het voor enig persoon in zo'n stad erg moeilijk zal zijn om verloren te gaan. Zij aanvaarden geenszins dat de wereld in de eindtijd slechter wordt en op het bewind van de Antichrist afstuurt.

Een andere God en een andere Christus

Het godsbegrip van de Opkomende Kerk verschuift snel van een bijbelse Drie-eenheid naar de universele God van alle geloven. Er wordt nu algemeen beweerd dat God Zich door alle geloven openbaart - niet enkel door de Bijbel, Jezus Christus en de christelijke kerk. Er is ook een duidelijke verschuiving bezig van monotheïsme naar panentheïsme. Het idee wordt dus niet meer gehuldigd dat er een persoonlijke Schepper-God is die boven Zijn schepping verheven is, maar een onpersoonlijke god die in alles is - in alle mensen en ook in de natuur. Dit betekent dat de mensen hem in zichzelf kunnen ontdekken en ook kleine godjes worden.

Een erg grote aanslag wordt ook gedaan op de bijbelse voorstelling van Christus. Alle pogingen worden aangewend om van Hem een gewoon mens te maken, op gelijke voet met de leiders van andere geloven. Dit wordt gedaan door Zijn maagdelijke geboorte, lichamelijke opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart te ontkennen. Op grond hiervan wordt de aanspraak dat Hij God is Die als mens werd geopenbaard, verworpen. Deze valse visie wordt door talloze theologen in Zuid-Afrika gehuldigd - onder meer door de leiders van de Nieuwe Hervorming (of Nieuwe Reformatie). Door hen wordt algemeen geredeneerd dat Jezus slechts metaforisch is opgestaan en in de harten van Zijn discipelen voortleeft.

Een van deze theologen, prof. A. van Aarde van die Universiteit van Pretoria, zegt in zijn boek, *Fatherless in Galilee*, dat Jezus een buitenechtelijk kind, zijn moeder een prostituee en zijn vader waarschijnlijk een Romeins soldaat was. Dit wordt als reden aangevoerd waarom Hij over een Hemelse Vader gefantaseerd zou hebben. De ontkenning van Jezus' opstanding wordt door verscheidene plaatselijke theologen ondersteund. De meesten van hen ontkennen ook het bestaan van de duivel en de hel. Een bezoekende theoloog van Jesus Seminar in de VSA, John Dominic Crossan, heeft in Pretoria gezegd dat de kruisiging een transcendente daad van kindermishandeling was, en dat wij zo'n wrede God moeten verwerpen. Hij heeft ook gezegd dat Jezus niet begraven werd en dat zijn lijk door wilde honden gegeten is. Deze Crossan werd na zijn lezing lof toegezwaaid en zijn standpunten zijn door verscheidene plaatselijke theologen verkondigd als deel van een nieuwe hervorming in de theologie.

De postmoderne deconstructie van de persoon van Jezus Christus wordt uitgevoerd om Hem aan het beeld van de Antichrist gelijkvormig te maken. Dit is het einddoel waar al deze misleiding over Jezus op uit is. Dit proces gaat steeds maar door: nadat Jezus' goddelijke attributen gesloopt zijn, wordt van Hem de kosmische "christus van alle gelovigen" gemaakt. Dit loopt in de lijn van de visie dat God de God van alle geloven is. De deconstructie van Christus gaat nóg verder, want in termen van de panentheïstische visie van een onpersoonlijke, mystieke God, wordt er ook gepraat over een "christusbewustzijn" als een vorm van innerlijke verlichting. Het wordt met het Boeddha-bewustzijn gelijk gesteld. Omdat de Opkomende Kerk ontkent dat er een duivel en een Antichrist is, zullen zij de Antichrist als *De Christus* aanvaarden, omdat hij in veel opzichten met het beeld van hun gedeconstrueerde Jezus zal overeenstemmen.

Openbaringskanaal

De Opkomende Kerk wordt gekenmerkt door de toenemende verwerping van de Bijbel als het foutloos geïnspireerde Woord van God. De reden hiervoor is dat zij in de postmoderne denkwijze zich van de taal van het dogma bevrijdt. Enge, dogmatische stellingen worden verworpen - niet enkel over de kenmerken van God en Jezus Christus, maar ook moreel-ethische zaken zoals homoseksualiteit. Op die manier verliest de Schrift zijn gezag en worden zelfs de heilige boeken van andere geloven als openbaringskanalen van God aanvaard.

Deze ingesteldheid heeft geleid tot grote belangstelling in buitenbijbelse openbaringen van Gods wil, welke hoofdzakelijk mystiek van aard zijn. De mystiek is een geestelijk terrein dat niets met de Heilige Geest of met de ervaring van de Heer zijn tegenwoordigheid te maken heeft. Wij kunnen óf door de Heilige Geest tot Gods genadetroon naderen, óf wij kunnen door het beoefenen van verscheidene technieken daardoor mystieke, bovennatuurlijke ervaringen hebben. Wanneer mensen dit doen stellen zij zich rechtstreeks open voor de beïnvloeding door de duivel en zijn boze geesten. Hij komt als een “engel van het licht” (2 Kor. 11:14) om aan deze beoefenaars een valse vrede en een valse godsdienstbeleving te geven.

De meest algemene techniek om een mystieke of trancetoestand te beleven is oosterse of transcendente meditatie (TM). Het is van hindoeïstische oorsprong maar wordt in verschillende andere heidense culturen aangetroffen. Zulke mensen zetten zich voor een kwartier of langer doodstil neer en denken aan niets. Om hen te helpen hun gedachten leeg te maken, herhalen zij een enkel woord of een kort zinnetjes, opnieuw en opnieuw. De hindoes noemen dit een mantra, en zij gebruiken hiervoor gewoonlijk de naam van een van hun goden. Christenen die dit heidense gebruik aan de Bijbel proberen aan te passen gebruiken zelfs Jezus’ naam als een mantra. Na een poosje gaan zulke personen in een soort van trance of hypnotische toestand over. Omdat zo iemand doelbewust alle rationele gedachten afgesloten heeft, heeft hij geen nuchter oordeelsvermogen of beheer over wat buiten hem gebeurt. In deze alternatieve bewustzijnsstoestand horen een aantal mensen stemmen, sommigen krijgen ingevingen over wat zij moeten doen, terwijl anderen slechts vrede ervaren en van al hun stress verlicht worden. Alle mediteerders getuigen dat conflicten uit hun gedachten verdwijnen omdat zij alle dingen nu in een geheelverband zien. In dit holistisch denken zijn er geen wezenlijke verschillen meer tussen godsdiensten, politieke ideologieën en uiteenlopende levenswijzen, omdat alles onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Zij noemen dit een kosmisch bewustzijn.

Christenen die deze techniek van de heidenwereld overgenomen hebben, houden op met bidden en mediteren slechts. Zij noemen dit mystieke gebruik ook contemplatief of centerend gebed. Zelfs de humanistische psychologie heeft deze techniek overgenomen en in wetenschappelijke terminologieën gekleed. Zij noemen het aandachtsvernaauwing ter wille van bewustzijnsverdieping en zeggen dat mensen van stress bevrijd kunnen worden als zij tijdens de meditatie van hun rationele linkerbrein overschakelen naar hun creatieve rechterbrein.

Tijdens deze mystieke beleving ontmoeten sommige mensen geestelijke gidsen, die hen naar hun kinderjaren of zelfs naar hun zo vermeende vorige levens terugvoeren, opdat zij oude conflicten en problemen kunnen verwerken en herstellen. Het idee van reïncarnatie komt van de hindoes. Anderen maken dan weer contact met zogenaamde geesten van afgestorvenen en beoefenen zodoende spiritisme. Er zijn geen perken aan de occulte ervaringen die mensen kunnen krijgen als zij experimenteren met zulke heidense gebruiken. Het wordt voor hen een zelfverlossingsleer waardoor innerlijke genezing bewerkstelligd wordt. Op deze mystieke reis naar binnen ontdekken zij de zogenaamde god binnenin henzelf (*the god within*) die niet de ware God van de hemel is maar “de god van deze wereld” (2 Kor. 4:4), die op de troon zit van het hart van alle ongeredde mensen.

Probeer nooit door zelfinkeer en herhaling van woorden naar de mystieke vlakken in uw onderbewustzijn af te dalen, want daardoor zal u een deur openen voor de invloed van een valse god. Er is ook in Kaapstad een Centrum voor Christelijke Spiritualiteit waar aan veel mensen geleerd wordt deze techniek te beoefenen. Zij bieden ook retraites aan in stille vakantieoordens om mensen te leren mediteren. Andere hulpmiddelen die gebruikt worden zijn [yoga](#)-“ontspanningsoefeningen” en het bewandelen van [labyrinten](#).

Er bestaan verschillende andere gebruiken die ook mystiek van aard zijn en die tot grote dwalingen aanleiding kunnen geven. Hieronder vallen buitenbijbelse openbaringen (zagezegd van Gods wil), het [spreken in “tongen”](#) (glossolalie), alsook dromen en visioenen. Er worden zelf cursussen aangeboden om dromen te interpreteren. Een mystiek gebruik dat erg populair is, is “vallen in de Geest”. Mensen raken in bezwijming en vallen plat op de vloer. Een vreemde geest verkrijgt het beheer over hen: sommigen lachen ongecontroleerd en anderen maken dan weer dierlijke geluiden zoals blaffen, brullen, kraaien of blaten. Op grond van deze ervaring beschouwen zulke mensen zich als gered of geheiligd, terwijl zij in die toestand van bezwijming geen geloof kunnen beoefenen - zij

hebben een zeer bedenkelijke ervaring gehad. Dit zijn allemaal kenmerken van de Opkomende Kerk van de 21^{ste} eeuw.

Wat moeten wij doen?

Meer dan ooit tevoren moeten wij acht slaan op de waarschuwingen van de Heer en Zijn apostelen: Zoek deze Schriftgedeelten op: Matt. 24:4; 2 Tim. 4:3-4; 1 Joh. 4:1; Judas 1:3; Openb. 2:25-26.

Wij moeten in geen enkel geval of omstandigheid deel uitmaken van het eindtijdse verval:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen” (1 Tim. 4:1).

In het postmoderne denkklimaat van openheid voor andere overtuigingen wordt de deur wijd opengezet voor vreemde, multigodsdienstige belevissen. Dit is waarlijk een tijd waarin de christelijke fundamenten van onze samenleving omver geworpen worden. De psalmist heeft gezegd:

“Werkelijk, de fundamenten worden omvergestoten! Wat heeft de rechtvaardige gedaan? ... De HEERE toetst de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Hij zal op de goddelozen een regen storten van valstrikken, vuur en zwavel” (Psalm 11:3-6)

De erg ontwrichtende omstandigheden waarin wij ons bevinden betekenen volgens de Bijbel voor de rechtvaardige een tijd van toetsing. De Heer zegt “Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden” (Lukas 3:17). Elkeen moet nu tonen waar hij of zij werkelijk staat - óf bij het bijbelgetrouwe Christendom, óf bij de wereld die bezig is de weg voor te bereiden voor de verschijning van de Antichrist. In een tijd zoals deze zal de hemelse Bruidegom zijn bruid komen ophalen. Bent u hiervoor gereed?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm