

# De Emerging Church<sup>1</sup>

Door Roger Oakland  
[www.understandthetimes.org](http://www.understandthetimes.org)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of HSV. Vertaling en voetnoten door M.V.

Wij weten uit de Schrift dat het Satans plan is om de hele wereld te misleiden. Het is zijn doelstelling de geesten te verblinden van de ongelovigen en het rekruteren van hen die geloofd hebben, om deel te gaan uitmaken van zijn programma van eindtijdse zinsbegoocheling.

Herinnert u zich wat Paulus zei over wat zou gebeuren aan de vroege christelijke Kerk? Dit zei hij:

“Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich” (Handelingen 20: 28-30).

Een vlugge kijk op de kerkgeschiedenis toont aan dat Paulus' woorden zijn uitgekomen. Hij zei dat het zou gebeuren, en het gebeurde. Talloze kerkleiders kwamen op in de tweede en derde eeuw. De fundamentele principes van de Schrift werden genegeerd en velen volgden de experimentele leringen van mensen die beweerden dat zij vernieuwende methoden hadden ontdekt om in contact te komen met God. Met andere woorden, een soort van kerkgroei-beweging begon op te komen (emerging), of beter: af te wijken. De reden hiervoor is eenvoudig.

Wij weten dat Gods Woord licht is. Als wij ermee beginnen Gods Woord te vervangen door verlichting uit de mond van mensen dan hebben wij een perfecte formule voor de terugkeer naar de duisternis. De mystici (wij noemen hen vaak 'kerkvaders') voegden ideeën aan het Christendom toe die niet in de Bijbel kunnen gevonden worden - een recept voor geestelijke verwoesting.

Ook Judas waarschuwde over de komende afval in de vroege Kerk. Hij zei dat sommige goddeloze mensen waren binnengeslopen omdat het kwaad niet werd bestreden. Hoe tragisch, toen en nu!

“Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in onachtzaamheid, en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen” (Judas 4).

Laten wij dit nu eens in het kader van onze tijd bekijken. De recentste golf in de kerkgroei-methode vandaag is de Emerging Church beweging<sup>1</sup>. Terloops gezegd: u moet weten dat vele gepromote ideeën vertrokken zijn van hedendaagse kerkleiders die de methoden bestudeerden die opkwamen (emerging) in de eerste tot derde eeuw na Christus. Deze leiders zeggen nu dat wij die oude ideeën terug moeten incorporeren als wij succesvolle kerken willen hebben in de 21<sup>ste</sup> eeuw.

Maar wacht even, als de opkomende kerk (emerging church) uit het verleden gebaseerd was op buitenbijbelse openbaringen en ervaringen, die b.v. geleid hebben tot ideeën zoals dat Maria veel meer was dan wat we in de Bijbel lezen, en dat de tegenwoordigheid van Jezus Christus gerealiseerd wordt door een hostiebroodje en een priester, zouden wij dan niet bezorgd moeten zijn? Herinnert u

---

<sup>1</sup> De Emerging Church Movement is een christelijke beweging die opkwam eind 20ste en begin 21ste eeuw, waarbinnen ernaar wordt gestreefd om het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur ... Er bestaat tot op heden geen Nederlandstalige algemeen gebruikte equivalent voor de term 'emerging church', alhoewel men in de literatuur de letterlijke vertaling 'opkomende kerk' kan aantreffen, en dus wordt in dit artikel de Engelse term gehandhaafd. In het Engelse woord 'emerging' vinden we twee belangrijke verwante termen: emergence (het opkomen, te voorschijn komen) en emergency (noodzaak). Als een nieuw fenomeen komen emerging churches op vele plaatsen te voorschijn in de afgelopen jaren (emergence), omdat de aanhangers binnen de beweging dit noodzakelijk achten (emergency). Om de beweging te typeren worden meestal gebruikt de termen emerging church (opkomende kerk), zoals reeds duidelijk, en liquid church (vloei-bare kerk). Beide termen wijzen op beweging; het gaat om een zeer dynamisch kerkmodel. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Emerging\\_church](http://nl.wikipedia.org/wiki/Emerging_church).

zich hoe vele hervormers gemarteld en gedood werden omdat zij weigerden de doctrines te aanvaarden van die emerging church?

In plaats van de leringen van de monniken en vroege ‘kerkvaders’ terug tot leven te wekken, geloof ik dat wij zouden moeten bidden dat zulke praktijken worden ontmaskerd en aangeklaagd. Terwijl voorstanders van de Emerging Church geloven dat zij korter bij God komen, geven zij geen aandacht aan het Woord van God.

De laatste dagen zullen gekarakteriseerd worden door leringen van demonen die oprecht bijbelgelovige christenen op een dwaalspoor brengen:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4: 4).

De huidige Emerging Church beweging bezit dit potentieel.

## Contemplatief Gebed

De Emerging Church Beweging die vandaag opgang maakt is bezaaid met leringen die door Gods Woord worden tegengesproken. De aanhangers van deze beweging kunnen oprecht zijn in hun poging om het Christendom opnieuw uit te vinden, ter wille van het bereiken van deze generatie, door van de “smalle weg” een “brede weg” te maken, maar ik geloof dat het hoog tijd is dat wij de afvalligheid aanklagen zoals Jeremia deed, of dat nu populair is of niet.

Alhoewel sommige leringen in de Emerging Church Beweging eerder onschadelijk kunnen zijn, onthullen een aantal algemene trends een vorm van Christendom dat in strijd is met de fundamentele boodschap van het Oude en Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, Brian Mc Laren, de welbekende goeroe van deze beweging, zegt dat de hel niet een plaats van oordeel is. In plaats daarvan gelooft hij dat de hel datgene is wat de Joden zouden tegemoet gaan nadat Jezus ten hemel voer, weg van de aarde. [1]

Wij gaan hier niet verder in op de kwestie eeuwig oordeel, gezien de beperkte ruimte voor dit artikel, maar als er één item is waarvoor ik speciaal zou willen waarschuwen, dan is dat het concept contemplatief gebed<sup>2</sup>. Dit idee wordt gepromoot als een middel om korter bij God te komen. Hierna wat Richard Foster (een van de proponenten) te zeggen heeft over de praktijk van contemplatief gebed:

Ik wil hier ook een woord bij wijze van voorzorgsmaatregel geven. In de stille contemplatie van God komen wij diep in het geestelijke rijk, en er is zoets als bovennatuurlijke begeleiding die geen goddelijke begeleiding is. Terwijl de Bijbel ons niet veel informatie geeft over de natuur van de geestelijke wereld, weten wij wel ... dat er verscheidene rangen zijn van geestelijke wezens, en sommigen van hen werken beslist niet samen met God en zijn wegen! ... Maar nu wil ik u aanmoedigen om gebeden ter bescherming te leren en te beoefenen ... “Alle duistere en boze geesten moeten nu weggaan”. [2]

Bent u geschokt? Als dat niet zo is dan zou u dat beslist moeten zijn! Weet u dat boeddhisten en hindoes contemplatief gebed beoefenen als een middel om in een veranderde staat van bewustzijn te komen? Zouden christenen dezelfde methoden moeten omarmen die heidenen gebruiken om tot God te komen? Met welke god komen zij dan in aanraking?



Luister naar wat Jeremia zei tot het volk dat hij moest waarschuwen:

<sup>2</sup> Zie <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

“Voorts zeide de HEERE tot mij: Er is een samenzwering bevonden onder de mannen van Juda, en onder de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn weergekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen; en zij hebben andere goden nagewandeld, om die te dienen; het huis Israels en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb. Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, waaruit zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen”. (Jeremia 11:9-11)

Ziet u de nood aan Jeremia's boodschap vandaag? Weggeleid worden van God door de leringen van demonen is een ernstig vergrijp. Het is tijd om wakker te worden of te delen in de gevolgen!

## Eindnoten

[4] <http://www.understandthetimes.org/mclarentrans.shtml>

[5] Richard Foster, *Prayer: Finding the Heart's True Home* (San Francisco, CA.: Harper, 1992, First Ed.) p. 157

---

## Het Emerging Church - Schema van de feiten

Het volgende is een feitenschema met enkele van de belangrijkste karakteristieken van de Emerging Church beweging, en de richting die ze uitgaat. Elke oprechte bijbelgelovige christen moet zich bewust worden van wat er gebeurt, en welke rol de Emerging Church beweging speelt in de afval van de laatste dagen die de Bijbel voorzegt.

### FEITEN DIE MEN MOET WETEN OVER DE HUIDIGE TRENDS DIE ZICH IN DE NAAM VAN CHRISTUS VOORDOEN EN DIE HET GEZAG VAN DE SCHRIFT ONDERMIJNEN EN LEIDEN TOT DE “EMERGING CHURCH”

- Voor vele welbekende leiders van de nieuw-evangelicalisme bezit de Schrift niet langer het hoogste gezag.
- Het Evangelie van Jezus Christus wordt vervangen door humanistische methoden die kerkgroei en een sociaal evangelie promoten.
- Er wordt meer en meer nadruk gelegd op “wat zit er in voor mij” in het “hier en nu”, en er wordt veel, veel minder zorg besteed aan de waarschuwingen in de Schrift over de imminente wederkomst van Jezus Christus en een voor de deur staand oordeel over planeet aarde.
- Meer en meer christelijke leiders zoeken een koninkrijk van God dat hier en nu op aarde moet opgericht worden door menselijke inspanningen en ontkennen dat Jezus Christus zal regeren in een letterlijk duizendjarige periode die zal komen.
- Er worden vele bruggen gelegd die leiden in de richting van eenheid met de Rooms-katholieke kerk.
- Er wordt een empirische mystieke vorm van Christendom gepromoot om de postmoderne generatie aan te trekken en te bereiken, de “Emerging Church” genaamd.
- Ons wordt gezegd dat het Christendom heruitgevonden moet worden om het betekenis te geven voor de huidige generatie.
- Het Christendom wordt met simpele en attractieve info benaderd zonder veel details opdat iedereen het kan verstaan terwijl Gods Woord wordt veronachtzaamd. Beelden en ervaringen worden gepromoot als de sleutel om God te ervaren.

- Om het Christendom te heruitvinden wordt ons gezegd dat wij terug naar het verleden moeten kijken om na te gaan welke soorten ervaringen succesvol waren om mensen aan te trekken voor het Christendom. Deze ervaringen omvatten iconen, kaarsen, wierook, liturgie en sacramenten.
- Veel kerkleiders beginnen te menen dat de Reformatie té ver is gegaan. Zij onderzoeken opnieuw de beweringen van de “kerkvaders” dat het Avondmaal meer is dan een symbool en gedachtenis en dat Jezus werkelijk aanwezig wordt in de communiehostie.
- Er is een groeiende trend naar oecumenische eenheid voor de zaak van de wereldvrede. Ze beweert dat er vele wegen zijn tot God en dat Jezus Christus niet de enige weg is.

[http://understandthetimes.typepad.com/exposing\\_the\\_emerging\\_chu/](http://understandthetimes.typepad.com/exposing_the_emerging_chu/)

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)