

Eerlijke zondaars en onechte christenen

Paul Proctor, 20 december 2006, NewsWithViews.com

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling en voetnoten door M.V.

Ik weet niet hoe het bij u is maar ik heb liever met een eerlijke zondaar te maken dan met een onechte christen. Ik bezit haast geen tolerantie voor leugenaars in het algemeen en zelfs nog minder voor liegende christenen. En tot ergernis van mijn critici, accepteer ik onbeschaamd het feit dat mijn artikelen dat ook echoën, week na week. Voor leugens heb ik geen begrip - ze zijn laf, oneerlijk en ontdaan van elk vertrouwen in God, en ze zitten in de kern van elke goddeloze daad sinds Eva van de verboden vrucht nam.

Enkele weken geleden ontving ik een email van een vrouw in Australië die, na mij gedankt te hebben voor mijn laatste artikel over Rick Warren - een stuk waar ik schreef over zijn "neiging tot onbetrouwbaarheid en dubbelzinnigheid", mij berispte voor mijn "veroordelende woorden":

"Paul, ziet u niet dat uw 'tong' een onchristelijke angel heeft? Ik kan aannemen dat u graag hebt dat uw opinie gehoord wordt in de waarheidsvolle waarschuwingen van uw brieven, maar waarom toch gebruikt u veroordelende woorden zoals 'dolle streken, verdwaasde kudde, sluwe manieren, rampzalig, valse nederigheid, egocentrische natuur, neiging tot dubbelhartigheid en dubbelzinnigheid, schaamteloos gedrag en geobsedeerd door het eigen ik' ... Ik hou wel van uw brieven en ze zijn belangrijk, maar ik wil ze ook aan anderen doorgeven. Sommige vrienden van mij die geïnteresseerd zijn in uw melding van gevaren, haken af door uw veroordelende woorden".

Wel ik antwoordde met het volgende:

"Hadden Jezus' woorden ook een 'onchristelijke angel'?:

'Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid' - Mattheüs 23:27.

'Slangen, addereengebroid, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?' - Mattheüs 23:33.

'Addereengebroid! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?' - Mattheüs 3:7b.

'Addereengebroid! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond' - Mattheüs 12:34.

En wat te zeggen van Stefanus' woorden in Handelingen voordat zij hem doodstenigden?:

'Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt op aanwijzing van de engelen, hebt die niet gehouden!' - Handelingen 7:51-53".

Het feit is dit: de Heer Jezus Zelf had zero-tolerantie voor leugenaars en valsaards, en Zijn taal weerspiegelde dat. En Zijn hardste woorden waren altijd gericht tot de devote, onoprechte, religieuze gladjanussen en professionele komedianten die zichzelf met macht en eer bekleedden door de massa's te misleiden en door hen in de duisternis te houden en buiten Gods Koninkrijk, ter wille van de geschenken en voordelen van een aards koninkrijk waarover zij, in zekere zin, regeerden.

“Vervloekt zij, die het werk des HEEREN bedrieglijk doet ...” - Jeremia 48:10¹

Als ik in de afgelopen jaren iets heb geleerd over onze gevallen natuur dan is het wel dat waarheid altijd als hard aanzien wordt door de niet-berouwvolle, ongeacht de woorden die gebruikt worden. Ik durf te zeggen dat de niet-berouwvolle meer bang is van waarheid dan iets anders in dit leven; en meer vaak dan niet zullen zij, als een omleidingstactiek, hun beschuldiger beschuldigen als zijnde “liefdeloos” en “onchristelijk”, terwijl zij in feite “intolerant” bedoelen.

Ziet u, nadat de dialectische kerk “liefde” herdefinieerde als “tolerantie”, werd het iets kwaads enige broeder of zuster in Christus te bekritisieren voor hun zondig gedrag - in het bijzonder een dwalende pastor, prediker of kerkleider - hetgeen precies de oorzaak is waardoor de kerk in zo’n lametabele toestand is gekomen. Maar zoals ik zovele keren voordien gezegd heb, iemand de waarheid zeggen IS het meest liefdevolle dat u voor hem of haar kan doen, zelfs als zij u daardoor uitschelden, mijden, belasteren en anderen tegen u opzetten. Dat is ook waarom zij Jezus op een kruis nageden, Stefanus doodstenigden en Johannes de Doper onthoofd hebben, omdat zij de waarheid spraken.

Het is droevig dat vandaag maar weinig christenen hun bediening, carrière, familie of vriendschappen, en nog minder hun levens durven riskeren om de waarheid te spreken. In feite durf ik zover te gaan met te zeggen dat pastors en predikers onder dezen de ergsten zijn. Uiteraard zullen velen over een andere dwalende pastor praten, maar typisch is dat dit in het geheim, onder elkaar, vertrouwelijk gebeurt. Het is alsof zij eertijds op het seminarie een geheime eed moesten zweren om nooit hun medebedenaar openlijk aan te spreken of te bekritisieren voor hun foute leringen of schandelijk gedrag. In plaats van onze preekstoelen degelijke plaatsen te maken van krachtige verkondiging, zonder een blad voor de mond te houden, verbergen pastors zich nu achter een nadrukkelijke piëteit die ervoor zorgt dat het woord “christen” synoniem wordt met lafaard.

“In liefde aan de waarheid te houden” in Efeziërs 4:15, betekent uw opmerkingen fair en accuraat te brengen met een toegewijd verlangen om niet enkel de onbewusten te waarschuwen voor gevaar en bedrog, maar ook berouw en rechtschapenheid te zien bij de overtreders. In weerwil van de schandelijke voorbeelden die vandaag gegeven worden door velen die kerken leiden, zal “liefde” geen antwoord bieden aan het kwaad; niet door gefleem en zachte foefjes, in de hoop later beloond te worden met samenwerking en camaraderie (de twee R’en: Resultaten & Relaties).

“De wonden van de liefhebber zijn getrouw; maar de kussingen van de hater zijn af te bidden” - Spreuken 27:6²

Ongelukkiglijk werd de kerk erin geluist te gaan geloven dat de waarheid *tegenhouden* “liefde” is, en daardoor komt het dat de grote meerderheid van de op christelijk geloof gebaseerde agentschappen, magazines en artikelen, zowel in druk als online, heel erg gelijken op de hedendaagse “seeker”-preken: weinig meer dan suikergoedcommentaren, ontworpen om christenen vlotjes mee-gaand te maken met het verdorven collectief, door ongeziene handen die het maatschappelijke roer naar een één-wereldreligie sturen van “vrede en eenheid”. (Resultaten & Relaties).

O, zij stellen er genoeg in tegen de niet-meelopers tekeer te gaan voor hun onverzettelijke houding, in het bijzonder doen zij dit wanneer dat lof en profijt van hun volgelingen oplevert; maar zelden zullen hedendaagse laodiceaanse leiders iets willen riskeren door tegen de “christelijke” massa in te gaan om iemand van hen te berispen voor schaamteloos en onberouwvol zondigen, omdat “vrede en eenheid” altijd triomferen in de *business* van hun bediening. (Resultaten & Relaties).

En zo heb ik besloten om in een volgend jaar een volgende column te schrijven met dezelfde citaten, zoals ik in mijn antwoord schreef aan die vrouw in Australië, in de hoop dat wij allen - zondaars aan beide kanten van Gods genade - veel eerlijker zullen worden in het komende jaar met betrekking tot onszelf en anderen, en niet meer onecht met betrekking tot ons geloof in de Heer Jezus Christus:

“Men kan niet ‘het zout der aarde’ zijn zonder nu en dan de open zweren van de zonde te prikken”.

¹ KJV: “Cursed be he that doeth the work of the LORD deceitfully”.

² KJV: “Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful”.

“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden” - Mattheüs 5:13.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm