

De Eenzaamheid van de Christen

door A. W. Tozer

<http://www.crossroad.to/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V. Update 14-1-2019

“De eenzaamheid van de Christen komt voort uit zijn wandel met God in een ongodelijke wereld, een wandel die hem dikwijls weghaalt uit zowel de gemeenschap met Christenen als mensen uit de onwedergeboren wereld. Zijn God-gegeven instincten schreeuwen het uit voor kameraadschap met anderen van zijn soort, anderen die zijn verlangens kunnen begrijpen, zijn opgaan in de liefde van Christus; en omdat binnen zijn kring van vrienden er zo weinigen zijn die zijn innerlijke ervaringen delen, wordt hij gedwongen om een eenzame weg te gaan. De onbeantwoorde verlangens van de profeten voor menselijk begrip bracht bij hen teweeg dat zij hun klacht uitschreeuwden, en zelfs onze Heer Zelf leed op dezelfde wijze.

“De man [of vrouw] die is doorgedaan in de goddelijke aanwezigheid en de daaruit voortvloeiende innerlijke ervaring, zal niet velen vinden die hem begrijpen. Hij vindt er maar weinigen die graag spreken over zijn hoogste object van interesse, en daarom is hij dikwijls stil, en in gedachten verzonken, temidden van veel luidruchtige religieuze winkelpraat. Hierdoor krijgt hij de reputatie van saai, dof en té serieus te zijn, zodat hij gemeden wordt, en de kloof tussen hem en de gemeenschap wordt groter. Hij zoekt naar vrienden op wier kleren hij de geur van myrrhe en aloë waarneemt, en hij vindt er weinig of geen, en hij bewaart alle dingen in zijn hart, zoals Maria eertijds [Lukas 2:19].

“Het is deze echte eenzaamheid die hem terugwerpt op God. Zijn onvermogen om menselijk deelgenootschap te vinden drijft hem ertoe in God datgene te zoeken wat hij nergens anders vindt”

“Ik ben de HEERE, uw God, Die u **van de volken afgezonderd** heb!” (Leviticus 20:24).

“En gij zult Mij heilig zijn, want **Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd**, opdat gij van Mij zoudt zijn” (Leviticus 20:26).

“Vorm **geen ongelijk span met ongelovigen**, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 **Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af**, zegt de Heere. En: **Raak niet aan wat onrein is**, en Ik zal u aannemen. 18 Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthiërs 6:14-18).

Lees verder:

De Bijbelse leer van Afscheiding: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

Alleenstaan: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Alleenstaan.pdf>

De hedendaagse rush naar Relevantie is de weg naar de ondergang:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/relevantie.pdf>