

Eenheid: Jezus' gebed

Matt Costella, <http://www.feasite.org/node/1918>, 13-2-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Wat hebben de Wereldraad van Kerken, de Rooms-katholieke kerk, en hedendaagse evangelicals gemeen? Alle drie de groepen (en de leiders ervan) drukken de nood uit voor uitwendige, zichtbare eenheid van allen die “Jezus liefhebben” of die “Jezus ‘Heer’ noemen”. En deze drie groepen citeren allen Jezus’ gebed in Johannes 17 “opdat zij allen één zullen zijn” (vs. 21) om hun pleidooi te ondersteunen voor **zichtbare eenheid** onder allen die belijden “de Naam van Christus te noemen”. Maar, uiteraard, zijn miljoenen mensen binnen deze drie groepen het niet met elkaar eens over hoe men een kind van God wordt; hoe gezaghebbend Gods Woord is; hoe de Schrift te interpreteren; of zelfs hoe het christelijke leven te leven op een manier waardoor de Heer verheerlijkt wordt. Er is onder hen geen **geestelijke eenheid**. Geeft God ons instructies en inzicht over wat “geestelijke eenheid” eigenlijk inhoudt? Zeker wel. Laat ons eens drie bijbelse, leerstellige principes voor ware christelijke eenheid beschouwen vanuit Jezus’ gebed in Johannes 17.

1. De vorm of type van eenheid waarover de Bijbel spreekt, in het bijzonder in Johannes 17, is geestelijk, niet zichtbaar of organisatorisch. Deze eenheid omvat gemeenschap (“dat wat gemeenschappelijk gedeeld wordt”) die eerst en vooral gebaseerd is op de realiteit van de inwonende Heilige Geest in het leven van de gelovig die een relatie met God heeft. Jezus vroeg Zijn Vader niet om eenheid te realiseren en te zegenen onder gelovigen en ongelovigen, of zelfs onder gelovigen, die het niet eens zijn met betrekking tot leerstellige waarheid. Integendeel, in Johannes 17:20-23 omvat de eenheid, waarvoor Jezus bad, een geestelijke en onzichtbare eenheid teweeggebracht door de kracht van de inwonende Heilige Geest – iets wat gelovigen niet kunnen zien, maar wat hen de kracht en bekwaamheid geeft om de levens van anderen te beïnvloeden. In Johannes 17:21-23 gebruikte Jezus de relatie tussen Hemzelf en de Vader als een analogie om het type van eenheid te beschrijven waarvoor Hij bad voor hen die in Hem geloven. Net zoals de Vader in Christus is en Christus in de Vader, zullen zij die geloven in Jezus Christus in Hem zijn (verzen 21, 23). Met andere woorden, net zoals de Vader en de Zoon beiden één zijn maar onderscheiden in identiteit, vormen alle gelovigen één lichaam (de “kerk”; het “lichaam van Christus”) niettegenstaande hun onderscheiden identiteit als enkelingen. Deze eenheid is geestelijk, niet fysisch of organisatorisch. Deze eenheid waarvoor Jezus bad begon initieel op de dag van Pinksteren toen de Heilige Geest needaalde en ging inwonen bij alle gelovigen, en dat gebeurt verder wanneer ook een persoon gelooft in Jezus Christus en wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus door de inwoning van de Heilige Geest. 1 Korinthiërs 12:12-13 zegt: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”. Romeinen 12:5 voegt daaraan toe: “zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar”. Dit is de eenheid (geestelijk, onzichtbaar) waarvoor Jezus bad!

2. De basis voor organisatorische of bedieningseenheid, onder hen die waarlijk geloven in Jezus Christus, is overeenstemming in leerstellige waarheid – in overeenstemming met het Woord van God. Als religieuze leiders vandaag de criteria voor eenheid stellen als: 1. zeggen Jezus lief te hebben en 2. zeggen wedergeboren te zijn, dan betekent dit een criterium dat vreemd is aan de Schrift. Miljoenen ongelovigen, en miljoenen gelovigen die valse leer aanhangen beweren Jezus lief te hebben en beweren wedergeboren te zijn uit de Geest, en daarom kunnen zij participeren in de mensgemaakte eenheid waarnaar de mensen vandaag zoeken. Maar de basis voor ware organisatorische en bedieningseenheid onder gelovigen is leerstellige waarheid zoals gevonden in Gods Woord – het begint met de Evangelieboodschap zelf en breidt zich uit tot een bijbelse leer met betrekking tot het leven als een christen, op een manier die God verheerlijkt, dag na dag. In de vroege kerk, diende het Woord van God, verkondigd door de apostelen, als een basis voor eenheid (Johannes 17:20). Een-

heid onder gelovigen begint met het Woord van God en is gebaseerd op een eenvormige boodschap. Correcte leer is de ultieme basis voor christelijke eenheid. Charles Spurgeon zei terecht het volgende over ware eenheid:

“Verdeeld blijven is zondig! Bad onze Heer niet: ‘opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn’ (Johannes 17:22)? Een koor van oecumenische stemmen blijft de eenheidsmelodie zingen. Wat zij zeggen is: ‘Christenen van alle leerstellige pluimages en geloven moeten samenkomen in één zichtbare organisatie, ongeacht ... Verenig u, verenig u!’ Zo’n leer is vals, roekeloos en gevaarlijk. Alleen waarheid moet onze richtlijn zijn. Waarheid komt vóór eenheid. Eenheid zonder waarheid is gewaagd. Het gebed van onze Heer in Johannes 17 moet gelezen worden in zijn volle context. Kijk naar vers 17: ‘Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’”.

Enkel zij die geheiligd zijn door het Woord kunnen één zijn in Christus. Iets anders leren betekent verraad van het Evangelie.

Het is evident dat echte eenheid onder christenen gebaseerd is op de waarheid van Gods Woord, omdat 1. de Bijbel dit feit leert (bijvoorbeeld, zie Filippenzen 1:27; 1 Johannes 1:3 en Openbaring 2:14-15), en omdat 2. de Bijbel de gelovigen beveelt zich af te scheiden (gemeenschap of associatie weigeren) van elke gelovige (inbegrepen een kerk of bediening) die erin faalt de leringen van Gods Woord te omarmen en te gehoorzamen (zie bijvoorbeeld Romeinen 16:17; 2 Thessalonicenzen 2:15; 3:6, 14; 2 Timotheüs 2:19-21). In het domein van het belijdende Christendom vandaag, zijn er duizenden die het niet eens zijn met bijbelse leer. Sommigen geloven dat de waterdoop de deur is van de kerk. Anderen geloven dat God vandaag los van de Schrift spreekt (door visioenen, dromen, tongen, nieuwe profetieën, enz.) Sommigen geloven dat het houden van de wet een belangrijke rol speelt in de redding. Anderen gelovigen dat christenen door de komende Verdrukking moeten gaan voordat Christus wederkomt. Weer anderen omarmen de evolutietheorie in zijn verschillende vormen. Onenigheid is overvloedig aanwezig in zaken zoals redding, profetie, openbaring en vele andere dingen. Deze onenigheden zijn niet louter “mineure verschillen” maar ze affecteren iemands gehele theologie en begrip van de Schrift. Het is onmogelijk voor kerkleiders om zich te verenigen met elke kerk in hun gemeenschap terwijl zij simultaan het geloof verdedigen en God gehoorzamen in het waarschuwen tegen de valse leringen die omarmd worden door precies die kerken met wie zij een partnerschap aangaan. Gemeenschap (wat gemeenschappelijk gedeeld wordt) kan enkel floren onder dezen die waarlijk een gemeenschappelijke leer met elkaar delen!

3. Het doel van eenheid is het verheerlijken en eren van God. Andermaal benadrukt Johannes 17:21-23 dit punt. God wordt geëerd en verheerlijkt wanneer een verloren zondaar een relatie met Hem binnengaat, en Hij wordt geëerd en verheerlijkt wanneer die gelovige een leven leidt dat consistent is met Zijn wil en doel. Wanneer een gelovige zich overgeeft aan Gods wil door Gods Woord te gehoorzamen, zal de wereld een verschil merken in die persoon. Enkel door het bezit van de Heilige Geest en het lichaam van Christus deelachtig te zijn, kan men effectief anderen dienen, en daardoor eer brengen aan God. De nieuwe geboorte is altijd een startpunt. Eens dat een mens een gelovige wordt, zal zijn getuigenis aan de wereld verankerd zijn in bijbelse leer. Zie Johannes 17:23 – de wereld zal Jezus Christus enkel kennen door de verkondiging van doctrine. Daarom moet de doctrine correct zijn! Dat ongelovigen in Jezus Christus gaan geloven is het gevolg van deze eenheid (vers 21), en de wereld moet niet geloven in de handelingen van gelovigen maar in het Woord dat zij verkondigen. Dit kan niet gebeuren wanneer belijdende gelovigen zich verenigen om te evangeliseren of bedieningswerk doen als zij niet overeenstemmen met wat de Bijbel leert of het niet eens zijn over hoe de Bijbel moet geïnterpreteerd worden. Christenen eren en verheerlijken God enkel door: 1. In Christus te zijn, en 2. Zijn Woord en wil te gehoorzamen. Wanneer gelovigen de waarheid van Gods Woord minimaliseren ter wille van eenheid en, eigenlijk Gods Woord ongehoorzaam zijn door zich te verenigen met dezen die verbroederen met ongelovigen of valse leer omarmen, dan wordt God niet verheerlijkt. Daarom kan enige enkeling of kerk die verlangt om waarlijk God te verheerlijken, niet deelnemen aan zo’n onderneming. Eenheid mag nooit gesmeed worden ten koste van gezonde leer. God wordt enkel verheerlijkt wanneer Zijn Woord en wil worden gehoorzaamd, ongeacht de kost voor de gelovige.

Wij prijzen God dat Jezus’ gebed werd vervuld en beantwoord na Zijn dood, opstanding en hemelvaart! Toen Jezus de Heilige Geest zond op de dag van Pinksteren, werden allen één die voor hun

redding in Hem en in Zijn volmaakte werk geloofden. Deze gezegende eenheid wordt verder versterkt door gelovigen die de waarheid van Gods Woord omarmen en dit zoeken uit te werken, dagelijks in hun levens voor de heerlijkheid van God. Echte geestelijke eenheid is een ongelofelijke zegen. Geforceerde, mensgemaakte “eenheid”, aan de andere kant, is leeg op zijn best, en geestelijk gevaarlijk op zijn slechtst

Lees verder over eenheid:

Nieuwe rubriek : <http://www.verhoevenmarc.be/eenheid.htm> , met daarin o.a.:

- Leert Johannes 17 oecumenische eenheid?
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_17_oecumene.pdf
- In essentiële zaken eenheid? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/essentieleDoctrines2.pdf>
- Het fundament van bijbelse gemeenschap:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/fundament-gemeenschap.pdf>
- Een beperkte boodschap of een beperkte gemeenschap:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/essentieleDoctrines3.pdf>
- De eenheid van de afvalligen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/afvalligen.pdf>
- Liefde zonder leer, Eenheid zonder waarheid:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/liefde-waarheid.pdf>
- Citaten over eenheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/citaten4.pdf>
- Ware christelijke eenheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eenheid-ware.pdf>
- In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelicals.pdf>
- De waarheid opofferen op het altaar van eenheid?
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/intergeloof.pdf>
- De eenheid van de Geest: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eenheid-Geest.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm