

Een ander evangelie

Door C.F. Sheldon (1853-1930), <https://www.featoday.org/another-gospel/> (FEA dd. 9-4-2025)

Dit artikel, oorspronkelijk gepubliceerd in 1922, is overgenomen uit het juli-augustus 2000 nummer van het tijdschrift Foundation.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

In de brief aan de Galaten gebruikt de apostel Paulus krachtige taal met betrekking tot degenen die een verdraaid evangelie prediken. Paulus' naam voor het evangelie dat aan hem is toevertrouwd is: "Het evangelie van de genade van God". Het is belangrijk dat we de waarheid kennen van dit grote feit, dat genade en waarheid kwamen door Jezus Christus. Dit evangelie van genade is ons evangelie. Het is alles wat we moeten prediken; en in zoverre dat wij de genade van God niet begrijpen, zullen wij falen doeltreffende predikers te zijn.

Het grote feit van de genade – de waarheid dat de verlossing van de zonde, van haar schuld en van haar heerschappij, voortkomt uit de liefde, het mededogen, de genade van God, en niet als het resultaat van welke menselijke inspanning dan ook – dit idee van genade doordringt, doordrenkt en beheerst de brieven van Paulus, die de man was die door God werd uitverkoren om aan de kerk de waarheid te geven over haar oorsprong en haar leven en haar bestemming. "Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van **de genade van God** die aan mij gegeven is ten behoeve van u, ³ dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft ... ⁵ dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest" (Efeziërs 3:2-5).

Dit evangelie van de genade van God is geen traditie, het is een openbaring. Paulus zegt dat hij het niet van de mens heeft ontvangen; dat God het hem gaf, opdat hij het aan de heidenen zou prediken. En Paulus gebruikt krachtige taal als hij spreekt over de mannen die een ander evangelie prediken dan dit evangelie van genade: "Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt" (Galaten 1:6-9), dat wil zeggen, "laat hem onder de banvloek van God zijn".

De test van het Evangelie is genade. Dit Evangelie is een blijde tijding, niet betreffende de wet van God, maar de genade van God. De wet domineerde de vorige bedeling, maar genade domineert de huidige bedeling¹.

Niemand moet zich aanmatigen te prediken, tenzij hij dit onderscheid duidelijk in zijn gedachten en hart heeft. Geen enkel seminarie zou mannen als predikers moeten goedkeuren totdat ze in deze waarheid zijn gevestigd. Geen enkele kerk zou iemand tot haar pastoraat moeten roepen die dit grote onderscheid niet begrijpt.

Waaruit bestaat een ander evangelie?

I. Als de boodschap van de kansel genade uitsluit als het middel waardoor mannen en vrouwen gerechtvaardigd worden, dan is het "een ander evangelie". "Uit genade bent u zalig [= gered] geworden" (Efeziërs 2:5, 8). "Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde". De Schriften van het Nieuwe Testament staan vol met deze waarheid. We zijn zowel gerechtvaardigd als geheiligd door genade: de genade van God vult de hele scène in deze huidige bedeling, zoals "de zomen van de Heer Zijn gewaad de tempel vulden" in het visioen van Jesaja (Jesaja 6:1).

II. Als de boodschap van de kansel een poging is om de beginselen van de wet en van de genade te **vermengen**, hetzij als het middel tot rechtvaardiging, hetzij als het construeren van een regel voor het leven van de gelovige, dan is het "een ander evangelie". Hierin worden ernstige fouten gemaakt.

¹ Bedeling of dispensatie. Zie uitvoerig: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>

Veel predikers nemen het op zich om wet en genade in hun evangelie te vermengen, omdat ze bang zijn dat ze God zullen ontoren door de wet buiten beschouwing te laten. Omdat zij onjuist onder-richt werden en de leer van de genade niet volledig begrijpen, prediken zij rechtvaardiging ten dele door de wet, en ten dele door de genade, en zij trachten de gelovige onder de wet te stellen met be-trekking tot zijn gedrag als gelovige en brengen hem daardoor in slavernij. De waarheid is dat we God eren als we aan wet en aan genade hun ware plaatsen geven in de grote verlossing.

III. Als de boodschap van de kansel het feit van de zonde en de schuld ervan ontkent, is het “een an-der evangelie”. Dit is de flagrante dwaling van het zogenaamde Christian Science². Het ontkent het feit van de zonde, en als er geen zonde is, dan is er geen reden voor genade om te handelen, want er is niets waarvan de mens gered hoeft te worden.

IV. Als de boodschap van de kansel de grote fundamentele leerstellingen van het Woord van God ontkent, is het “een ander evangelie”. Er is een soort prediking die tegenwoordig veel in zwang is en die ‘modern’ wordt genoemd. Ze ontkent op spottende wijze elke grote leer van de Bijbel: de in-spiratie, de godheid van Christus, de maagdelijke geboorte, de wonderen, de opstanding van het li-chaam en de persoonlijke terugkeer van de Heer.

Waarom een ander evangelie prediken?

I. Er zijn sommigen, die “een ander Evangelie” prediken, omdat zij niet beter weten. Zij hebben hun evangelie door traditie, niet door openbaring. Ze hebben nog niet geleerd dat geen mens het recht heeft om te prediken, tenzij hij zijn boodschap van God krijgt. Ze onderwijzen wat ze hebben ge-leerd. Het lijkt voor hen heiligschennis om iets anders te leren. Om te leren dat we alleen door ge-nade worden gered; dat het houden van de wet er geen deel aan heeft; dat alles door God in genade is gedaan, en dat een mens gered wordt door datgene aan te nemen wat God hem in zuivere genade heeft gegeven — dat is voor zo’n prediker het toppunt van aanmatiging. Het is een omverwerping van alle gerespecteerde tradities van zijn vaders. “Ik kan niet”, zegt de jonge prediker die net uit het seminarie komt, “tegenspreken wat mijn professor mij heeft geleerd”. Welnu, er is een flinke dosis moed voor nodig om de waarheid te ontvangen wanneer de traditie zo lang de kansel en het denken heeft bepaald. Het was geen gemakkelijke taak voor de jonge Gideon om naar buiten te gaan en het altaar en de gewijde paal van zijn vader af te breken, maar hij deed het (Rechters 6:25-29).

II. Er is nog een andere reden waarom sommige mensen “een ander evangelie” prediken. Er is in deze tijd een sterk verlangen van de kant van velen om tot de “intellectuelen” te worden gerekend; om als “up-to-date”, “op de hoogte van de tijd” te worden beschouwd; om in hun denken geassoci-eerd te worden met de “beste geleerdheid van de dag”; en de ontkenning van veel dat altijd onder ons is geloofd, lijkt een teken van intellectuele superioriteit te zijn. En dus ontkennen deze mannen het scheppingsverhaal in Genesis en stellen ze de evolutie in de plaats. Zij ontkennen de Godheid van Jezus Christus. Ze ontkennen de maagdelijke geboorte. Ze ontkennen alle wonderen, ze ontken-nen de opstanding van het lichaam, de persoonlijke terugkeer van de Heer, en staan trots onder de intellectuelen.

III. Er is nog een andere reden waarom de mensen “een ander evangelie” prediken. Het is de Schrif-tuurlijke reden: De “god van deze wereld” bezit een verschrikkelijke verblindende kracht, en wan-neer hij een man op de kansel vindt die hunkert naar lof en populariteit, maakt de duivel het tot zijn speciale taak om die man te verblinden voor de waarheid, om hem “een ander evangelie” te laten geloven en te prediken.

In 1 Timotheüs 4:1-2 wordt ons heel duidelijk verteld “dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, ² door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toege-schroeid”.

In 2 Timotheüs 4:3-4 zegt dezelfde apostel: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christian-Science.pdf>

zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. ⁴Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels”.

Het resultaat van het prediken van een ander evangelie

Ze zijn te afschuwelijk om over na te denken, en toch is hier het duidelijke woord van de apostel: “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. ⁹Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Galaten 1:6-9), dat is: “Laat hem onder de banvloek van God zijn”. Laten de mensen oppassen hoe zij lichtvaardig omgaan met het Woord van God. Laat niemand het wagen om op de kansel te staan en een ander evangelie te prediken dan dit glorieuze evangelie van de genade van God.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm