

De Zonde van Echtscheiding

Een allegorie

De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de mens: Is het waar dat God gezegd heeft: Gij moogt niet echtscheiden? En de mens zei tegen de slang: wij mogen een partner van het andere geslacht nemen tot onze huwelijkspartner, maar God heeft daarbij gezegd: “die twee zullen tot één vlees zijn ... wat Ik dan samengevoegd heb, scheid de mens niet”, (vgl. *Mt 19:5-6*) en: “Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen Gods Koninkrijk niet zullen beërven? (vgl. *1Ko 6:9-11*).

Toen zei de slang tegen de mens: Gij zult zeker wel Gods Koninkrijk beërven. Gods Woord is namelijk moeilijk te begrijpen; niet alle omstandigheden zijn dezelfde; het leven is complex. Als u daarom beslist om wegens goede redenen van uw partner te scheiden, zullen uw ogen geopend worden, en u zal als God wezen, kennende goed en kwaad. En de mens zag dat het leven buiten zijn huwelijksband aantrekkelijk en begerenswaard was, en hij overtrad het gebod Gods en meende zo verstandiger te worden. (vgl. *Gn 3:1-6*).

Maar God zei nadien: Ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (*2Ko 11:3*). En toen de mens daar niet mee akkoord ging zei God: “U bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (*Jh 8:44*).

Weg van de eenvoud die in Christus is

Door niet bij de eenvoudig te begrijpen geboden van onze Meester te blijven, en liever te luisteren naar de listige stem van de duivel, en de vleselijke verlangens van de natuurlijke mens in ons, en het aantrekkelijke wat een of ander mens in *zijn* boek heeft geschreven - predikant, dominee, pastor, doctor, of wie dan ook - bekennen wij *wie* onze meester is. Wij volgen dan niet de wijsheid die van boven komt, maar die welke aards, natuurlijk, duivels is (*Jk 3:15*).

Is de eenvoud dan toch niet eenvoudig?

Iemand schreef ons over de kwestie van echtscheiding: “Als het allemaal zo simpel was waren er geen boeken vol over geschreven!”. Het eenvoudige gebod van onze Heer wordt dus “moeilijk” geacht. Er zijn boeken bij nodig. Geen oude boeken, maar recente boeken, die iets anders vertellen dan wat wij in de afgelopen 2000 jaar begrepen hebben.

Zo is er vandaag een schrijver met zijn populair boek over echtscheiding¹. In het kleine land waar hij woont heeft hij ten aanzien van de hele Kerk van onze Heer Jezus Christus, plots, pas in deze eindtijd, een “geheel nieuwe zienswijze” te verkondigen over de kwestie van echtscheiding en hertrouwen. “Hij is zich ervan bewust dat zijn visie haaks staat op de in evangelische en reformatoische kringen gangbare gedachten ... Maar op grond van exegetisch onderzoek ... komt hij tot de slotsom dat de Bijbel wel echtbreuk (overspel) als zonde bestempelt, maar echtscheiding niet ... Hij is er op grond van zijn analyse van de bijbelse gegevens van overtuigd dat hertrouwen na een echtscheiding mag” - zie EO-artikel:

http://www.eo.nl/ronduitthema/page/Echtscheiding_is_geen_zonde/article.espsessionid=D6D625033D385BB87B83582920ACC944.mmbase02?page=1&article=4399983&portal=5678911&baseBlock=5768273

Schuif uw bijbel en de oude leer dus maar aan de kant en lees zijn boek, want *hij* weet nu hoe het gebod van de Heer Jezus moet begrepen worden! Nee, de kwestie echtscheiding en hertrouwen is eenvoudig, voor wie eenvoudig blijft bij de leer van de Heer Jezus en Zijn apostelen, in het Nieuwe Testament. Als bewijs hiervan, zie “Echtscheiden & Hertrouwen”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/echtscheiding.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ Ds. Koekkoek: “Echtscheiding en Hertrouwen”.