

Christelijke drumcirkels

http://wayoflife.org/index_files/christian_drum_circles.html, 8-7-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatje door M.V.



Drumcirkels groeien in populariteit in de westerse beschaving en ze worden gebruikt in oecumenische kerken en 'emerging churches'.

Een drumcirkel is een groep mensen die samenkomen om ritmes te trommelen op verschillende types van drums die zorgen voor een eindeloze beat. Drumcirkels zijn een logische uitwas van de gehechtheid aan rock & roll back beat, die integraal deel uitmaakt van de hedendaagse, contemporaine christelijke aanbidding.

De groep Rhythm Praise heeft zich toegewijd aan het hosten van drumcirkels en "rhythm events". Als reden wordt gezegd:

"om een dialoog te beginnen binnen een gemeenschap waar communicatie, gedeelde waarden, eigenwaarde en eenheid kunnen bereikt worden" (<http://www.rhythmpraise.org/>). Het is "een vehikel om hinderpalen tussen mensen af te breken, en om genezing te induceren".

Mike Perschon is de associate pastor van de Holyrood Mennonite Church in Edmonton, Alberta, Canada. Hij onderwijst contemplatieve praktijken op jeugdretraites. Schrijvend voor de Youth Specialties website in 2004, beschreef Perschon hele nachten van "toegewijde en geleide meditaties, drumcirkels en 'zielenlabs'" ("Desert Youth Worker: Disciplines, Mystics and the Contemplative Life", Youth Specialties, www.youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php). Dit maakte deel uit van de "alternative spiritual expressions" van de kerk.

In 2004 bracht de "Cameron United Methodist Church" in Denver, Colorado, een drumcirkelavond in de gemeenschap met de titel: "de geesten optrommelen" (Christine Stevens, "Drumming up the Spirits", *Christian Sound & Song*, Issue 9, 2005, http://www.ubdrumcircles.com/article_spirits.html). Dit was "een aftrap voor toekomstige kerkgerelateerde drumprogramma's" en sinds toen is de "women's spirituality group" begonnen drummen.

Stevens zegt: "doorheen heel Amerika doet men aan drummen. Het wordt gebruikt in kinderprogramma's, aanbiddingsdiensten, familie-evenementen, en in mannen- en vrouwengroepen".

The "Church of the Holy Comforter" in Richmond, Virginia, gesticht door Regena Stith, gebruikt drumcirkels. Stith ervaarde drums voor het eerst in de late jaren (19)90 tijdens een yoga-retraite (Roger Oakland, *Faith Undone*, p. 70). Ze zei dat tijdens het drummen "je uit je hoofd vertrekt".

Roger Oakland schrijft:

“Alhoewel sommigen in de emerging church het drummen in de ‘Church of the Holy Comforter’ in Richmond een beetje extreem kunnen vinden, groeit het in populariteit en wordt het meer en meer toegepast in de postmoderne religieuze scène. En volgens voorstanders is het drummen een deuringang voor oecumenische harmonie” (*Faith Undone*, p. 70).

Oakland citeert Zachary Reid die zegt dat drummen “de denominationale en culturele grenzen kan transcenderen” (“Feeling the Beat: The Spiritual Side of Drum Circles”, *Richmond Times Dispatch*, 10 maart 2007).

Oakland citeert ook een artikel van Asher Main, op de “Calvin Institute of Christian Worship” website (maart 2005), dat zegt: “Het zou als aanbidders in ons voordeel zijn dit hulpmiddel in te zetten dat we in de seculiere cultuur zien, en het aan te passen om het in de kerk te brengen”.

Ik heb een nicht die erg verward was in drumcirkels toen zij hallucinogene drugs gebruikte. De wekelijkse drumcirkel werd haar “kerk”. Ze danste dan urenlang in een trance-achtige toestand, bevangen door de kracht van het ritme. Nadat zij berouw toonde en het goed maakte met de Heer realiseerde zij zich dat zij in verbinding had gestaan met demonen.

Kan u zich de Heer Jezus, Petrus en Johannes aan het Meer van Galilea inbeelden terwijl zij op de drums dreunden om een mystieke ervaring met God te hebben, terwijl de andere discipelen rondansten in een trance?!

Wanneer men een strikte verbintenis aan de Bijbel, als enige autoriteit van geloof en praktijk, laat varen, en men de bijbelse praktijk van afscheiding van het kwaad (Romeinen 16:17; Efeziërs 5:11) afwijst, komt er geen eind aan de verwarring die daar het gevolg van is.

“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17).

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11).

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).