

Drie manieren waarop atheïsten onthullen dat ze echt wel in God geloven

Zelfs de meest luidruchtige ongelovigen kunnen niet volledig ontsnappen aan de kennis van God

"Wat van God gekend kan worden, is hun **bekend**. God Zelf heeft het hun immers **geopenbaard**" (Romeinen 1:19)

Bron: <https://antworsingenesis.org/world-religions/atheism/ways-atheists-believe-in-god/>, 3-5-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 27-12-2023)

Atheïsten beweren niet in God te geloven. Als men echter diep graaft, ontdekt men dat belijdende atheïsten niet *echt* aan de kennis van God¹ kunnen ontsnappen. En dit is bemoedigend voor christenen die het goede nieuws met hen willen delen. Hier zijn drie manieren waarop atheïsten niet aan de kennis van God kunnen ontsnappen.

1. De atheïst draagt het beeld van God

De atheïst is, net als ieder ander mens, geschapen naar het beeld van God². Dit betekent dat hij is ontworpen voor een relatie met zijn Schepper, een ingebouwde morele³ gevoeligheid heeft en voor eeuwig in de hemel of de hel zal leven.

Ieder mens heeft het gevoel dat de dood verkeerd is – dat we niet zomaar moeten ophouden te bestaan. De dood voelt verkeerd aan omdat God ons niet heeft ontworpen om te sterven; we sterven door de zonde. Iedereen heeft wel eens het verlangen naar de eeuwigheid. Het zou voor ons niet logisch zijn om dat verlangen te betrekken uit een evolutionair proces dat dood en lijden *vereist*.

Atheïsten kunnen een verscheidenheid aan vreemde ideeën hebben waarvan ze hopen dat ze mensen in staat zouden kunnen stellen om de sterfelijkheid te verslaan. Van het uploaden van hun bewustzijn naar de cloud tot het in een diepvries zetten van hun lichaam en het wachten op de dag waarop medische technologie hen kan doen herleven, sommige atheïsten proberen elke mogelijke manier te bedenken om uiteindelijk het feit van de dood te omzeilen.

Het christendom verklaart op unieke wijze waarom we van nature het gevoel hebben dat de dood verkeerd is en waarom ze overal in de schepping aanwezig is. Maar nog belangrijker is dat de Bijbel ons vertelt hoe we voor altijd met Christus kunnen leven in de opstanding.

2. De atheïst leent Gods morele normen en logica

Voor christenen geeft het beeld van God ieder mens intrinsieke waarde. Maar atheïsten hebben niets dat mensen inherente waarde geeft. Als het leven gewoon de manier van de natuur is om voedsel te winnen, heeft universele moraliteit geen zin. De enige morele wet is om te doen wat je genen helpt om de sprong naar de volgende generatie te maken. Helpt monogamie je kroost een betere start te maken, waardoor je genen een meer gevestigde weg voorwaarts krijgen? Geeft polygamie je genen meer nakomelingen in de volgende generatie? Geeft promiscuïteit je nog meer kansen op voortplanting? Zorgt het opsluiten van je vrouw ervoor dat alle kinderen die ze heeft van jou zijn? Er is niet zoveel contemplatie voor nodig om te zien dat een puur evolutionaire ethiek gruwelijk zou zijn. Een consequent evolutionist op dit gebied hoort thuis in een psychiatrische inrichting of de gevangenis!

¹ Over God: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God>

² Over de waarde van de mens (als beeldrager van God): <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#waardemens>

³ Over atheïsme en moraliteit: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#moraliteit2>

De meeste atheïsten gaan niet rond met het vermoeden van mensen – waarom? Veel atheïsten zouden spotten met de vraag en beweren: “Ik heb God niet nodig om goed te zijn!” Maar hun verklaring *gaat ervan uit* dat objectief goed bestaat. Het enige objectieve goed dat in een evolutionaire wereld bestaat, is dat de sterksten overleven en zich voortplanten. Waarom is het goed om trouw te zijn aan je vrouw? Wie gaf ons een ingebouwd gevoel dat het verkeerd is om te moorden en te stelen? Diefstal en moord kunnen in bepaalde omstandigheden evolutionair voordelig zijn!

Wetenschap weerlegt dat God bestaat?

Wetenschap heeft niets te zeggen over het metafysische, het bovenzintuiglijke, de dingen die materie transcenderen.

Zoals: beweegredenen, liefde, goedheid, slechtheid, geweten, moraliteit, gevoelens, emoties, intelligentie, verstand, blijheid, vreugde, creativiteit, denken, woorden, informatie, bewustzijn, schoonheid, natuurwetten, wiskunde, God, alle geestelijke wezens (engelen, cherubs, demonen, satan ...)

Wat een hoogmoed en wat een domheid is het dan om te vertellen dat de wetenschap weerlegt dat God bestaat!

Atheïsten beweren ook dat de wetenschap God op verschillende manieren heeft weerlegd. Maar de wetenschap waar ze op wijzen, gaat uit van een wereld die zich consequent gedraagt volgens natuurwetten. Waarom gaan we ervan uit dat de zwaartekracht 4000 jaar geleden op dezelfde manier werkte als nu of dat de zwaartekracht hetzelfde werkt aan de andere kant van de Melkweg? De uniformiteit van de natuurwetten is zo integraal in ons denken aanwezig dat het moeilijk is om zelfs maar de vraag te stellen. Maar het is precies de reden dat de wetenschappelijke methode in Europa is geboren in plaats van in India, China of de moslimwereld.

Uniek is dat christenen geloven in een God van orde. De God die dezelfde is “gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8) schiep een universum dat toegankelijk is voor menselijk onderzoek omdat ze zich over het algemeen op toetsbare en voorspelbare manieren gedraagt. Soms handelt God binnen dit systeem op manieren die de fysieke wetten niet volgen, en we noemen die daden wonderen – maar wonderen zijn per definitie zeldzaam.

Wanneer je een atheïst ziet lenen van het christelijke wereldbeeld, maak dan van die gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat hun wereldbeeld geen basis biedt voor intrinsieke menselijke waarde of voor uniforme natuurwetten.

3. De atheïst haat God

Atheïsten vertonen vaak meer dan een ‘goedaardig’ ongelof. Er is een openlijke vijandigheid tegenover christenen en dingen die met het geloof te maken hebben. Het vergt niet veel zoeken om godslasterlijke literatuur en kunstwerken te vinden.



Het feit dat het ongelof van een atheïst in God soms hun hele identiteit wordt, toont aan dat er meer aan de hand is dan terloops ongelof. In verband met de Germaanse god Thor zijn er geen anti-Thor-bewegingen. En zo zijn er andere ‘goden’ maar geen anti-bewegingen. Het feit dat deze

venijnige houding alleen is voorbehouden aan de God van de Bijbel is veelzeggend. Er leven tegenwoordig veel mensen die in de moslimgod Allah geloven, maar atheïsten zijn lang niet zo fel in hun verzet tegen een religie die in veel opzichten *veel* restrictiever is dan het christendom. Wanneer een atheïst begint te tieren tegen hoe hij denkt dat God oneerlijk of verkeerd is geweest vanuit zijn oogpunt, is dat net zo belachelijk als teleurgesteld zijn dat de tandenfee hem niet genoeg geld onder zijn kussen heeft gegeven.

Opdat we ons niet superieur voelen tot de atheïst die God haat, moeten we niet vergeten dat we *allemaal* ooit vijanden van God waren (Romeinen 5:10; Kolossenzen 1:21-22), en de atheïst die eerlijk is over zijn ongeloof is in veel opzichten te verkiezen boven de persoon die het christendom belijdt, maar het nooit uitleeft.

Atheïsten liefhebben

Het is begrijpelijk dat sommige christenen atheïsten als onze vijanden zien. Ze verzetten zich tegen ons op het openbare plein, proberen onze kinderen te bekeren tot ongeloof en ze zeggen onaangename dingen over christenen. Maar Jezus zei dat we onze vijanden moeten liefhebben en dat we moeten bidden voor degenen die ons vervolgen (Mattheüs 5:44) – hoeveel te meer moeten we bidden voor en liefhebben van atheïsten?

Dus, wat doen we als we atheïsten tegenkomen? Ten eerste moeten we Jezus gehoorzamen en het goede nieuws van het evangelie met hen delen, en bidden dat God in hun hart zal werken. We kunnen onze huizen openen en ons beschikbaar stellen voor hen in de hoop dat God ze door ons zal bereiken. We moeten openlijk over ons geloof praten en proberen ze te winnen. En wanneer een atheïst begint met te proberen anderen te bekeren, moeten we bereid zijn om ze te weerleggen.

Door God gebruikt worden om iemand tot Christus te brengen is een verbazingwekkend gevoel, en we weten dat er veel voormalige atheïsten in de hemel zullen zijn – sommigen worden zelfs geassocieerd met deze bediening! En dat komt meestal omdat een christen genoeg om hen gaf om met hen in contact te komen en het evangelie voortdurend te delen.

Lees ook:

- Rubriek “Atheïsme”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm>
- Rubriek “Cartoons atheïsme”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#cartoons>
- Rubriek “Over God”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God>
- Rubriek “Atheïsme en moraliteit”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#moraliteit2>
- Rubriek “Waarde van de mens” (als beelddrager van God): <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#waardemens>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Atheïsten bestaan niet, rebellen wel!

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, ¹⁹ omdat wat van God gekend kan worden, **hun bekend** is. God Zelf heeft het hun immers **geopenbaard**. ²⁰ Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. ²¹ Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn **verdwaasd** in hun overwegingen en hun onverstandig hart is **verduisterd**” (Romeinen 1:18-22).