

# Drie kruisen op Golgotha

Bron: [https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/John12\\_32.pdf](https://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/John12_32.pdf)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



“Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. <sup>24</sup> Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. <sup>25</sup> Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. <sup>26</sup> Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. <sup>27</sup> Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. <sup>28</sup> Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. <sup>29</sup> De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. <sup>30</sup> Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u. <sup>31</sup> Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. <sup>32</sup> **En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.** <sup>33</sup> **En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven**” – Johannes 12:23-33.

Drie kruisen werden gezien op Golgotha's heuvel. Het middelste kruis was het **kruis van verlossing** van de Redder “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout” (1Petrus 2:24). Het middelste kruis was bedoeld voor Barabbas wiens naam “zoon van de vader”<sup>1</sup> betekent. Het Joodse volk wilde dat Pilatus deze moordenaar vrijliet en dat de Heilige werd gekruisigd in zijn

<sup>1</sup> De betekenis van Barabbas: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Barabbas.pdf>

plaats (Handelingen 3:14)<sup>2</sup>. Als gevolg daarvan ging de ware “Zoon van de Vader” naar het kruis om voor onze zonden te lijden, “Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen” (1 Petrus 3:18).

Twee criminelen stierven, links en rechts van de Heer. Eén misdadiger weigerde te geloven. Het zijne was het **kruis van afwijzing**. Hij uitte verwijten tot de Heer Jezus, en ook de andere boosdoener deed aanvankelijk hetzelfde (Mattheüs 27:44) maar later veranderde hij van geest en kwam tot bekering (Lukas 23:39-43)<sup>3</sup>. Zijn kruis was het **kruis van bekering**.

Elk kruis droeg een boodschap. Eén Mens stierf voor zonden in de plaats van zondaren. Eén mens stierf in zijn zonden (Johannes 8:24); de andere mens stierf met zijn zonden vergeven (Handelingen 10:43)<sup>4</sup>.

Onze Heer voorzei dat wanneer Hij zou verhoogd worden op het kruis Hij alle mensen Hem toe zou trekken (Johannes 12:32-33↑). Een magneet trekt ijzer aan; het centrale kruis trekt alle mensen aan. Allen worden getrokken tot het centrale kruis waar een beslissing moet gemaakt worden.

Wij allen moeten deze vraag beantwoorden: “Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt?” (Pilatus in Mattheüs 27:22). Zal ik mij tot Hem bekeren of Hem afwijzen? Welke boosdoener zal ik nadoen? Alle mensen worden getrokken naar het centrale kruis waar zij over de Gekruisigde moeten nadenken en beslissen wat zij met Hem zullen doen. Wij kunnen het kruis aanzien als “dwaasheid” of we kunnen het kruis aanzien als “de kracht van God en de wijsheid van God” (1 Korinthiërs 1:18, 24).

Wij kunnen ons tot Hem bekeren of Hem afwijzen. Onze beslissing zal onze bestemming bepalen.

---

### Lees hierbij ook:

- o De berouwvolle misdadiger aan het kruis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/misdadiger.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> “U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de Vorst van het leven hebt u gedood” (Handelingen 3:14-15a).

<sup>3</sup> “En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”.

<sup>4</sup> Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam”.